

Redactie

Redactie Op 'e Roaster: Henny van der Graaf (vz), Karina de Vries, Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje Miedema, Mariëlla Houtsma. E-mail kopij: roaster.berlikum@gmail.com.

Redactie berlikum.com: Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona Wetting. E-mail: berlikum@gmail.com

Penningmeester Op 'e Roaster en berlikum.com: Ella Vis

E-mail advertenties: roasteradvertenties@gmail.com.

Van de redactie:

Het eerstvolgende nummer van Op 'e Roaster komt uit op **woensdag 16 december**. De kopij dient uiterlijk **maandag 30 november** ingeleverd te zijn.

De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie.

Nieuws

Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u denkt: 'Hé, dat zou leuk zijn voor de krant', aarzel niet, maar tip iemand van de redactie.

Advertenties

Advertenties levert u via roasteradvertenties@gmail.com.

Verspreiding

Op 'e Roaster verschijnt **11 keer per jaar** (3^e woensdag van de maand) in (delen van) de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried, Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum.

Geen krant?

Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 401222

+ LOGO PGBerltsum

!! Eten met een praatje is terug !!

We hebben het van veel mensen gehoord. Wat is het toch jammer dat 'Eten met een praatje' is gestopt. En we zijn er dan ook heel blij mee dat we u kunnen melden:

!! Eten met een praatje is terug !!

En helemaal in haar vertrouwde jas. Nou, niet helemaal. Onze top koks van de afgelopen jaren hebben hun kookschort aan de wilgen gehangen. Maar na gedegen speurwerk kwamen we de koks van Interzorg op het spoor. Deze zorgorganisatie biedt compleet verzorgde maaltijden aan voor een prijs van maar € 9,-.

De maaltijd staat weer voor u klaar, de praatjes moet u zelf meenemen. Maar het doet ons veel genoeg om u uit te nodigen voor 'Eten met een praatje'. We doen het dit winterseizoen op vier vrijdagavonden, aanvang 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom en het is ook nu 'boter bij de vis'. Dus als u mee komt eten dan betaalt u op de avond zelf. De tijden en plaatsen ziet u hier onder vermeld.

Webeditie Op 'e Roaster – November 2015

Wanneer: 11 december 2015
08 januari 2016
12 februari 2016
11 maart 2016
Waar: Kruiskerk
Hoe laat: 18.00 uur

Aanmelden: bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) of bij Hennie Kalma (0518 – 46.22.78).

Opgave graag uiterlijk op vrijdag 4 december. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op vrijdag 4 december doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst dit doorgeven aan onze koks.

+ afbeelding “Eten met een praatje”

Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 13 oktober 2015 in 't Centrum te Berltsum.

Onze presidente Geertje Algra kon 48 bezoekers welkom heten. Er was een bijzonder welkom voor onze gastspreekster voor deze avond: Margriet Brandsma. Ook andere gasten, zowel dames als heren, werden door haar welkom geheten.

Uit de Bijbel leest ze Gen 9: 8-16. De meditatie heeft als titel: “De regenboog”.

Voor ons betekent de Regenboog meer dan alleen een breking van licht in de wolken. Er zit een belofte van God aan ons in. De wereld van toen en nu verschillen niet zoveel. Een wereld vol oorlog en geweld, waaraan toen een einde werd gemaakt door de zondvloed. De regenboog is en blijft een teken van Gods verbondenheid met ons en zijn ontferming met ons. Hierna gaat Geertje ons voor in gebed. Vervolgens de notulen en huishoudelijke mededelingen. Dan krijgt Margriet Brandsma het woord.

Ze stelt zich eerst even voor en herinnert eraan dat haar roots in Berlikum liggen en ze het dan ook heel bijzonder vindt dat ze hier vanavond in ons midden is. Ze heeft een journalistieke loopbaan en is bij velen van ons bekend als NOS correspondent in Duitsland, maar daarvoor heeft ze ook gewerkt bij de NCRV en de IKON. Verder heeft ze reportages gemaakt in ramp- en oorlogsgebieden. Ze is ook wel met leden van het Koningshuis meegereisd naar Indonesië en de Nederlandse Antillen. Hierover vertelt ze nog een paar leuke anekdotes.

Zo vertelt ze ook over een reportage in Kosovo die door haar gemaakt is en waarin ze een vluchteling ontmoet, die later vriendin en tolk voor haar wordt. Jaren later gaat ze terug naar Kosovo om haar vriendin daar opnieuw te ontmoeten. Hiervan krijgen we nog een filmpje te zien dat ze gemaakt heeft voor haar afscheid bij het NOS journaal.

Totaal heeft ze 10 jaar gewerkt en gewoond in Duitsland. Nu ze niet meer voor het NOS journaal werkt, maakt ze zelf reportages. Ook schrijft ze nu boeken, dezen gaan vaak over Duitsland. Zoals een boek over Berlijn en het boek “Lening is terug”. Recent schreef ze “Vluchtcode vlinder”. Hierover zien we nog een filmpje. Ze sluit haar verhaal af met een klein filmpje over de PC. We luisteren ademloos naar haar verhaal, wat ook op zo'n eigen journalistieke wijze gebracht werd.

Geertje bedankt Margriet Brandsma voor haar prachtige verhaal. Het was een leerzame en informatieve avond. Geertje bedankt alle aanwezigen en wenst ons wel thuis.

Als afsluiting leest ze een gedicht van Joke Verweerd: ”Overal kom ik U tegen”

J. Postma

+ LOGO: Fonds verstandelijk gehandicapten

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten een succes.

Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is in Berltsum € 965,58 opgehaald. Het Fonds bedankt alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben.

Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd die het leven van mensen met een verstandelijke beperking veraangenamen en hun wereld vergroten. Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat deze mensen kunnen meedoen in de maatschappij. Er gaat geld naar initiatieven zoals de aanschaf van een duo fiets voor een zorgboerderij, het organiseren van theater- en schilder cursussen op maat en aangepast speelmaterialen voor kinderen met een beperking. Het Fonds draagt ook bij aan werkweken, vakanties of een aangepaste schoolreis om zo mensen met een verstandelijke beperking ongedwongen te laten genieten.

Collectant gemist? Op de website www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl kan online gedoneerd worden.

+ Afbeelding: Bedankt FVG

+ LOGO: Koninklijke Luchtmacht

Nieuwe Commandant Vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden heeft een nieuwe Commandant vliegbasis (CVB). Kolonel-vlieger Denny Traas heeft onlangs het commando overgenomen van Kolonel-vlieger Gerbe Verhaaf.

Avondvliegseizoen najaar 2015 vliegbasis Leeuwarden

Met ingang van maandag 26 oktober 2015 is het avondvliegseizoen najaar 2015 van de vliegbasis Leeuwarden gestart. In week 44, 45, 47, 48, 49, 50 en 51 beoefenen de vliegers van vliegbasis Leeuwarden weer hun noodzakelijke avondvluchten.

Noodzakelijke training

Het vliegen en de uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond of in de lucht. Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met geavanceerde nachtzichtapparatuur. De bemanning ziet door deze helderheidsversterkers alles in groentinten en is het zicht beperkt, vergelijkbaar met het zicht door twee kokers. Om hun vaardigheden op peil te houden voor inzet, zoals momenteel in het Midden-Oosten, is het trainen bij volledige duisternis noodzakelijk.

Planning

Komend seizoen variëren de dagen en tijden waarop er avondvluchten plaatsvinden. Zo staan er in week 44, 45, 47, 49 en 50 op maandag tot en met donderdag avondvluchten gepland. In week 48 en 51 alleen op maandag- en dinsdagavond. Overige weken/dagen en op vrijdag wordt er overdag gevlogen. Omdat in de eerste weken van het avondvliegseizoen het tijdstip waarop het donker wordt later op de avond ligt, vinden de vliegbewegingen later op de avond plaats. De vliegtuigen landen uiterlijk 24.00 uur. Gaandeweg het seizoen wordt het steeds vroeger donker, kan er vervolgens eerder gestart worden met het vliegprogramma en zijn de vliegbewegingen eerder afgelopen, uiterlijk 22.45 uur.

Door operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van de planning worden afgeweken. Aan deze activiteitenkalender kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

+ Foto: CVB Denny Traas + ondertekening: "Kolonel-vlieger Denny Traas"

+ LOGO CBS De Fûgelsang

Nieuws van CBS De Fûgelsang

Groep 3 van CBS De Fûgelsang in Berltsum is, onder begeleiding van ouders en juf Ineke, op bezoek geweest in de prachtige vernieuwde bibliotheek van Dronrijp. In de bieb werd iedereen welkom geheten door juf Thea en juf Irene van de bieb.

Juf Thea ging voorlezen uit het boek: “De Keepvogel-Noodweer”. In het verhaal was de hond Thungsten verdwenen en we zijn samen gehuld in regencapes, met sprokkelhout, zaklamp en touw op zoek gegaan naar de hond Thungsten. De Keepvogel had de hond op pad gestuurd om brandhout te zoeken, maar hij kwam maar niet terug. Tijdens de zoektocht kregen de kinderen uitleg over wat er in de bibliotheek allemaal te vinden is en kwamen ze ook puzzelstukjes tegen. Uiteindelijk vormden deze stukjes de hond Thungsten. Helemaal blij werd begonnen aan het vervolg van het verhaal en ook hier kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Voorlezen is leuk, maar zelf lezen ook en daar kregen de groep 3 leerlingen toen nog even tijd voor. Na afloop hebben ze geleerd dat de bibliotheek leuke boeken heeft en gehoord dat je zomaar lid kan worden! Dit kan in Dronrijp, St Annaparochie maar ook in Stiens of Leeuwarden. Kortom: LEZEN IS LEUK!

+ foto's: Groep 3 Bieb (1) en (2) + ondertekening: *Het was even puzzelen maar gelukkig is Thungsten weer terecht*

Groep 4 was 26 oktober op ‘Paddenstoel Expeditie’. We hebben veel soorten geplukt en op zwart papier gelegd voor de komende 24 uur. Daarna kunnen we de sporen uitstoting bekijken op het papier. We zijn benieuwd! (Niet vergeten: handen wassen!)

+ foto's: Groep 3 Paddenstoel (1) en (2)

Groep 7 is op excursie geweest naar vliegveld de Kooij in den Helder. Eerst mochten de kinderen bij de brandweer kijken. Ze kregen daar uitleg over de brandweerauto's en ze mochten natuurlijk zelf een brandje blussen. Daarna hebben de kinderen het museum bezocht. Sommige kinderen voelden zich daar een echte piloot. Na een overheerlijke lunch werden de helikopters bezocht. Daar mochten alle kinderen even achter het ‘stuur’ van de helikopter zitten. Het was een prachtige dag!

+ foto's: Groep 7 Kooij (1) en (2)

CBS De Fûgelsang 30 jaar

Op 24 oktober 1985 werd in Berltsum de Christelijke kleuterschool samengevoegd met de Christelijke lagere school. De klassen 1 t/m 6 bestonden niet meer. Samen met de kleutergroepen werd het nu een basisschool. Deze basisschool moest een mooie naam hebben en als winnaar uit een verkiezing werd voor de naam Kristlike Basisskoalle De Fûgelsang gekozen. De school was toen nog zelfstandig en viel onder de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Berlikum met dhr. F. Smits als voorzitter en dhr. R. Tijsma als secretaris. Het “nieuwe gebouw” was een verbouwing van de lagere school met de voormalige huishoudschool. Deze huishoudschool was gefuseerd met de Ulbe van Houten in St. Annaparochie.

Nu, dertig jaar later en ondertussen sedert ruim twee jaar gehuisvest in een modern gebouw, gaat het nog steeds goed met de school. De school is één van de dertien scholen van de Vereniging CBO-Noardwest Fryslân. Het leerlingenaantal is goed, nog geen sprake van krimp. De kwaliteit van het onderwijs is goed en ouders en kinderen waarderen de school met een dikke voldoende. Het toenmalige cadeau: een mooie gele glijbaan, staat nog steeds trots voor de school tot vermaak van ondertussen vele generaties kinderen. De echte verjaardag

viel in de herfstvakantie en daarom kregen alle kinderen, juffen en meesters deze week een lekker gebakje om het heuglijke feit te vieren.

+ foto's: Groep 7 Kooij (1) en (2)

Stichting de Grúsert - Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum

Bijgaand een foto van een reisje van de Hervormde Vrouwenvereniging Dorcas. We weten echter niet wie de personen zijn die hierop staan. Daarom roepen we uw hulp maar weer in. Uw reacties kunt u kwijt bij Margriet Bouwma, Hemmemastate 20 Berltsum, tel. nr 0518-840151.

Zoekt u nog een cadeau voor Sinterklaas? Dan is het boek 'Berlikum een beeld van een dorp' misschien een idee. Ook hier voor kunt u terecht bij Margriet Bouwma. Maar u mag natuurlijk ook langs komen, het documentatiecentrum is elke donderdagavond open vanaf 19.30 uur. Het bestuur en vrijwilligers zijn ook gestart met de verkoop van Amaryllisbollen, als er nog niemand bij u aan de deur is geweest, dan kunt u binnenkort nog iemand verwachten. Wij stellen het zeer op prijs als u een bol van ons koopt of misschien al gekocht hebt. Door middel van de opbrengst van deze actie kunnen wij het werk in het documentatiecentrum voortzetten.

+ foto Herv. Vrouwenvereniging Dorcas + onderschrift: *Wie weet wie de dames op deze foto zijn?*

Bij Bakkerij Wijnsma staat de koffie altijd klaar.

Op een mooie dag in oktober loop ik binnen bij bakkerij Wijnsma in de Buorren in Berltsum. Nieuwsgierig als ik ben de vraag gesteld: Waar zijn jullie mee bezig? Sjoerd Wijnsma legt uit: Het bakkerswerk is een taai beroep. Hard werken, maar ook 's nachts werken. Maar het bakkerswerk is ook een mooi beroep met creativiteit in de bakkerij en in de winkel. Maar deze creativiteit gaat steeds verder. Het is ook noodzakelijk, want je moet voldoende omzet hebben om een bedrijf rendabel te houden. Het was één van de redenen dat Wijnsma niet alleen een bakkerswinkel heeft in Berltsum, maar intussen ook een in St Annaparochie, Stiens en Ried. De winkel in St Annaparochie wordt gerund door de echtgenote van Wijnsma en in Stiens door de dochter. Een echt familiebedrijf dus want het ondernemerschap zit deze familie in het bloed. En we hebben het hier dan ook over een echte warme bakker. Een zestal hardwerkende mannen zijn elke dag bezig met het bakken van brood en banket. Wijnsma is hier bijna altijd te vinden in de bakkerij. Vakanties beperken zich tot korte uitstapjes. Maar daarbij let hij goed op hoe collega-bakkers werken, bedoeld om inspiratie op te doen.

“We moeten met de tijd meegaan anders blijven we er niet. Daarom krijgen we nu een koffiehoeke, direct aansluitend aan de winkel.” Is er dan behoefte aan zo'n koffiehoeke?

“Berltsum maakt steeds meer deel uit van de toeristische routes per boot, auto en niet te vergeten de fiets. Veel fietsers kwamen het afgelopen jaar al langs en schoven bij aan de keukentafel. De mogelijkheid om koffie e.d. te kunnen genieten wordt door de gasten dan ook op prijs gesteld en bijzonder gewaardeerd. Met het realiseren van een gezellige koffiehoeke hebben we nu de gelegenheid om deze bezoekers in een passende omgeving verse koffie en gebak aan te bieden. Er kunnen nu ook meer bezoekers een plekje vinden.”

De koffiehoeke is open vanaf negen uur 's morgens. Het initiatief van Wijnsma staat niet op zich. Er zijn ook plannen om de Buorren samen met de gemeente aantrekkelijker te maken. Zoals Wijnsma dit noemt: “Hier is wel actie, ik hou niet van dat gezapige gedoe”. Het is ook

een van de redenen dat het bedrijf meegaat met de tijd, zoals de uitbreiding van de bakkerij en energievoorziening mbv zonnepanelen.

De actie kan echter niet van een kant komen. Als inwoners kunnen we ook ons gezicht laten zien en gebruik maken van deze voorzieningen in Berltsum. Dat wordt genieten in de Buorren van Berltsum.

DICK

+ **Foto: Koffie bij bakker Wijsma**

+ LOGO's EHBO & AED

Beginners Cursus EHBO + AED

K.N.V. EHBO Harlingen start een beginnerscursus EHBO op 17 februari 2016 in Harlingen. Deze cursus wordt volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis gegeven met het Landelijk erkent diploma, door een gediplomeerde docent van NODE.

De lesavonden zijn van 19.00 tot 22.00 uur aan de Hermesweg 13C in Harlingen op woensdag: 17 & 24 februari, 02, 16, 23 & 30 maart en 13 april met aansluitend het examen op 20 april.

Tevens wordt er een beginnerscursus EHBO gehouden in Dronrijp welke start in 2016 op 22 maart en het examen is op 28 juli. Contact persoon is Dirkje Feenstra: telefoonnummer 06-18189587 of via mail Dirkje-Feenstra@hotmail.com

In de lessen wordt u geleerd wat u wel en niet moet doen bij een slachtoffer, dit met theorie en praktijk gevallen met inzet van een LOTUS slachtoffer. Verbandleer en Reanimatie behoren tevens tot de lesstof.

De rekening van deze beginnerscursus wordt gedeeltelijk vergoed bij uw zorgverzekeraar, kijk voor de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Ook is het mogelijk om u, na het behalen van de beginners cursus EHBO + AED, aan te sluiten bij de EHBO vereniging Berlikum/Wier voor het volgen van herhaling lessen. Contact persoon: Dik Scholten (voorzitter/secretaris), e-mail: scholten459@tele2.nl, Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij ook een losse cursus reanimatie/ AED geven.

Nagelsalon 'Nagels en Sa' geopend in Berltsum

Goed nieuws voor alle vrouwen die nog voor de feestdagen mooie, verzorgde nagels willen! Aan de Twibak in Berltsum heeft Antje Wassenaar haar salon 'Nagels en Sa' geopend. Bij de salon aan huis kun je niet alleen terecht voor nagelbehandelingen want naast nagelstyliste is Antje ook visagiste en verzorgt zij bruidskapsels.

Specialist in nagels, make-up en haar

“Het begon eigenlijk allemaal doordat ik een opleiding aangeboden kreeg door mijn toenmalige werkgever. Ik zat voorheen op kantoor maar dat paste eigenlijk helemaal niet bij mij! Ik vind het heerlijk om mensen te verzorgen en iemand nog mooier te maken door bijvoorbeeld het opbrengen van make-up voor speciale gelegenheden. Na de middelbare school heb ik de kappersopleiding gevolgd en ik wilde graag iets in het verlengde daarvan doen. Daarom heb ik toen voor de opleidingen nagelstyliste, visagie en bruidskapsels gekozen.” In één jaar tijd behaalde Antje al haar diploma's en bedacht zij haar bedrijfsplan.

Inmiddels is Nagels en Sa twee maanden open en heeft Antje al vele klanten mogen begroeten in haar salon.

Je nagels zijn je visitekaartje

Nette nagels zorgen ervoor dat je verzorgd voor de dag komt. “Voor de nagelbehandelingen maak ik gebruik van acryl of gellak. Met acryl kan ik de nagels verlengen en verharden. Acrylnagels zijn ook zeer geschikt voor mensen die doorgaans nagelbijten. De acryl groeit met de eigen nagels mee en kan, afhankelijk van de groeisnelheid, na drie tot vijf weken weer bijgevuld worden. Gellak is voor mensen die zelf al nagels op de gewenste lengte hebben, hun eigen nagels willen verstevigen of niet om de dag opnieuw willen lakken. Deze lak is te vergelijken met gewone nagellak alleen dan in professionele kwaliteit. De gellak wordt aangebracht in dunne lagen en moet uitharden onder een speciale UV-lamp, waarna de lak minimaal twee weken perfect blijft zitten!”

Bruiloft

Ga je trouwen? Ook dan ben je bij Antje aan het juiste adres. “Een paar jaar geleden ben ik zelf getrouwd, dus ik weet als geen ander wat er allemaal geregeld moet worden voor een huwelijk. Op de trouwdag zelf wil je zo min mogelijk zorgen hebben. Het is dan erg handig wanneer de kapster bij je thuis komt! Dat doe ik dus ook voor de bruid. Geen gehaast 's ochtends vroeg of met je mooi gekapte haar onder een paraplu door de straten, maar jezelf gewoon lekker laten verzorgen in je eigen huiskamer. Ook is het erg fijn als je nagels er tijdens je bruiloft helemaal gaaf uitzien. Dat kan met gellak of acrylnagels, bijvoorbeeld een French manicure. Op het moment dat de ringen omgaan weet je zeker dat je nagels helemaal fotoproof zijn! Voor de bruiloft heb ik een speciaal bruidspakket dat bestaat uit acrylnagels, make-up en een bruidskapsel.”

Ben je altijd druk? Laat je eens lekker verwennen! Gun jezelf een ontspannende manicurebehandeling bij Nagels en Sa. Een manicurebehandeling bestaat uit nagelverzorging, een heerlijke hand/ arm massage, scrub, masker en eventueel tot slot een prachtige gellak! Heerlijk voor jezelf maar ook leuk om cadeau te doen! Tip voor de feestdagen: een cadeaubon van Nagels en Sa, voor ieder gewenst bedrag of voor een speciale behandeling. En bij inlevering van onderstaande kortingsbon krijgen klanten ook nog eens 20% korting op hun eerste bezoek!

Meer weten of reserveren?

Nagelsalon 'Nagels en Sa' is geopend op afspraak. Kijk voor alle acties, foto's en de actuele prijslijst op de Facebook pagina van Nagels en Sa (www.facebook.com/nagelsensa). Voor vragen of reserveringen kan je Antje ook bereiken via telefoon/ whats app (06) 48 56 64 78 of e-mail nagelsensa@hotmail.com.

[**Toevoegen onder de tekst: Kortingsbon met logo (inclusief adres e.d.), kniplijn en de volgende tekst: “Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 20% korting op uw eerste bezoek bij Nagels en Sa!”] De advertentie/kortingsbon volgt separaat via Ella Vis**
[**Toevoegen bij de tekst: Foto met bijschrift: “Antje Wassenaar in haar salon aan de Twibak 10”]**

**Familieconcert
+ Flyer**

Stim yn de twadde omloop op 'e geef Frysk stavere Waadhoeke!

De ferkiezing fan de namme foar de fúzjegemeente yn Noardwest-Fryslân kriget in twadde omloop. De kar is no tusken Waadhoeke en Nij-Westergo.

Om't der in soad krityk op de wurknamme Westergo wie, hat ús wurkgroep al betiid socht nei nammen dy't èn foar it Biltsk èn foar it Frysk te brûken binne. It slagge ús sels om in namme te finen dy't dêrnjonken ek oan de Nederlânske stavering foldocht. Sa hawwe wy ûnder oaren de namme Nij Westergo – dus mei de Biltsk-Fryske 'a' en neffens it Biltsk sûnder streekje – útset yn dy krite. En de Bilkerts witte, dat wy ús al jierren ynspanne foar Biltskeigen nammen. Mar wy dogge gjin konsesjes oan 'e stavering.

De kommisje-Looper hat besletten de stavering fan Nij Westergo te skeinen troch dy 'a' derôf te heljen. De útgong op 'o' komt ek wolris yn boarnen foar en om't Nederlanners dy better útsprekke kinne soene, wurdt gau de Akademy stavering oan 'e kant reage. Rju achte kommisje; fan de namme fan it doarpke Feinsum komme der yn 'e boarnen wol alve ferskate skriuwwizen foar. Dat wy sille hjir koart krieme. Dy namme Nij-Westergo fan de kommisje foldocht net oan it Biltsk, net oan it Nederlânsk en net oan de offisjeel fêststelde stavering troch Provinsjale Steaten, dy't achte wurdt brûkt te wurden troch de oerheids-organen lykas in gemeente. Wy hawwe it oer in gemeentenamme foar miskien wol fjirtich of fyftich jier en net oer dy fan in jochertdrankje.

Wy roppe de ynweners fan Noardwest-Fryslân dêrom op om op 'e geef Frysk stavere Waadhoeke te stimmen.

22 oktober 2015 - Topografyske Wurkgroep Fryslân

+ LOGO Stichting Welzijn Middelsee

Kofjemoarn Berltsum.

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn voor 55-plussers.

Deze kofjemoarn vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 10.00 – 11.30 uur in Berltsum. De kosten hiervoor zijn € 2,50 per persoon.

Tijdens de kofjemoarn is het de bedoeling dat er zo nu en dan een gastspreker langs komt of dat er een activiteit wordt gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.

De eerst volgende keer zal zijn op, Woensdag 25 November 2015. Als gastspreker zal Dhr. Watze Posthumus aanwezig zijn. Dhr. Watze Posthumus zal ons meenemen in zijn verhalen door en over Berltsum.

Kofjemoarn : Woensdag 28 November 2015

Tijd : Aanvang 10.00 uur.

Plaats : Groene Kruis gebouw

Kosten : € 2,50 per persoon

Let op. In verband met de aankomende feestdagen zal de kofjemoarn in december niet op de laatste woensdag van de maand plaats vinden maar eerder en wel op: woensdag 9 december.

Voor meer informatie/ ideeën of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee 0518-460805 (e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)

+ LOGO Doarpshûs it Heechhout

Teake van der Meer en Griet Wiersma “50 jier lytse Teake”

Zat. 19 dec. Dorpshuis “It Heechhout” Berlikum

Met nieuwe conferences, dolkomische typetjes en hilarische sketches, zullen Teake en Griet de lachers weer op hun hand weten te krijgen. Deze gezellige familie-lach-show, wordt daarbij gecompleteerd met mooie Friese muziek zodat u af en toe ook even kunt bijkomen. Teake is een fenomeen, een volks-komiek die de lach aan zijn kont heeft zoals ze dat zeggen. Waar hij de typetjes die hij speelt vandaan haalt is een raadsel, maar ze zullen maar naast je komen wonen. En Griet wordt in de wandelgangen door haar kolderieke typetjes stiekem de Friese Tineke Schouten of Corry van Gorp genoemd. In de lachwekkende sketches die zij ook samen met Teake naar voren brengt, blinkt zij als actrice zeker uit..! En met haar eigen geschreven liedjes en oude meezingers verzorgd Griet de muziek in de avondvullende show.

Lachen is gezond... humor en muziek ontspant! En deze twee Friese toppers zouden dus eigenlijk als ervaringsdeskundigen, een onderdeel van het zorgpakket moeten worden...! Kortom; Teake en Griet...beloven een avond onbezorgd genieten...!

Kaarten verkrijgbaar á € 12,50 in voorverkoop – aan de zaal €15,-

Voorverkoop bij:

Spar Berlikum : Tel. 0518 461306

Evalien Looyenga : Tel. 0518 462499

Wees erbij, want vol is vol....!!

+ **Afbeelding teakegriet.jpg met onderschrift: *Een avondje onbezorgd lachen met Teake en Griet!***

HET GEHEIM VAN ‘FIT OP FREED’

Vrijdag 30 oktober was al weer de vijfde bijeenkomst van ‘Fit op Freed’. En opnieuw was het weer een groot succes. Iedere week zijn weer 18 oudere bewoners uit ons dorp enthousiast bezig met bewegen, om daarna te genieten van een heerlijke, oer Hollandse maaltijd.

Deze cyclus van ‘Fit op Freed’ hebben we Baukje Dijkman bereid gevonden om cognitieve fitness te geven. Je zou dit kunnen omschrijven als fitness voor zowel lichaam als geest. Met een fanatisme zoals we dat gewend zijn van deze groep worden de oefeningen afgewerkt. Daarna wordt er een heerlijke maaltijd geserveerd.

En ook deze keer zijn weer koks uit eigen dorp bereid gevonden om eenmalig een maaltijd klaar te maken. De organisatie is een enorme dank verschuldigd aan deze vrijwilligers, die belangeloos een deel van hun vrije tijd hieraan besteden. Ook zijn wij dank verschuldigd aan de vrijwilligers die iedere vrijdag aanwezig zijn om te helpen met koffiezetten, opruimen, afwassen e.d. Zonder hen was ‘Fit op Freed’ niet mogelijk geweest. Het succes van ‘Fit op Freed’ is ook al doorgedrongen tot de professionele organisaties. Wat een voorrecht dat de

Maaltijdservice uit Ferwert ons afgelopen vrijdag een stampot buffet aanbood. Heel erg bedankt voor deze spontane geste.

Ook vanuit de dorpen rondom Berltsum worden we gebeld met de vraag of het mogelijk is om 'Fit op Freed' ook daar te organiseren. Dit heeft er al toe geleid dat vanaf januari er ook wordt gestart in Dronryp. Daar zal het programma op maandag worden georganiseerd en heet dan uiteraard in stijl 'Mobiël op Moandei'.

Uit Ferwert belde het gebiedsteam ons om te vragen naar het concept, zodat ook daar kan worden gestart. Maar het geheim van het succes zit niet alleen in het concept, maar vooral in de vrijwilligers die zich inzetten, om onze oudere bewoners van het dorp een prachtige ochtend te bezorgen. En dat is in Berltsum altijd al goed geweest!

+ **Foto: Fit op Freed**

Smaakvolle maaltijd aangeboden voor Fit op Freed!

Afgelopen vrijdag 30 oktober werd er een smaakvolle maaltijd aangeboden door "Maaltijd service aan huis" uit Ferwert voor Fit op Freed! Alle bijna 20 deelnemers en de daarbij helpende handen van onze vrijwilligers genoten van de stampot hutspot en zuurkool met worst. Iedereen was stil tijdens het eten en dat was een goed teken.

Namens de deelnemers, vrijwilligers en organisatie, bedankt!

+ **Foto: Fit op Freed (2)**

[Bij gebrek aan ruimte één van beide foto's kiezen]

Het orgel terug in de Koepelkerk

Op maandag 2 november is de Fa. Reil gestart met het herplaatsen van het orgel in de Koepelkerk. Veel onderdelen van het muziekinstrument zijn gerestaureerd en worden de komende maand weer geplaatst in het orgel. U mag gerust overdag even een kijkje nemen. In de laatste weken van november wordt het orgel gestemd. Daarvoor is een aantal vrijwilligers nodig. Wie daar aan mee wil werken, kan zich melden op durkosinga@upcmail.nl

+ **Foto: Orgel Koepelkerk + onderschrift: Vrijwilligers gezocht in de laatste week van november**

+ **LOGO Stichting Berlikumer Belangen**

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u ook iets betekenen voor Berltsum en de belangen van Berltsum behartigen neem dan contact op met een van de bestuursleden. Voor de namen en telefoonnummers verwijs ik u naar berlikum.com/SBB/Bestuur. U kunt zich ook aanmelden via ons mailadres SBB@Berltsum.com.

Ook kunt u iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden van SBB. Door de bijdragen van donateurs kunnen wij ons werk doen. De jaarlijkse bijdrage is € 8,00. Wilt u donateur worden meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@Berltsum.com.

Donderdag 29 oktober hebben wij een voorzittersoverleg gehad. Er waren 27 mensen van 15 verenigingen aanwezig. Na een voorstelrondje hebben wij het gehad over samenwerken,

informatiebord en outdoor fitness. Verder waren er presentaties van werkgroep Berltsum Actief over de promotie van Berltsum als dorp en van Berltsum Foarút over het leefbaar houden van Berltsum. Het was een goed overleg wat zeker een vervolg zal krijgen.

Na de zomervakantie is ons inloopspreekuur weer druk bezocht. Een ruitepad kwam aan de orde, geluiden die gehoord worden in de buurt van de Hofsleane/Tichelersdyk en bomenskap in de Meseame.

Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur, dit is altijd het eerste punt van onze vergadering.

Opbrengst Edukans Uniecollecte 2015

Edukans is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor meer en beter onderwijs. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd miljoenen kinderen niet naar school. In de periode van 17 t/m 28 oktober 2015 is er weer gecollecteerd. De collecte heeft € 3066,50 opgebracht. Dit is een fantastisch bedrag! Dit jaar is gekozen voor een project in Malawi, projectnummer: MW1215H07. Uw bijdrage maakt het mogelijk om de voorzieningen in Malawi te verbeteren. Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Wij willen alle mensen die een bijdrage deden en alle collectanten van harte bedanken. Meer informatie over de Edukans onderwijsprojecten vindt u op www.edukans.nl.

Lekker bruin de winter door

Iedereen wordt blij van de zon of die heerlijke bruin getinte kleur op je huid. Je voelt je zekerder en je ziet er fantastisch uit. Nu de zomer weer voorbij en zonnestrallen soms ver te zoeken zijn, is ons heerlijk bruin getinte kleur op de huid verdwenen. Mocht je toch die lekker bruin getinte huid willen, dan is Spray Tanning een slim alternatief. Janet Bouwma (34) is verkocht. Ze kwam een aantal jaren geleden in aanraking met Spray tan: “Op jonge leeftyd krige ik te krijen mei in oandwaning wêrby it fel en it hier har pigment ferlear .Ik wie dêrtroch altyd mei myn uterlik dwaande . Ik woe de plakken op myn lichem kamûflearje. Tsien jier ferlyn haw ik myn earste behandeling hân en dat wie gjin sukses , ik wie hielendal oranje.” Tegenwoordig is de kwaliteit van Spray tan dusdanig verbeterd dat een oranje huid niet meer mogelijk is. Spray tan is goed voor je huid én het is een gezonde manier van bruinen. “Yn 2013 gong ik trouwen mei Dirk Jan, ik woe op dizze bysûndere dei graach een moaie hûd, egaal en sûnder plakken. Om't de sinnebank net geskikt is foar my, gong ik toch wer foar een Spray tan. Dizze behandeling pakte geweldich út. Ik hie in moai egale brúne hûd en myn plakken wiene sa goed as fuort. Noch nea wie ik sa bliid mei myn eigen lichem, sa prachtig moai brún.” Sindsdien is Janet verkocht aan Spray tan en heeft ze besloten de opleiding te volgen. De opleiding is afgerond en er staat nu een mooie salon aan huis.

Janet woont samen met Dirk Jan en hun twee kinderen Lisette en Brent in Wier. Ze mogen dan wel in Wier wonen, hun harten liggen toch echt in Berlikum. De kinderen gaan in Berlikum naar school en Janet doet vrijwilligerswerk in Berlikum. Het is dan ook niet zonder

reden dat hun huis momenteel te koop staat en dat ze graag hun eigen plekje zouden willen in Berlikum. Totdat het zover is, is iedereen welkom in de Salon in Wier. Je kunt niet alleen terecht in de salon, het is ook mogelijk om thuis een Spray tan te krijgen. “Ik ha een soart tinte wêr je yn stean kinne. Je hoege dus net beslist by my te kommen, mar ik kin ek nei de minsken ta. Dat is ideaal. De tinte is tige handich, it jout gjin rotsoai by minsken en de minsken hoege de doar net meer út. Spray tan is foar jong en âld en alles is mooglik. At je net it hiele lichem wolle, dat hoeft ek net. Je kinne ek allinnich in pear dielen fan it lichem dwaan. De klant is kening.”

Janet is enthousiast en weet waar ze het over heeft. Schoonheid is haar ding en dat beamen mensen om haar heen ook. “It is leuk om te hearren dat minsken om my hinne my sjogge. Se sizze faak dat dit echt myn ding is en dat it by my past. Ik fyn dat fijn om te hearren en sa fiel ik it ek. Ik doch dit om’t ik it leuk fyn, mei minsken yn contact te kommen en minsken mei in foldien gefoel fuort gean litte. Ik doch der alles oan om minsken foldwaning te jaan en se de perfecte brúne tint te jaan.”

Door het drukke gezinsleven heeft Janet niet altijd tijd voor sporten of andere hobby’s. Ze mag graag sporten, maar door een blessure lukt dat momenteel niet. Gelukkig vindt Janet dat niet erg. “Lêsten ha ik op een Ladies Night stien mei de Spray tan. Hartstikke leuk en minsken wie entûsjast. Dêr krij ik enerzjy fan. Ik fyn it leuk om Spray tan bekender te meitsjen. De sinnebank is eigenlijk wat út en de Spray tan komt hyltyd mear op. It is foar elkenien en dêr sitte in soad foardielen oan. It is sûn, feilich en je krije d’r gjin rimpels fan.”

Mocht je enthousiast geworden zijn en zie je een Spray tan ook wel zitten? Wil je een direct gebruikte huid, er fantastisch uitzien en je goed voelen? Op de website van Janet www.spraytanjanet.fr kun je meer informatie vinden.

+ **Foto: Sraytan.png**

+ **LOGO SamenLoop voor Hoop**

SamenLoop voor Hoop blikt terug op saamhorig evenement

Waar het 5 februari dit jaar begon met de kick-off, eindigde het woensdagavond 4 november met een terugblik. In de AMS verzamelden zich een kleine 50 mensen om herinneringen te delen aan de eerste SamenLoop voor Hoop Franeker 2015. Een feestelijk moment met hapjes, drankjes, foto’s, filmpjes, gelardeerd met enkele toespraken. Mocht er één woord zijn waaraan de SamenLoop opgehangen zou kunnen worden, dan is dat wel ‘saamhorigheid’. Alle drie de sprekers refereerden er veelvuldig aan, zo ook voorzitter Gea Smits.

Anneke Jonker sprak de zaal toe als regiocoördinator Friesland voor ‘massage bij kanker’. Tijdens de SamenLoop verzorgden hiertoe geschoolde mensen uit haar netwerk vele verwenmomenten. Ze vertelde geraakt te zijn door de enthousiaste reacties.

Burgemeester en ambassadeur van de SamenLoop, Fred Veenstra, zette vooral ook de organisatie in de spotlights: “Zoveel vrijwilligers die hun nek hebben uitgestoken om zo’n mooi evenement neer te zetten. Onvermoede organisatietalenten kwamen bovendrijven.” Het vervulde hem met trots dat hij als ambassadeur eraan mee mocht werken. “We hebben met de SamenLoop laten zien dat we als gemeente ook een gemeenschap zijn.” Bij de opvang van de vluchtelingen onlangs, vertelde de burgervader, dat hij nog terug had gedacht aan de SamenLoop. “Samen hulp bieden, daarin hebben we elkaar gevonden, daar lopen mensen nog warm voor.”

Dieke van Dijk was vanuit KWF Kankerbestrijding als vrijwilliger nauw betrokken bij de organisatie. Als ervaringsdeskundige, ze mocht drie keer genezen van kanker, is ze zichtbaar aangestoken door het SamenLoop voor Hoop virus. “Jullie hadden een prachtige SamenLoop, ik heb ervan genoten. En dan dat fantastische weer. Degene die dat heeft geregeld, wil ik wel even spreken.” De geweldige opbrengst van € 67.000,00 brengt het KWF weer een stapje dichterbij haar missie dat niemand meer sterft aan kanker.

Gea Smits besluit met nogmaals woorden van dank aan al de mensen die hebben meegewerkt in de organisatie en aan de SamenLoop van Hoop: “Jullie waren een fantastisch team enne ... dat er een volgende keer komt, dat is bijna wel zeker.”

+ **Foto: Terugblik**

+ **LOGO IJclub Berlikum**

Nieuws van IJclub Berlikum

Wijziging tarievenstelsel:

Tijdens de jaarvergadering van 5 november is besloten dat elk adres de bewoner(s) € 7.50 per jaar betalen. Onafhankelijk hoeveel mensen er op één adres wonen. Ook andere IJclubs hanteren dit eenvoudige tarievenstelsel. De leden zijn ingestemd met dit systeem. Inwonende jongeren van 18 jaar en ouder betalen € 5,00 per jaar. Voor het gebruik maken van de ijsbaan is lidmaatschap verplicht. Bij niet-leden wordt het gebruik van de ijsbaan een tarief van € 3,00 per volwassene en € 2,50 per kind per dag gehanteerd. Lidmaatschap is daarom zeer gewenst, omdat hiermee niet alleen in de winterperiode maar vanaf 2015 ook het onderhoud van clubgebouw en recreatieterrein in de zomer worden betaald. Lid worden kan via ijclubberlikum@gmail.com of via de telefonisch bij Hieke Joostema, penningmeester IJclub Berlikum (0518-462542). De contributiekaarten worden eind november bezorgd. Wilt u in november de contributie van € 7,50 overmaken? Als bestuur van IJclub Berlikum hopen we op een winter met veel vorst.

Het bestuur is op de hoogte gebracht door de gemeente dat de bomerij in de winter deels gesnoeid gaat worden. Afgelopen zomerperiode hoorden we van fietsers dat takken overhingen over het schelpenpad, ook scherpe meidoorns. Door het snoeiwerk wordt het de komende jaren weer mogelijk gemaakt dat fietsers op het hele schelpenpad kunnen fietsen.

In een gezamenlijke subsidie-aanvraag van OBS Lyts Libben (groepen 5/6) en KBS De Fûgelsang (groep 5) is het bestuur van IJclub Berlikum gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan het schoolschaatsen. Beide basisscholen hebben zich ingeschreven voor zes schaatslessen in de nieuwe 11stedenhal in Leeuwarden. Het bestuur van IJclub Berlikum wil het schoolschaatsen stimuleren zodat leerlingen kunnen schaatsen als er ijs ligt. Maar ook dat hierbij tegemoet wordt gekomen aan de ouders die minder bij hoeven te dragen aan het schoolschaatsen. De bijdrage per kind aan het schoolschaatsen bedraagt € 5,00 per kind. Op deze manier zien ook gezinnen die lid zijn van IJclub Berlikum weer wat van hun lidmaatschapsgeld terug. Want zonder leden(-geld) hadden we deze bijdrage niet kunnen verstrekken. Dus wordt ook lid van IJclub Berlikum!

Namens het bestuur IJclub Berlikum,
Hieke Joostema-Greidanus

+ **Foto IJbaan met onderschrift: *IJclub Berlikum hoopt op een strenge winter.***

Buorren weer in trek om te wonen en herinrichtingsplannen in 2016

In 2011 was het dieptepunt in de Buorren voor wat betreft de leegstand. Ongeveer 26% van de woningen stond toen te koop/leeg. In 2011 is ook de Vereniging De Buorren Maken We Samen (DBMWS) opgericht om een plan te maken voor de Buorren met als doel om deze authentieke straat te verfraaien door de leefbaarheid te verbeteren. Het plan dat op een behangrol staat getekend omvat meer groen in de vorm van leilindes en struikjes, meer kleur in beplanting, vernieuwde en minder palen met meer eenheid dan nu, verzakte bestrating opnieuw leggen en authentieke straatverlichting. Als Vereniging hebben we met veel buurtbewoners ook de grote ramen gedecoreerd met prachtige authentieke plakplaten op 17 september 2012, gemaakt door Gilbert IJsselmuiden. Dit pand aan de Buorren 42 werd meteen ook een toeristische trekpleister, want toeristen stapten van de fiets om de raamdecoratie te bewonderen, omdat de ingerichte woonkamer op de plaat bijna niet van echt te onderscheiden is. Maar vooral de bewoners tegenover de mooie platen hebben vanaf toen een beter uitzicht gekregen. Op deze burendag zijn ook groene hagen geplaatst als pilot om te laten zien hoe de plannen gaan worden. In 2012 heeft gedeputeerde Sietske Poepjes ook onze plannen bekeken toen het Feilingdei was (24-9-2012). Maar in 2016 zullen zowel de Buorren als de Bûterhoeke opgeknapt worden.

Vervolgens hoorden we als vereniging een paar jaar niets van de gemeente. Eind 2014 werd door de gemeente een subsidie-aanvraag ingediend voor de herinrichting Buorren, Bûterhoeke en de sloop van loodsen. De totale subsidie van € 300.000,00 is toegekend aan de gemeente Menameradiel en de gemeente voegt een gelijk bedrag toe, dus in totaal € 600.000,00 is er beschikbaar voor genoemde doelen. De gemeente wil ons ruimtelijke plan op de behangrol overnemen. Maar ook de Bûterhoeke wordt hierin meegenomen, maar hiervoor is (nog) geen plan. De vraag is hoe de verdeelsleutel zal zijn om de € 600.000 te verdelen voor genoemde projecten. Dat was nog niet bekend tijdens deze editie. Vereniging De Buorren Maken We Samen zal zich sterk maken voor de authentieke straatlantaarns, omdat in oktober ook een extra cheque van € 5000,00 uitgereikt is voor authentieke straatlantaarns aan de Vereniging De Buorren Maken We Samen door de Ziektekostenverzekeraar De Friesland. De prijsuitreiking kon plaatsvinden omdat een mooi ingerichte straat een positieve invloed heeft op de gezondheid van de mens. Maar ook van andere Fondsen heeft de Vereniging nog € 27.000,00 aan toezeggingen, ook voor hetzelfde plan om o.a. authentieke straatlantaarns te plaatsen. Het bestuur van DBMWS is van mening dat we € 32.000,00 (een indrukwekkend hoog bedrag) niet voorbij mogen laten gaan door standaard-straatverlichting te plaatsen die een minderwaarde in de Buorren opleveren. Het bestuur is ook van mening dat de authentieke straatverlichting een enorm toegevoegde waarde heeft op de beleving van de toerist in de Buorren, die nu ook voor een kopje koffie terecht kan bij bakkerij Wijnsma. De herinrichting moet in de nieuwe plannen duidelijk zichtbaar zijn en daarom pleit vereniging DBMWS voor authentieke straatverlichting. Bovendien wordt de authentieke waarde voor zowel de bewoners als toeristen versterkt door passende straatverlichting. In de politieke highlights van Noordwest Friesland staat ook voor de komende jaren het toerisme voor beschikbare gelden hoog genoteerd. Een goed doel is de authentieke straatverlichting in de Buorren die een zichtbare toegevoegde waarde heeft op de authentieke dorpskern op langere termijn. Als bestuur van de Vereniging DBMWS hopen we snel groen licht te krijgen hoeveel geld aan de Buorren besteed gaat worden. Want de toezeggingen zijn beperkt houdbaar. Positief is ook te melden dat de leegstand teruggelopen is van 26% teruggelopen is naar 14%. Er zijn twaalf panden verkocht of hebben een andere bestemming gekregen sinds 2011. Een aantal panden wordt grondig opgeknapt. Na de herinrichting van de Buorren begin 2016 is de verwachting dat de woningen in de Buorren nog meer in trek zijn, omdat deze woonomgeving weer

leefbaar/nog leefbaarder wordt gemaakt en de huizen relatief goedkoop zijn. Ook de Bûterhoeke wordt in 2016 aangepakt. Plaatsing van authentieke straatlantaarns en de uitvoering van het totaalplan wordt onze oude dorpskern nog aantrekkelijker voor (nieuwe) bewoners om te wonen en een verbeterd dorpsgezicht voor alle Berltsumers, de regio en toeristen.

Hieke Joostema-Greidanus

Secretaris Vereniging De Buorren Maken We Samen

+ Foto: DBMWS met als onderschrift: *Tijdens burendag 2012 zijn de leilindes en de heggen uitgezet als proef bij de Buorren 48/50. Begin 2016 vindt de herinrichting van de Buorren plaats. Maar voor die tijd gaan gemeente en vereniging met de bewoners om tafel.*

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes

In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Berltsum en Wier gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van €1.086,49 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator, Jannie Hoekstra-Toussaint dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Berltsum en Wier voor hun bijdrage aan 'de strijd tegen de littekens'.

+ LOGO Berltsum Foarút Berltsumer Beamke digitaal.

Een kleine daad heeft meer gewicht dan duizend grote woorden. Wilt u graag wat voor een ander betekenen, maar weet u niet hoe u in contact kunt komen met mensen die u hulp erg nodig hebben? Dan hebben we de oplossing voor u: "Het digitale Berltsumer Beamke".

Voor hulpvragen en het aanbieden van hulp bent u hier op het juiste adres.

Tijdens de voorzittersvergadering in oktober 2015, georganiseerd door SBB hebben we ons als werkgroep gepresenteerd en het digitale Berltsumer Beamke gelanceerd. Vanaf nu is deze dan ook officieel in de lucht en te vinden via www.berltsumfoarut.nl. U kunt ons ook vinden via een link op de site van www.berlikum.com. In de bovenste balk rechts boven onder de noemer "Berltsum Foarút". Om tot een vraag of aanbod te komen dient u eerst in te loggen:

dit kunt u doen door te klikken op “login” (onder aan de website) en een account aan te maken.

Naast het digitale beamke zijn we druk in de weer om de andere Berltsumer Beamkes ook klaar te krijgen om deze vervolgens te kunnen plaatsen. Dit zal zoals het zich er nu uit laat zien begin december zijn. In het december nummer zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Heeft u vragen hierover of wilt u graag meer informatie dan kunt u contact opnemen met Marloes Nicolai – via m.nicolai@paletgroep.nl of via tel: 06-51026736. Ook kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers - via s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl of via tel: 0518-460805.

Namens de werkgroep Berltsum Foarút

+ LOGO it Piipskoft

Hij komt, hij komt....

Toen wy fannewike op de email seagen, hiene wy in mail út Spanje! Wy krigen in email fan de Hoofdpiet:

Lieve Berltsummers,

Ja we zijn al weer onderweg en hebben wind mee dit jaar! Daarom komen we zaterdag 21 november een half uurtje eerder dan normaal. Om 13 uur komen we aan met de pakjesboot. We hebben alleen nog wel wat hulp nodig met het vullen van het grote boek. Mail een kort stukje over uw kind naar piipskoft@gmail.com. De kinderen tot en met groep 4 zijn van harte welkom in het Heechhout onder begeleiding van een volwassene. Er zal weer veel gedanst en gezongen worden. Voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 is er vrijdag 20 november een filmavond in het Heechhout om 19:30. Wij hebben er zin in! En hopen weer een enthousiaste menigte te ontvangen op de kade. Met natuurlijke weer mooie muziek van OpMaat! Tot snel, groetjes de Hoofdpiet.

Wow, wat in leuke email. Wy hawwe d'r ek sin oan Hoofdpiet!!

Om ek oar jier de Sinterklaasyntocht wer te organisearen hawwe wy jimme hulp nedich. Yn it Heechhout stiet ek dit jier wer in donatiebox foar 'It Piip Pietenfonds'. Dêr kinne jimme in lytse bydrage dwaan. Oermeitsje mei fansels ek nei NL37RABO 0341 7138 99 û.f.f Pietenfonds. Dan kinne de pieten nije pakken krije mei moaie fearren.

Nog gau efkes in lytse weromsjoch op wat wy yn oktober dien hawwe. En dat wie in sear slagge kleuterdisco mei 35 entûsjaste kleuters en seker foar herhelling fetber. De musyk gie fan Frozen nei de Final Countdown! En tiidens Halloween hiene wy in Zombie virus yn Berltsum. En dêr woe de jeugd wol wat mear fan ôf witte. Dêrom giene wy yn lytse groepkes troch it doarp om zombies te sykjen. En die hawwe wy fûn en hoe!! Gillend! Haha it wie fantastysk.

Groetsjes Froukje-Berber Oliver

Bestjoerslid It Piipskoft

+ Foto: Kleuterdisko

Nieuws uit de Vermaning

Boekenmarkt XL op 21-11

Zaterdag 21 november hoopt de Doopsgezinde gemeente Berlikum weer een Boekenmarkt XL te organiseren. Alweer voor de negende keer! Boeken in alle genres en soorten – ek fryske boeken – worden voor de kleine prijs van € 1,00 aangeboden. In de kerk hangen mooie quilts, gemaakt door mevrouw Zandringa uit St. Annaparochie. In de Mennozaal is koffie & thee verkrijgbaar met cake en koek. En natuurlijk een goed bord erwtensoep! De opbrengsten zijn bestemd voor het Herstellingsfonds van de Doopsgezinde gemeente Berlikum. Het historische kerkgebouw vergt namelijk veel onderhoud. Van 10:00 en 16: 00 uur bent u van harte welkom!

Doopsgezind Wereldcongres Harrisburg USA

Op donderdag 26 november om 20:00 uur hoopt Onijdes Sijtsma beelden te laten zien van het Doopsgezind Wereldcongres in Harrisburg, Pennsylvanië in Amerika. Daar vond afgelopen zomer het jongste Doopsgezind Wereldcongres plaats. Doopsgezinden of Mennonieten van over de hele wereld komen samen en wisselen hun ervaringen en verhalen uit. Het thema deze keer was: “Walking with God” ofwel “Gaan met God”. Onijdes is daar samen met vrouw Jansje naar toe geweest, het gebeuren heeft grote indruk op hem gemaakt. Dat wil hij graag delen met alle Berlikummers. Kom luisteren naar zijn enthousiaste verhalen in de vermaning!

Bernard Posthumus

+ **Foto: Boekenmarkt XL 2013 + onderschrift: *Een impressie: boekenmarkt XL, editie 2013***

+ **LOGO Hûnekopkes**

Hunekopkes November 2015

Kleinzoon van 5 jaar tegen zijn moeder: “Mama, ben ik 1 januari geboren?”. Mama: “Nee Henk”. “Wanneer dan wel??” ...”3 augustus”. Reactie: “Dat is toevallig want dan ben ik ook jarig!”.

Zwemles. Omdat het goed gaat en het bad alleen maar voor beginners is, moet Dicky naar een ander bad, maar ook op een andere dag. Het kan op donderdag of zaterdag. ‘Zullen we zaterdag doen?’ vraag ik. Dicky zucht: ‘Nee, niet op m’n vrije dag hoor!’

Broertjes (5 en 8) staan voor het raam, het is nogal mistig: Zegt de één: "Ma, het mist buiten." Zegt de ander: "Nee hoor, kan ook regen zijn die stil staat!"

Juf op een peuterspeelzaal is kinderen aan het vertellen, dat ze pietengym gaan doen. Ter voorbereiding op deze gymoefeningen moeten ze natuurlijk een warming-up doen. Als juf vervolgens begin te dansen in het lokaal, schreeuwt één van de peuters uit: 'Juf, je moet er wel om denken hoor, je kont wiebelt helemaal!'

BERN MEI IN FERHAAL: ERENT BLANKSMA

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Erent Blanksma. Hij is leerling van Lyts Libben en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin onder meer de keuze wordt gemaakt

voor de vervolgstudie. In het onderstaande verhaal vertelt hij ons iets over zichzelf. Onder andere horen wij iets over zijn hobby's, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. Kortom veel leesplezier gewenst met het verhaal van Erent Blanksma!

Ik ben Erent Blanksma en ben twaalf jaar.

Wij wonen aan de Kleasterdyk, over het kruispunt vanuit Berltsum richting Ried.

Mijn vader heet Anne-Arjen en mijn moeder heet Hiske. Ook heb ik nog een jonger broertje die Idwer heet. Mijn moeder Hiske is kunstschilder en heeft aan huis haar atelier. Mijn vader Anne-Arjen is ambachtelijk lijstenmaker. Dus mijn moeder maakt de schilderijen en mijn vader zorgt voor de omlijsting. Ik mag heel graag sporten. Vanaf de H-tjes heb ik eerst altijd gevoetbald tot aan vorig jaar. Toen ben ik met voetballen gestopt. Nu zit ik op handbal in Stiens en ben dan keeper. Ik vind dat heel leuk om te doen. Ook zit ik op kaatsten en dat doe ik ook heel graag. Overigens, hoewel ik nu niet meer op voetbal zit kan ik dat nog wel steeds een beetje natuurlijk! Ook buiten de voetbalvereniging om kun je wel voetballen. Thuis, in het dorp en op school! Ook vind ik het altijd leuk om mijn vrije tijd met vrienden door te brengen. Naast sporten doe ik ook veel aan muziek. Ik ben dan drummer en vind dat geweldig om te doen. We wonen "op de ruimte" en dat is dan ideaal met een drumstel! Ik ben dan ook best wel wat creatief!

Tot aan nu toe vind ik het heel leuk in groep acht. Zelfs aan toetsen heb ik geen hekel en ik verheug mij nu al op het schoolkamp. School vind ik dan ook leuk en mijn lievelingsvakken zijn spelling en rekenen. Volgend jaar ga ik waarschijnlijk naar de Foorakker (OSG PITER JELLES) in Sint Annaparochie, maar ik weet nog niet wat ik later wil worden.

Ik vind Berltsum een mooi dorp om in te wonen en zou zo niet weten wat er allemaal zou moeten veranderen. Volgens mij is het zo wel goed. We hebben bijvoorbeeld prachtige nieuwe sportvelden. Ik kan dan ook nu nog niet zeggen dat ik altijd in Berltsum zal blijven wonen. Dat weet ik nu nog niet.

Ik had eigenlijk nog niet van "Op 'e Roaster" gehoord maar vind het wel heel belangrijk dat jeugdigen hun stem ook kunnen laten horen in de dorpskrant.

Tot zover de bevinding van Erent Blanksma in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg!

+ Foto: Erent Blanksma

+ LOGO Muzykferiening OpMaat

Beste dorpsbewoners,

Op zaterdag 19 maart a.s. houdt muzykferiening 'OpMaat' haar jaarlijkse donateursconcert. Dat duurt nog even maar daar hebben wij nu uw hulp al bij nodig. Het thema van het concert is Top 2000 en u bepaalt welke nummers wij gaan spelen. Op onze website www.opmaatberltsum.nl en de website www.berlikum.com staat een link met een lijst van nummers uit de Top 2000. U kunt daar uw eigen top 5 uit samenstellen. De nummers waar het meest op wordt gestemd gaan wij dan voor u spelen.

De komende week valt er een flyer bij u in de bus waar alles nog eens goed wordt uitgelegd. Voor de mensen die niet zo goed zijn met de computer kunnen hun lijst inleveren bij Spar van Wigcheren of u kunt bellen met nummer 0518 46 08 46 (Germ Dikland) en dan halen wij uw lijst bij u op. Alvast véél stemplezier en tot zaterdag 19 maart a.s.

Waadhoeke of Nij-Westergo?

Nog even wachten en dan weten we de naam van onze nieuwe gemeente.

Naar welke naam gaat uw voorkeur uit? Kan het u niks schelen en hebt u niet gestemd? Dan is commentaar leveren niet zinvol. Zijn er te weinig mogelijkheden? Er waren eerst 500 namen, dat waren wel erg veel om over te bakkeleien. Er werden uiteindelijk 3 namen voor de inwoners geselecteerd. De mensen die hun keuze hadden gemaakt zetten de enige stad in deze regio direct aan de kant.

Het wordt een keuze tussen twee namen, de ene is een oude bekende in een “nij” jasje, en de andere is echt nieuw. Dus is de vraag: gaan we voor nieuw, fris en modern of houden we vast aan oude herkenningspunten. De keuze die u maakt wordt historisch, dus laat uw hart spreken. Maar let op; uw (klein)kinderen kunnen u tot in lengte der jaren aanspreken op deze keuze.

Als redactie hebben we geprobeerd om een aantal opmerkingen te verzamelen. Duidelijk was dat de naam Franeker terecht was achtergebleven, zo spraken zij. Daar hadden ze immers al een Waddenpoort. Verder waren er ook mensen die de brieven gewoon bij het oud papier hadden gegooid. Zij hebben in ieder geval geen reden om te klagen.

Maar we spraken ook met inwoners die bewust voor het ene of het andere hebben gekozen.

Volgens de redactie wordt het nog spannend. We hebben niet een duidelijk beeld kunnen krijgen, welke naam de voorkeur genoot. Dit betekent dat we toch een ieder alsnog oproepen om hun stem uit te brengen. Je stemt nu voor iets waar we nog jarenlang plezier of last van hebben. Niet stemmen is opnieuw een gemiste kans.

Informatie: www.gemeentezoektnaam.frl.

DICK