

WEBEDITE OP 'E ROASTER - FEBRUARI 2012

Een profeet op aarde in deze tijd?

Kan dat?

Zaterdag en zondag 28 en 29 januari 2012 was de Kruiskerk te Berltsum het



decor van de musical "De Profeet". De belangstelling was gigantisch, de musical adembenemend mooi.

Het podium maakte afwisselend plaats voor de Hemel, de huiskamer, het leslokaal en de keet. Dit alles in een strakke uitvoering, gebruik makend van eenvoudige middelen. Mooie licht en geluidseffecten zorgen voor de juiste sfeer. Muziek is wat een musical onderscheidt van een toneelstuk. Het koor, wat bestond uit 10 dames had in deze muzikale

invulling een duidelijke rol. Het koor wist de juiste, serieuze toon te treffen. De jongeren wisten ons te boeien door durf en sterke teksten. Velen jongeren schitterden met een solostukje. De profeten moesten natuurlijk ook de muziekarena betreden. En ja hoor, zingen konden ze ook! Erg leuk gevonden was de formule van de Voice of Heaven. Zangers die in de eeuwigheid leven krijgen in deze show de kans om mee te doen met een talentenshow met de profeten in de jury. Net zoals het de meeste mensen in het echt ook vergaat, kreeg het publiek en de profeten al snel helemaal tabak van deze show.

Dan blijft nog over het toneelspel. Van het begin tot het einde was dit goed.



Geloofwaardig en vol overtuiging werd het publiek meegenomen in het verhaal. Jong en oud wist ons tot het laatste te boeien. Emoties liepen hoog op, humor was een prachtige tegenhanger en bracht het zware probleem weer in evenwicht. Die emotie wil ik nog even extra onder de aandacht brengen. Want emotie laten zien op een podium is vreselijk moeilijk. Maar ik werd in diverse scènes zo geraakt; kippenviel, tranen in mijn ogen, overtuigend echt. Ik werd meegezogen in de emotie, ontzettend knap!!

Gigantisch knap hoe deze musical in elkaar zit. Complimenten voor Durk Dijkstra. Schrijver van de teksten van het toneel en de liederen. Mooie melodieën waarin de nodige afwisseling in aan is gebracht zijn van de hand van Jan Hoogterp. Het idee van het geheel is afkomstig van Jeannette van den Boogaard. Deze drie mensen stonden dus aan de wieg van deze mooie musical. Wat een prachtig initiatief! En dan al die vrijwilligers, met welke taak dan ook! Om trots op te zijn, zoveel talent van eigen bodem. Ik kan het niet laten om de jeugd even extra in het zonnetje te zetten. Want zij hebben door het meedoen aan deze musical laten zien dat het met de jeugd van Berltsum wel goed zit. Toppie.

Voor foto's kijk op onze site www.berlikum.com; beeldbank.

Voor een korte beschrijving van de musical verwijs ik u ook naar de site. In het nieuwsbericht van zondag 29 januari beschrijf ik na de recensie in het kort de musical. Jeanet Terpstra



Muziek en verhaal hand in hand

De muziekverenigingen Klimop en Bazuin gaven zaterdag 4 februari een luchtig concert in 't Heechhout. Het muzikale geweld werd afgewisseld met volksverhalen, verteld door Mindert Wijnstra. Het concert laat zich kenschetsen als een gezellig gebeuren met te weinig publiek. Of dit nu een gevolg was van het winterweer, van onwennigheid van de trouwe aanhangers van de beide

verenigingen of een combinatie van deze twee? Wie zal het zeggen? Maar zij die er waren, hadden volop de mogelijkheid om te genieten van hetgeen hun werd voorgeschoteld.

Met een kleine 50 man is het toneel flink gevuld. Het is niet het eerste concert dat de beide verenigingen in aanloop naar de geplande fusie samen geven. Voor vele Bazuïnisten is de entourage wel nieuw en is het wennen. 'It spilet hjir wol swier, it lûd wol min fuort" en "ik sit wol op 'e râne hear" om maar een paar van hen te citeren. Maar het is aan dovemansoren gericht en onderleiding van dirigent Tjipke Pasma zet ieder zijn of haar beste beentje voor.

De muzikanten zetten de toon met 'Montana', een concertmars van J. van der Roost. Het tweede nummer, 'Cent mille chansons' van Frida Boccara is zo'n nummer waarin je je heerlijk onderdompelt in een nostalgisch bad. De zintuigen staan weer op scherp in 'La Storia' van Jacob de Haan. Er zullen ongetwijfeld meer fouten zijn gemaakt, ik heb daarvoor (nog) geen gehoor, maar nu registreer ik toch een dissonant. Ik kijk in de richting van de Euphoniumblazers en zie Willem grijnzen. Heb ik hiermee mijn eerste stap op het pad der recesenten gezet?

Verhalenverteller Mindert Wijnstra blijkt een gouden greep. Met zijn beeldende verteltrant boeit hij zijn gehoor met tal van korte volksverhalen en brengt hij spontane lachuitbarstingen te weeg. Wat wil je ook als zo kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ingeblikte vruchten door geëmigreerde Berltsumers worden opgestuurd vanuit Amerika naar it heitelân. Een feestelijk kerstmaal, dat bestrooid wordt met een ondefinieerbaar poeder uit het blik dat wordt nabezorgd. Twee weken later arriveert, wat de begeleidende brief bij het blik blijkt. Of de familie de as van de oude emigrant in de kontreien van Berltsum wil uitstrooien.

Wat de blazers met hun mond doen, doen de drummers met hun handen. Onder leiding van Piet Kloosterman, die ook de avond aan elkaar praat, trommelen zij er lustig op los. Met trots kondigt de dirigent het stuk 'Piece of cake' aan. Voor de tienkoppige drumband is dit stuk van H. Mennens een hele uitdaging. Het is geschreven voor een veel bredere bezetting, het staat in een andere maatsoort en er wordt ook nog eens op andere instrumenten gespeeld. "Hierop zul je ze buiten nooit horen spelen", benadrukt de dirigent het bijzondere van dit arrangement. Piece of cake doet zijn naam geen eer aan, het vergt uiterste concentratie van de muzikanten. Na de laatste slagen volgt een welverdiend applaus.

Applaus is er ook voor de jeugd. Vier jonge drummertjes laten zich enthousiast horen. Nu is dat met een trommel niet zo moeilijk, maar je geestdrift botvieren op een trommel is natuurlijk heel iets anders dan samen spelen. We mogen hopen dat deze jeugd het enthousiasme vasthoudt en mettertijd de drumband gaat versterken. Ze zijn op de goede weg. Dat oefening kunst baart, demonstreert bijvoorbeeld Matthijs in zijn duo met zijn leermeester. Gezamenlijk brengen zijn 'Non legato' ten gehore van T. van Campen.

Jeugdig talent manifesteert zich ook in leerlingenorkest de Berltsumer Beagles. Ze hebben hard geoefend op een drietal stukken van I. Kouwenhoven en ook hier is de conclusie dat oefening kunst baart. Het spelen gaat hen beter af dan het maken van foto's van hun inspanningen. Is het bij het grote korps al moeilijk, de jonge garde verdwijnt nagenoeg geheel achter de muziekstandaards. Maar ze waren er wel degelijk en in hun paarse t-shirts, en vanavond onder leiding van Tjipke Pasma, veroveren ze steeds meer vaardigheden in muziekland.

De gezelligheid wordt na het concert voortgezet met een optreden van de band Hjirris.
RIA

De beste school van Berltsum is in aantocht (2)

In de vorige editie hebben we met deze aankondiging specifiek aandacht gevraagd voor de grote verandering rondom de basisscholen in het komende schooljaar.

De bouwplannen voor de nieuwe school zijn nu in een fase dat ze bijna definitief zijn. Ook in het informatieblad van de gemeente hebt u de afgelopen maand het een en ander kunnen lezen. Hierin viel ondermeer te lezen dat de gebruikers alsnog de beschikking krijgen over een aantal extra vierkante meters in het gymlokaal. Het is sprokkelen met de vierkante meters, maar we krijgen in het dorp een mooi nieuw schoolgebouw, met alle benodigde voorzieningen die van belang zijn voor de opvoeding van onze (klein)kinderen.

We spreken hierbij over een gebouw van twee verdiepingen, dat zodanig wordt gebouwd dat er minder last is van schaduw voor omwoners dan met de huidige bebouwing. Voor de mensen die bijzonder geïnteresseerd zijn in de nieuwe schoollocatie verwijs ik graag naar de site van gemeente Menameradiel. Onder het kopje "zoeken" typt u "brede school" en een schat aan informatie opent zich voor u. In de volgende Op 'e Roaster komt aan het woord mevrouw J.E. Slagter-Klomp, directeur van KBS De Fûgelsang. Zij staat aan het hoofd van de onderwijzers en leerlingen die dit jaar de eerste verhuisbewegingen gaan maken naar het tijdelijke onderkomen bij Lyts Libben.

DICK

Ida Jansen geeft met haar nieuwe praktijk 'Shiatsu en massage therapie 't Kleaster' Berltsum Japans tintje

Shiatsu, wat vrij vertaald "vingerdruk" betekent, vindt zijn oorsprong in Japan. De Shiatsu wordt in de praktijk van Ida gegeven op basis van de westerse kennis over



anatomie en fysiologie, met ook nog enige invloed van de uit China afkomstige acupunctuur. Voorwaar geen gemakkelijke uitleg maar eenvoudiger gesteld is de kern van Shiatsu dat door de druk van duimen, handpalmen en vingers op bepaalde plaatsen op het lichaam in energiebanen (meridianen) in het lichaam blokkades worden opgeheven en voor een betere energiestroom wordt gezorgd waardoor klachten bijvoorbeeld bij rugpijn, hoofdpijn en andere lichamelijke ongemakken worden verlicht. Dus noem het maar een

lichaamstherapie in de vorm van massage.

Voor Ida Jansen altijd al een materie die haar belangstelling had en in de loop der jaren werd versterkt door eigen goede ervaringen in de alternatieve geneeskunde. "Shiatsu is zeker geen "zweverige" materie maar in al zijn geledingen tastbaar en, mits goed toegepast, voor de patiënt voelbaar effectief. Een lichaam is dusdanig complex dat er allerlei verstoringen kunnen optreden die met behulp van de Shiatsu technieken beter in balans geraken." In haar schitterende nieuwe praktijk aan de Kleasterdyk is dan ook alles

in gereedheid gebracht om mensen met klachten de weldadige kracht van de Shiatsu therapie te laten ervaren. Overigens kunt u naast de Shiatsu therapie ook terecht voor een voetreflex behandeling.

Hoewel geboren en getogen Bildtkers (Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie) wonen Eric en Ida Jansen met hun drie kinderen Daniël, Tomas en Leah alweer zeven jaar in Berltsum. In hun prachtige "stulp" aan de Kleasterdyk bleek in dit ondernemend gezin ook nog wel ruimte voor een droom van Ida, namelijk de realisatie van haar eigen massagetherapie praktijk. Na de aankoop en samenvoeging van het woongedeelte van hun burens was er alleen nog de praktische opdracht om in het plan van hun intensieve verbouwing de plek van de praktijk te bepalen. "Ik ben heel blij over hoe de praktijkruimte er uitziet. Geheel naar mijn smaak en ook de daarbij mooi geplaatste dakramen dragen bij aan een mooie lichtinval en sfeervol geheel."

Ida Jansen werkt al geruime tijd bij ACHMEA in Leeuwarden en haar bureaumatische activiteiten als schaderegelaar staan in groot contrast met haar liefde voor de Shiatsu technieken die niets met een zakelijke benadering te maken hebben. Gelukkig is er naast het werk bij ACHMEA nog ruim voldoende tijd over voor het geven van Shiatsu behandelingen. "Dat is dan ook mijn grote uitdaging, mensen helpen met klachten met als doel die klachten te verminderen. Het geeft dan ook veel voldoening om te zien dat mensen die bij je komen er zichtbaar baat bij hebben." Klachten uiten zich vaak ergens in of op het lichaam, maar hebben vaak hun oorsprong elders. Zoals bij mensen met hartproblemen die pijn in de armen kunnen hebben. Zo is het met heel veel andere klachten ook. Shiatsu therapie kan dan verlichting geven. Maar ook bij sportblessures, ischias, whiplash, darmklachten, een tenniselboog of emotionele onevenwichtigheid en mentale rusteloosheid is de gunstige invloed van een Shiatsu behandeling verrijkend.

Ida Jansen heeft door haar eigen ervaringen in het alternatieve circuit kunnen concluderen dat de reguliere zorg niet altijd toereikend is of hoeft te zijn. In Japan is de Shiatsu therapie dan ook algemeen erkend en vergelijkbaar met de status van de Fysiotherapie in Nederland. Ook wordt in ons land de erkenning van de alternatieve zorg groter en dat is ook bij de Shiatsu merkbaar. In aanvullende verzekeringen worden de kosten hiervoor vergoed en omdat Ida aangesloten is bij het overkoepelende orgaan hiervoor mag zij ook deze doelgroep behandelen. Ze is nu dan ook manueel Praktizijn. Het is een studie op HBO niveau. Studie dagen en avonden in Leeuwarden en Groningen en daarbij de nodige tentamens, een afsluitend examen en daarnaast ook nog een scriptie maken van Ida een volleerd Shiatsu practici. In 2009 voortvarend met de studie gestart en in 2011 succesvol afgerond. Als testpanel fungeerden aanvankelijk familie en vrienden en ook de bij haar "immer voorhanden" man Erik werden de nodige pijnpunten "weggedrukt". " Het aanleren van de Shiatsu technieken is een proces wat je gaandeweg je studie onder de knie krijgt, gaat begrijpen en letterlijk voelen. Voelen waar de blokkades en pijnpunten zitten en dit door de gegeven massage verlichten."

Ida had ook haar werkzaamheden in de schade-expertise bij ACHMEA kunnen uitbreiden maar voelde toch meer geluk en energie bij haar nieuwe richting. "Ik wil graag iets met mijn handen doen, mezelf ontwikkelen en mensen helpen. Dit geeft heel veel energie." En dan ook nog eens het directe contact met mensen die vertrouwen in je stellen geeft het dat deze nieuwe wending een heel goed gevoel geeft . En dit allemaal ook nog eens in die schitterende praktijk waar achter de begrippen vormgeving en uitstraling een uitroepteken kunnen worden geplaatst en waarbij je met het binnentreden van het Shiatsu "epicentrum" de eerste stap naar herstel al hebt gezet. Ida Jansen zit vol enthousiasme om het geleerde in praktijk te brengen en haar talenten hiervoor te gebruiken. Straks nog de website www.kleastertherapie.nl (per 1 maart 2012) en de officiële entree naar de praktijk in huize Jansen aan de Kleasterdyk en de Japanse weldaad en verlichting zal ook in Berltsum voelbaar zijn. (Shiatsu en massagetherapie 't Kleaster, Kleasterdijk 17. Tel. 06-19719530, email: info@kleastertherapie.nl).

JAN J

Oproep voor materiaal voor Jubileum Kaatsboek

In 2013 bestaat het kaatsen in Berltsum in verenigingsverband 125 jaar. Als jubileumcommissie zijn we hierbij ook druk bezig met de realisatie van een jubileumboek dat gestalte moet gaan geven aan die gehele periode. Voor dit boek kunnen we natuurlijk altijd aanvullende informatie gebruiken in de vorm van foto's (deze worden in gescand en krijgt u uiteraard weer terug), anekdotes, krantenknipsels etc. Maar ook zijn wij naarstig op zoek naar de notulen uit de beginjaren van VvV. Dus de notulen uit de eerste jaargangen van het kaatsen in Berltsum. Er is wel het één en ander bewaard gebleven maar waarschijnlijk moeten deze notulen nog ergens in omloop zijn. U kunt uw bijdrage mailen maar ook gewoon bij één van onderstaande personen inleveren. Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank.

Jubileum kaatsboek commissie: Fedde van der Graaf, f.vandergraaf@chello.nl, Kwekerijleane 11. Jan Joostema, jenmjoostema@hotmail.com, Kleasterdijk 22. Jelle Eijzenga, info@eijzenga.nl . Prommehof 3
De Jubileum kaatsboek commissie

Ik jou de pin troch deze maand een bijdrage van Erik Jansen

Mijn naam is Erik Jansen. Ik woon samen met mijn vrouw Ida en onze drie kinderen, Daniël (10), Tomas (8) en Leah (6) in 't Kleaster. Ik ben geboren in Ten Boer (provincie Groningen) en getogen in Sint Annaparochie. Ik draag 't Bildt en de Bildtse taal dan ook



een warm hart toe. Mijn vader is bij veel mensen bekend als meester Jansen. Hij was leraar aan de Ulbe van Houten. Mijn moeder had 't Spjeldekessen in Sint Annaparochie en is bij veel creatieve dames vast bekend. In 2005 hebben wij ons gesetteld in 't Kleaster, onder de rook van Berltsum. Dit bevalt ons zeer goed.

Ik ben mijn werkzame leven op mijn 15^e begonnen in Sint Annaparochie bij Automobielfabriek Jensma. Hier heb ik vele jaren met veel plezier als verkoper gewerkt. Eerst op vrije schooldagen en

vele zaterdagen en daarna in dienstverband. Daarna heb ik zeven jaar voor Geesink in Emmeloord gewerkt. Geesink is de grootste Europese producent van huisvuilwagens, hier heb ik mij kunnen ontplooiën en veel en snel geleerd. Ik heb altijd graag een eigen bedrijf willen hebben en in 2007 heb ik Bultena Verreiker Verhuur in Groningen en in 2009 Siderius Heftrucks in Berltsum overgenomen.

Het huis waarin wij wonen hebben wij gekocht als een twee onder een kap, wij wonen hier lekker rustig en vrij. Toen onze buurman Jan Droogsma in 2007 overleed hebben wij zijn huis erbij kunnen kopen. Sinds die tijd zijn we aan het slopen en aan het verbouwen, als ik het allemaal van te voren had geweten hoeveel tijd hierin gaat zitten..... Tijd voor hobby's heb ik dan ook niet echt. In 2012 zou ik weer eens tijd willen vrijmaken om een nieuwe kooivijver aan te leggen, maar ja, tijd....het zal dan ook wel 2013 worden. Tijdens de vakantie lees ik graag en veel, tot in de vroege uurtjes zeker als het boek mij trekt. Mijn favoriete schrijver is Wilbur Smith, ook Dan Brown heb ik erg van genoten. Meer zakelijk gezien het boek "Het Doel" en de opvolgers hierop van E.M. Goldratt. Social media, Twitter en LinkedIn vind ik leuk en zakelijk nuttig, het is een gemakkelijke manier om anderen op de hoogte te houden en zelf op de hoogte te blijven van het zakelijk reilen en zeilen. Privé tweet ik niet veel, een Facebookpagina heb ik wel maar daar is het ook mee gezegd.

Wat kan ik nog meer vertellen... Ik lust bijna alles behalve bruine bonen. Dat Bartje hier niet voor wilde bidden, begrijp ik dan ook volkomen. Voor al het andere eten bid ik wel. Ik ben gevraagd om bestuurslid te worden van de Stichting Berltsumer Belangen. Ik heb er even over moeten denken, maar uiteindelijk besloten om het te gaan doen. Berltsum mag trots zijn op zichzelf. Er is nog een goede gemeenschapszin. Veel mensen steken de handen uit de mouwen en verzetten op vrijwillige basis veel werk met veel plezier. Dus ik dacht, dat moet ik ook maar eens gaan doen. Ik heb genoten tijdens het dorpsfeest van de vele wagens in de optocht en van de freonen fan Berltsum live . Dit is wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Ik vind het bijna jammer dat ik niet kan zingen en geen instrument bespeel, mij hiervoor vragen heeft dan ook geen zin! Tot slot geef ik de pen door aan..... Velen gevraagd, nog geen positief antwoord gekregen.
Erik Jansen



STICHTING

BERLIKUMER BELANGEN

Korte samenvatting van vergadering SBB op 2 januari 2012

Brede School gym/sportzaal

Er is een presentatie gehouden door de gemeente, waarin zoals nu blijkt geen sportzaal is meegenomen ondanks meerdere toezeggingen van de wethouder. De werkgroep heeft inmiddels overleg gevoerd met de diverse sportverenigingen o.a. gymnastiek, kaatsen, volleybal, straatdefensie, happydance en voetbal. Verschillende sportverenigingen hebben hun zienswijze nogmaals ingediend bij de gemeente.

Cultuurhistorische wandelroute

SBB is in gesprek met de Koninklijke Heidemij om een resterende bedrag van € 6.500 binnen te krijgen.

Bestuursverkiezingen

Op de website zijn de profielschetsen voor de bestuursfuncties geplaatst.

Wie belangstelling heeft voor een functie in het bestuur van SBB wordt bij deze van harte uitgenodigd om te reageren!

Hondenpoep

Er zal een werkgroep worden gevormd om bovenstaand probleem adequaat aan te pakken. Ook wordt er informatie verzameld om te kijken hoe dit in andere gemeenten wordt aangepakt.

Ledenwerfactie

Om een betere opbouw te krijgen van donateurs zoeken we contactpersonen per wijk c.q. delen van het dorp om zo te zorgen dat nieuw inkomenden worden benaderd voor alles wat Berlikum biedt.

Belangstellenden graag melden bij SBB!

Schelpenpad Berltsum/Ried

Er is een bijeenkomst geweest van de gemeente waar de diverse kritieken over de begaanbaarheid van het pad is besproken. Iedereen was het er over eens om het begrazen door schapen te beëindigen en dit machinaal te verzorgen.

Fietspad Berltsum/Ried

Er is een werkgroep geformeerd om bovenstaand fietspad te realiseren. SBB ondersteunt deze werkgroep. We worden op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

Aanvang bestuursvergaderingen

Het is al eerder gemeld, maar de bestuursvergaderingen beginnen voortaan om 19.30 uur. Het eerste uur mag iedereen die iets heeft te melden aanschuiven.

Tot slot:

Zoals al is gemeld wordt op 20 maart om 20.00 uur de jaarvergadering van SBB gehouden in het Heechhout. Welke onderwerpen moeten volgens u daar ook besproken worden? Denk met ons mee en geef ons uw onderwerp door! Dit kan tot 1 maart.

Even een telefoontje aan secretaris van SBB, Hilly Stellingwerf. 460731

Namens SBB, secretaris Hilly Stellingwerf

Oosters sferen bij Van Tuinen Tuinservice op beurs Huis & Tuin

Van **donderdag 1 tot en met zondag 4 maart** staat Van Tuinen Tuinservice weer op de beurs **Huis & Tuin** in het WTC Expo in Leeuwarden. Hovenier Johan van Tuinen presenteert zijn tuinen in combinatie met tuinarchitect Siem de Vlas, met wie hij veel samenwerkt. De gedachte achter het beursconcept dit jaar is **bezinning**. De tuin als oase van rust en inspiratie in ons jachtig leven.

Oosterse invloeden

Een maanpoort verbindt twee werelden met oosterse invloeden in de ruime stand. De ene tuin verbeeldt een strakke tuin, de andere laat zich kenschetsen als landschappelijk. "Het zijn niet echt Japanse tuinen, daarom noem ik het tuinen met oosterse invloeden", verduidelijkt De Vlas. Beide concepten zijn in de praktijk eenvoudig toe te passen en overzichtelijk qua onderhoud. "Onderhoudsarm zou ik niet direct willen zeggen" vervolgt de tuinarchitect, "de mate van onderhoud hangt in grote mate af van de beplanting die je kiest."

Voor de oosterse sferen zorgen materialen als bamboe, heidematten, wilgentenen, flagstones, grote keien en robuuste houtsoorten. Dat doet ook de beplanting. Pararasoldennen, bamboe, japanse hulst en varens en kunstig gesnoeide coniferen nodigen uit tot een adempauze.

Kofjemoarn Berltsum woensdag 29 februari

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per persoon. Tijdens de kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten. Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 (e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl)

De eerstvolgende koffiemorgen is **woensdag 29 februari**.

Vertegenwoordigers van de ouderenbonden ANBO en PCOB informeren u dan over wat zij als organisatie voor ouderen kunnen betekenen.

De ouderenbonden zetten zich in voor de belangen voor ouderen en zorgen op zijn tijd ook voor een stukje ontspanning. Wilt u meer weten over wat de ouderenbonden zoal doen of heeft u vragen hierover dan nodigen wij u graag uit op de kofjemoarn van 29 februari aanstaande.

Sieta Kuipers, Ouderenwerker Menameradiel

Waar bouw je op?

Dit was het thema van de kerkschoolgezinsdienst die zondag 5 februari gehouden werd in de Kruiskerk in Berltsum.

De dienst was voor een groot deel voorbereid door basisschool 'De Fûgelsang'. De hele week waren de kinderen op school bezig geweest met het thema bouwen. Hoe bouw je een stevige muur? Welke constructies zijn daarvoor nodig? En dit was te zien. Overal in de kerk stonden prachtige bouwwerken. Aan de muren hingen ook nog allerlei werkjes die het thema bouwen hadden.



Protestantse
Gemeente
Berltsum

De kinderen hadden ook een groot aandeel in de dienst. Groep 4 heette iedereen welkom door het zingen van het lied: 'Goedemorgen welkom allemaal'. Daarna volgden er 4 meiden uit groep 8 die ons 'De tsien wurden' voorlezen en vervolgens met de gemeente het lied van de tien geboden

zongen.

Daarna kregen we van de handpoppen Mies en Max uitleg over hoe je een stevig bouwwerk kunt maken. Maar daar was wel de hulp van timmermanpake Harm voor nodig.

Groep 5 en 7 zongen vervolgens het lied 'Dont't build your house'. En om te laten horen wat daarmee bedoeld werd, lazen twee meiden uit groep 6 ons Matthéus 7:24-29 voor, het verhaal over de wijze man, die zijn huis op de rots bouwde en de dwaze man, die zijn huis op zand bouwde. Groep 3 zong het lied 'Een wijs man bouwde zijn huis op de rots'.

Daarna hield dominee Jeannette van den Boogaard een korte preek waarin ze ons uitlegde dat je niet alleen kunt bouwen met stenen, maar dat je ook kunt bouwen op mensen! En vooral op de Here Jezus, als je luistert naar zijn woorden en ook zo leeft, ben je net zo sterk als een rots!

Na de preek liet groep 6 ons het lied van de metselaar horen. Vervolgens las een aantal kinderen uit groep 5 een heel mooi eindgebed voor. Ook hielp deze groep de diakenen met collecteren. Als afsluiting van de dienst zongen de kleuters het lied 'Kijk eens om je heen'. Het werd helemaal feestelijk toen ze de gemeentezang begeleidden met instrumentjes!

Na de zegen was de dienst afgelopen. Het was een prachtige ervaring waar we met een bomvolle kerk van hebben genoten.

Henriette Jorritsma

Eten met een praatje

Vrijdag **24 februari** aanstaande is er weer een "Eten met een praatje" in 't Centrum aan de Bûterhoeke. Aanvang is 18.00 uur.

"Eten met een praatje" is ondertussen een bekend gebeuren. Het is bedoeld voor mensen die 's avonds vaak alleen eten, maar iedereen is welkom. Onder genot van een warme maaltijd kun je dan de belevenissen van de dag met anderen delen. Ook worden er vaak sterke verhalen verteld en is het erg gezellig.



Protestantse
Gemeente
Berltsum

Bent u geïnteresseerd en wilt u het wel eens mee maken, dan kunt u zich opgeven, er is een maximum van 50 deelnemers.

Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) **Opgave graag uiterlijk op woensdag 22 februari**. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op woensdag 22

februari doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen. Het kookteam komt elke keer met een verrassend menu, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan even weten. De kosten van een maaltijd zullen zo rond de vijf euro per persoon liggen.

Noteert u alvast de laatste datum van dit seizoen, namelijk vrijdag 23 maart ook weer in 't Centrum van 18:00 tot ongeveer 20:00 uur

We hopen u te kunnen verwelkomen en maken er samen een gezellige avond van.
U. Strooisma

Een beter milieu ...

Een beter milieu begint bij jezelf! It Piipskoft gaat deze slogan in de praktijk brengen door op **17 maart** mee te doen met de **NL doet actie** van het Oranje Fonds. Waar wij vorig jaar samen met vrijwilligers en bezoekers van onze jeugdsoos enkele bankjes in Berltsum voorzien hebben van een nieuw laagje verf, gaan wij dit jaar inzamelen.

In samenwerking met Wecycle willen wij deze dag alle kleine huishoudelijke apparaten die niet meer gebruikt worden (of kapot zijn) bij u ophalen. De bedoeling is dat we 's ochtends om 09.30 starten in It Piipskoft. Samen met de vrijwilligers, bezoekers en een ieder die maar helpen wil gaan wij door het dorp heen en komen huis aan huis om de

spullen op te halen. Bent u niet thuis? Dan mag u de spullen natuurlijk ook voor ons aan de weg zetten. Wil(t) u/jij graag meehelpen met inzamelen? Meld je/u dan aan via contact@piipskoft.nl. Nieuwsgierig welke spullen wij wel en welke wij niet inzamelen? Kijk dan op www.piipskoft.nl voor een lijst met alle apparaten die worden ingezameld.

Vrijdag 24 februari organiseren wij op aanvraag van onze jeugdige bezoekers een **thema avond voor de kinderen van groep zeven en acht!** Hetzelfde zal gebeuren op woensdag 29 februari: een frikadel-eetwedstrijd voor alle kinderen van groep zeven en acht. Dinsdagmiddag 28 februari zullen wij invullen voor de kinderen van groep drie en vier. Meer informatie hierover zal spoedig volgen. Blijf op de hoogte via www.piipskoft.nl
Beitske Stuursma

Wereldgebedsdag, zondag 4 maart

De eerste vrijdag in maart, 2 maart 2012, worden overal Wereldgebedsdagvieringen gehouden. Die dag is er een wereldwijde keten van gebed.

Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Maleisië, met als thema:



'Gerechtigheid voor allen!'

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 173 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands Comité Wereldgebedsdag geld in voor diverse doelen in Maleisië, namelijk:

Kindertehuis 'Eden Service Home' in Penang: hier vinden kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap een thuis. Naast medische zorg krijgen zij een schoolopleiding, zodat zij later (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen werken.

Kanlungan project: dit project is er om slachtoffers van mensenhandel te lokaliseren en te bevrijden. Daarnaast is er hulp bij resocialisatie. Eventueel wordt er gezorgd voor een nieuwe identiteit en woonomgeving.

Longhouse in Menangklin, Borneo: hier gaat het om zes families van de Iban stam. Door een brand is hun longhouse verloren gegaan. Zij wonen nu in hutjes van hout en golfplaat, zonder enige sanitaire voorziening.

Onze viering is zondag **4 maart 2012, 's avonds om 19.30 in de Doopsgezinde kerk.**

Organist is Frans Zwart.

We hopen u dan te kunnen ontmoeten .

Het plaatselijke comité Berlikum

Van de Diaconie

Donderdagavond 22 maart om 19:30 uur organiseert de diaconie van de Doopsgezinde- en Protestantse gemeente Berltsum een ontspanningsavond voor alleengaanden. Deze zal gehouden worden in de Kruiskerk.

Wat kunt u verwachten?

De avond wordt een gezellige voorstelling van zang en meezingen, die korte tijd onderbroken wordt door een pauze. Het geheel belooft in samenwerking met het shantykoor "De Typhono's" een plezierige avond te worden.

De betreffenden zullen een uitnodiging ontvangen en kunnen zich opgeven tot zondag 18 maart, mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel graag wilt komen en bent u alleengaande 50+ of echtpaar 65+ dan kunt u zich aanmelden bij: Mw. M. Nieuwhof, Luinsterweg 5, 0518-461487; Dhr. K. Tolsma, Buorren 46, 0518-461321

Ajax – AZ

Op donderdag 19 januari ging groep 7 en 8 van de Fûgelsang richting Amsterdam. Deze middag stond de voetbalwedstrijd Ajax-AZ op het programma. Voorafgaand had groep 7 al een cameraploeg in de klas gehad van het programma Tsjek om de voorbereidingen van de wedstrijd te filmen. Ook tijdens de busreis werden de gezelligheden gefilmd. In Amsterdam aangekomen zagen we de Arena al boven de huizen van Amsterdam uitsteken. Wat een belevenis! Bij de Arena aangekomen werd de verbazing alleen maar groter. Twintig duizend kinderen in één lange rij van het parkeerterrein naar het stadion. In het stadion was het al één groot feest, optredens van onder andere Djumbo zorgden ervoor dat het dak er af ging. En toen kon dan eindelijk de wedstrijd beginnen. De bal werd door al die kinderen over het veld heen geschreeuwd, het fluitsignaal van de scheidsrechter hebben we nooit gehoord. Uiteindelijk is de wedstrijd gewonnen door AZ. Het was een prachtige leerzame belevenis!

U.B.W. hâldt freed 30 maart in lêzing foar leden troch Tsjisse Wallendal en Foppe de Haan yn Sans Souci.

Yn de maartkrante geane wy yn op de ynhâld fan de jûn, no earst oandacht foar it Foppe Fonds dêr't ús donaasje fan de jûn hinne giet. Dus it Foppe Fonds wat dogge sy:



Het Foppe Fonds

Een hartstikkene goed doel

Het Foppe Fonds is in 2005 opgericht door Foppe de Haan. Wij zetten ons in voor kinderen met een handicap. Het Foppe Fonds vindt het belangrijk dat ieder kind moet kunnen spelen en sporten. Helaas is dat niet voor ieder kind met een handicap mogelijk. Het fonds zamelt geld in om daadwerkelijk iets voor deze kinderen te betekenen. En dat het belangrijk werk is, blijkt iedere keer als we iemand echt helpen. Glunderende kinderen, kinderen die weer een toekomst voor zich zien en kinderen die spelen. Zelfs als het allemaal even niet zo gemakkelijk is, een kind hoort te spelen.

De donatie van Ondernemersclub Berlikum zal worden ingezet voor het **rolstoelenproject**. Met dit project heeft het Foppe Fonds in 2010 65 kinderen blij gemaakt met een sportrolstoel. In 2012 gaan we verder want er is veel vraag naar. De elektrische sportrolstoelen zijn bedoeld voor kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn en wiens favoriete sport elektrische rolstoelhockey – E-hockey- is. Zo'n speciale stoel kost al snel 12.000 euro.

De kinderen krijgen hun sportrolstoel niet zomaar. Door hun eigen inzet kunnen ze geld verdienen voor hun rolstoel. Ook de gemeente betaalt een deel mee via de WMO. De rest doet het Foppe Fonds.

U kunt het Foppe Fonds volgen via Twitter @foppefonds en via: www.foppefonds.nl

Fol fjoer, Bestjoer fan U.B.W.

Draagkracht en betrokkenheid

Draagkracht en betrokkenheid bij de bewoners van de Buorren zijn één van de voorwaarden om het project "De Buorren Maken We Samen" tot een succes te maken. Daarom was er vrijdagavond 13 januari 2012 een presentatieavond voor alle Buorren bewoners.

In deze presentatie liet Gilbert IJselmuiden, namens de werkgroep "De Buorren maken We Samen", aan de hand van foto voorbeelden zien hoe de Buorren een straat kan worden waar het fijn vertoeven is.

Er wordt gekozen voor straatverlichting met een oude klassieke uitstraling, beplanting voor de gevels, bloembakken en het aanbrengen van stoepjes ter vervangen van de vele paaltjes.

Is dat nodig?

Het aantal fietsers dat de laatste jaren door de Buorren komt vanwege de Elfstedenroute is zeer opvallend. In de planning liggen nog de plannen van de varende veiling en de haven van Berltsum om hiermee meer toeristen te trekken. De Buorren voegt aan deze plannen in deze huidige toestand niets toe. De toerist zal geen positief gevoel over houden aan het bezoek, maar zich al snel richten op het volgende dorp van de route. En is dat niet St. Annaparochie??

Voor de bewoners zelf zal dit project bijdragen aan saamhorigheid binnen de straat. Iets wat in een straat die opgedeeld is in 4 delen een grote uitdaging is. Door samen de handen letterlijk uit de mouwen te steken kan dit project slagen.

Tijdens deze presentatie avond gaven nog te weinig bewoners gehoor om al te spreken van betrokkenheid. Dit betekent dat de werkgroep wederom in actie zal gaan komen om de bewoners "wakker te schudden" en mee te krijgen met dit project. De bewoners die wel aanwezig waren, waren enthousiast en stonden te popelen om de handen te laten wapperen. Ook kwamen de bewoners met aanvullingen en tips. Deze reacties waren voor de werkgroep een teken dat het plan een kans van slagen heeft. Verder wordt er door de werkgroep gezocht naar bewoners die hun gevel ter beschikking willen stellen als voorbeeldwoningen. Dus wie het leuk vindt om hier aan mee te werken kan contact op nemen met Gilbert IJselmuiden.

Er zijn al verschillende sponsors die dit project graag willen steunen. Zaterdag 14 januari is het de werkgroep geslaagd om de volgende ronde te halen van de wedstrijd "een kern met pit". Als ze het project voor 31 december 2012 afronden krijgen ze een bedrag van €1000,00. Deelname aan deze wedstrijd en het behalen van de volgende ronde heeft er ook voor gezorgd dat nieuwe sponsors het sein groen hebben gegeven voor subsidie. Voor meer informatie: kijk op www.debuorrenmakenwesamen.blogspot.com
Jeanet Terpstra

Modeshow in Berlingastate

Donderdag 22 maart is er een modeshow van MarionMode in de ruimte van het dagcentrum in Berlinga State. Geshowd wordt mode voor 55+. Aansluitend is er een kledingverkoop. Een mooie gelegenheid om dicht bij huis, onder het genot van een kopje koffie de nieuwe voorjaarscollectie te bewonderen en eventueel te kopen. Er is gelegenheid om de kleding op het dagcentrum te passen (tot 12.00 uur). De modeshow begint om **10.00 uur**.

Omdat de ruimte beperkt is willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-16.30 uur via telefoonnummer 0518-461465 of bij Marloes Nicolai (buurtverpleegkundige), telefoon 06-51026736 (dinsdag, donderdag, vrijdag).

De toegang is gratis. Let op: vol is vol. Een kopje koffie kost € 1,00.

Informatie van Stichting Welzijn Middelsee Menameradiel Ouderenadviseur Menameradiel

Als oudere wilt u tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in uw eigen woonomgeving, als dat mogelijk is. De dienst- en hulpverlening wordt echter steeds ingewikkelder en daarom kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Het is dan prettig dat u bij een persoon terecht kunt met al uw vragen over zorg, wonen, financiën en welzijn. Die persoon is Tjik Flameling, ouderenadviseur in de gemeente Menameradiel.

Waarvoor schakelt u haar in?

Dat kunnen tal van zaken zijn, bijvoorbeeld: wmo voorzieningen: aanvragen van huishoudelijke hulp, woon, vervoer en rolstoelvoorzieningen; sociale voorzieningen van de gemeente: minimaregelingen, bijzondere bijstand, kwijschelding aanvragen; huur-en zorgtoeslag; maaltijdvoorzieningen; personenalarmering; informatie over wonen in een woonzorgcentrum; dagbehandeling/dagverzorging, persoonsgebonden budget;

administratie. De dienstverlening van de ouderenadviseur is laagdrempelig. U kunt Tjik bezoeken of zij komt op uw verzoek bij u langs. Zo kan zij u bijvoorbeeld helpen bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van verschillende diensten en voorzieningen. De ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening die zij levert kost u niets.

Hoe kunt u de ouderenadviseur bereiken?

Op dinsdag en donderdag van 8.00-9.30 uur kunt u telefonisch een afspraak maken of langskomen. Telefoon: 0518-460805, e-mail: t.flameling@welzijnmiddelsee.nl, Het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC Berltsum

Ouderenwerker Menameradiel

Stichting Welzijn Middelsee organiseert al jaren activiteiten voor ouderen en sinds 1 juli 2007 ook voor ouderen in Menameradiel. De activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente. Bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten worden de ouderen zelf nauw betrokken zodat deze aansluiten op hun wensen en behoeften. De ouderenwerker richt zich op alle 55-plussers in de gemeente, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar die groepen ouderen die in een kwetsbare positie verkeren of dreigen te komen. Wij ontwikkelen onze activiteiten samen met hen en overige organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De ouderenwerker houdt zich voornamelijk bezig met het op afstand aansturen van 30 activiteiten verdeeld over 9 dorpen van de gemeente Menamerdiel. Dit zijn globaal genomen de volgende activiteiten:

Sociaal-culturele activiteiten: kaarten, biljarten, sociëteiten, oud Hollandse spelen.

Meer bewegen voor ouderen: koersballen, gymnastiek, volksdansen, tafeltennis.

Cursusactiviteiten: Yoga, In Balans.

Naast het aansturen van deze activiteiten houdt de ouderenwerker zich bezig met het organiseren van informatiebijeenkomsten, themabijeenkomsten en het coördineren van diverse werkgroepen. Tot slot heeft de ouderenwerker een ondersteunende rol en functie met betrekking tot de wmo / mantelzorg.

Hoe kunt u de ouderenwerker bereiken?

Te bezoeken en/of telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag :8.30 – 14.30 uur. Telefoon: 0518-460805, e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl, Het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC Berltsum, telefoon: 0518-460805.

Iepenloftspul Dronryp siket figuranten

Iepenloftspul Dronryp spilet fan 't jier Ut 'e loft. It stik is basearre op it wier barde ferhaal fan in man dy't sûnder papieren op in fleanfjild oankomt. Hy kin gjin kant út en wennet dêrom in jier lang op it fleanfjild. It is in ferhaal dat tige ta de ferbylding sprekt en ek ferskate kearen ferfilme is.

It fleanfjild is dus fan't jier it dekor foar iepenloftspul Dronryp. De rollen binne ferdield en de repetysjes binne út ein set. Mar wat is in fleanfjild sûnder drokte en sûnder minsken?

Wat is in fleanfjild sûnder fakânsjegongers, sakelju, skjinmakers, blommeferkeapers, fuortbringers, stewardessen, swalkers en neam mar op. Iepenloftspul Dronryp siket dêrom figuranten dy't dy rollen ynfulle kinne en soargje foar in libben dekor. Manlju, froulju, jonges, famkes: elkenien kin meidwaan.

De repetysjes foar de figuranten sette yn maart út ein. Yn febrewaris wurdt in speciale byienkomst organisearre foar alle figuranten.

Liket it dy leuk om de bysûndere sfear fan it iepenloftspul te priuwen? Meld dy dan foar 12 febrewaris 2012 oan as figurant fia www.iepenloftspuldronryp.nl of stjoer in mail nei info@iepenloftspuldronryp.nl.

De foarstellingen binne op: woansdei 13 juny 2012 premjêre, freed 15 juny 2012, sneon 16 juny 2012, woansdei 20 juny 2012, freed 22 juny 2012, sneon 23 juny 2012, freed 29 juny 2012, sneon 30 juny 2012

Hast noch fragen? Belje dan mei de foarsitter Bernardus Smits, till. 0518-461662 / 06-29085808.

Ien fleach oer iet koekoeknêst

Nog een paar weken en dan is het weer zover. Toneelvereniging Elts syn Rol speelt voor u op **zaterdagavond 3 maart, zondagmiddag 4 maart, vrijdagavond 9 maart en zaterdagavond 10 maart het stuk: "Ien fleach oer it koekoeksnêst"**.

Het stuk speelt zich af in een psychiatrische inrichting. Zes mannen verblijven hier onder toezicht van twee zusters en een dokter. Als er een nieuwe "patiënt" binnenkomt leidt dat tot een aantal ontwikkelingen. Het is een stuk met een serieuze ondertoon, maar ook met humor. Het is de moeite waard om hiernaar te komen kijken. De voorverkoop van de kaarten is op **maandagavond 20 februari van 19.00 tot 20.30 uur**. U kunt dan bellen naar de volgende nummers: **0518-461512 of 06-39686137**. De kaarten worden op zaterdag 25 februari bij u thuis gebracht. We hopen u op een van onze voorstellingen te kunnen verwelkomen!

Vrijwilligerscentrale Middelsee zoekt u!

Wist u dat

Vrijwilligerscentrale Middelsee de plek is waar vraag en aanbod van alle inwoners van Middelsee samenkomen? Er voor elke inwoner van Middelsee een passende vrijwilligersklus te vinden is? Het doen van vrijwilligerswerk u veel kan opleveren? Denk aan sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, opvullen van eventuele gaten in uw cv, goed gevoel omdat u iets goeds voor een ander doet.

Stel dat

- u wordt gebeld met het verzoek een aantal boodschappen mee te nemen voor iemand uit de buurt. Zou u dat doen als u in de gelegenheid bent...?
- u wordt gevraagd om af en toe een spelletje te spelen met iemand uit uw gemeente die vaak alleen is. Zou u dat doen als u een uurtje per week tijd over heeft?
- u graag klust en u wordt gevraagd een trapleuning vast te zetten bij een ouder iemand uit Middelsee. Zou u dat doen om iemand anders veilig in eigen huis te laten bewegen?
- u wordt gevraagd om iemand te halen en/of brengen naar het ziekenhuis. Zou u dat willen doen als uw onkosten worden vergoed?

Buurthulp;

Voor het **project Buurthulp**, is Vrijwilligerscentrale Middelsee in alle Middelsee gemeenten op zoek naar inwoners die klusjes willen doen voor andere inwoners die het (tijdelijk) niet zelf kunnen doen. We zoeken mensen die zowel eenmalig iets willen doen, als mensen die regelmatig willen helpen. Daarnaast is er erg veel behoefte aan vrijwilligers die een **maatje** van iemand die veel alleen is willen zijn. We zoeken mensen die bijvoorbeeld 1 keer per week een wandelingetje met iemand wil maken, samen naar de markt gaan of een spelletje spelen. Of gewoon een kopje koffie wil komen drinken. Heeft u belangstelling voor het project Buurthulp? We hebben u hard nodig! Voor meer informatie over deze, of onze andere vacatures, kunt u op onze website kijken:

www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale

Heeft u belangstelling voor één van onze vacatures, of wilt u vrijwilligerswerk doen, en u kunt geen passende vacature vinden, neem dan contact met ons op.

Vrijwilligerscentrale Middelsee, Sportleane 7 (Groene Kruisgebouw), Berltsum, 0518-462363, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.

Vrijwilligers gevraagd voor Nacht Zonder Dak

Het samenwerkingsverband van de jeugdoudersverenigingen uit Menaam, Dronryp, Marsum/Bitgummole e.o. en Berltsum organiseert voor de jeugd van 12-16 jaar een bijzonder evenement: Nacht Zonder Dak. **Nacht Zonder Dak is een actie van Tear** waarbij je één nacht met een groep jongeren doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar straatjongeren projecten van Tear in Bolivia, Cambodja en Kenia. Door deze actie ervaar je hoe het is om straatjongere te zijn: buiten overnachten, koude tenen, vroeg wakker

en herrie om je heen. Straatjongeren hebben vaak geen andere keus. Als deelnemer laat je je sponsoren door familie, vrienden, de kerk of bedrijven. Zo krijgen straatjongeren hoop op een nieuwe toekomst. Het evenement vindt plaats in het weekend van **14/15 april 2012** op het terrein van Cleyn Alserd nabij Engelum.

Voor diverse activiteiten zoeken we vrijwilligers om ons te helpen. Er zijn heel veel dingen waar we hulp bij kunnen gebruiken. Een paar voorbeelden:

- Eten koken, uitserveren en afwassen
- Hamburgers bakken
- Tafels en stoelen klaarzetten, opruimen
- Assisteren bij het bouwen van de hutjes
- Organiseren en helpen bij diverse spelen en workshops
- Broodjes smeren voor het ontbijt (zondagmorgen)
- Bemannen van de koffie/thee/fris bar
- Muntverkoop / inschrijving deelnemers
- Toezicht houden, ook in de nachtelijke uurtjes.
- EHBO

Het zou geweldig zijn als u ons met één van deze of andere zaken zou willen helpen.

Geef u daarom op bij Gerben Ellérie, 06-5495 5851 of gerbenellerie@hotmail.com.

Meer informatie over het project, hoe je mee kunt doen of sponsoren, volgt binnenkort. Natuurlijk kun je ook alvast contact opnemen met één van de jeugdouders, ook om je alvast op te geven! Kijk alvast eens op: www.nachtzonderdak.nl/engelumcleynalserd.

Op 'e Roaster siket in nije redakteur

De Berltsumers dy't Op 'e Roaster net lêze binne trapearre. Mei koweletters stie yn de krante dat it âld papier yn febrewaris net de earste, mar de twadde freed ophelle wurde soe. En geane jo yn sa'n gefal ôf op de buorlju of op jo ynterne sensoren, dan is dat net botte handich.

Dochs wurdt ús krante oer it generaal goed lezen. As redaksje binne we elke moanne wer dwaande om der wat moais fan te meitsjen. We ûntkomme der net oan dat in protte fan it nijs dat yn de krante stiet, al op berlikum.com stien hat of komt. Mar dan giet it meastentiids om it koartere nijs. De krante hat de primeur foar de ynterfju's en de achtergrûnferhalen. No binne wy foar de krantedredaksje op syk nei in nije redakteur. Tsjinwurdich heart by sa'n fraach in profylskets. Dy sjocht der sa ut: De man/frou dy't wy sykje moat oer in flotte skriuwstijl beskikke en it Nederlânsk sûnder al te folle flaters skriuwe kinne. Wat ek wichtich is: hy of sy moat yn teamferbân wurkje kinne. Leeftyd docht der net ta, in bytsje frije tiid is wol handich.

Wa at mear witte wol, kin kontakt mei my opnimme (462375 of roaster.berlikum@gmail.com). Ik hear it wol.

RIA