

WEBEDITIE OP 'E ROASTER - OKTOBER 2012



Minsken mei in ferhaal

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op 'e Roaster gaan we op (be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de redactieleden. Deze maand het verhaal van Gialt Biesma

Gialt Biesma maakt internationaal furore als shorttrackscheidsrechter

Nooit had de 44 jarige Gialt Biesma kunnen bevroeden dat hij ooit nog eens als hoofdscheidsrechter zou worden aangesteld

bij een World Cup Shorttrack wedstrijd. Deze maand is het echter zover en vervult Gialt een hoofdrol in dit internationale gebeuren in het Canadese Calgary. Gialt was altijd al sportief ingesteld en actief in de, zoals gebruikelijk in Friesland, uitgeoefende sporten voetbal en kaatsen, totdat een kennis Gialt eens meevroeg op een Shorttrack training in Leeuwarden bij de vereniging TRIAS. Dat was het moment dat het Shorttrackvirus beslag nam van deze talentvolle schaatser en Gialt besloot zich volledig op dit schaatsonderdeel te richten. Het talent zat hem dan ook in de genen, meegekregen uit de erfelijke erfenis van Pake Anne Hollander, een vermaard schaatser die maar liefst zesmaal de Elfstedentocht tot een goed einde wist te brengen en bijna letterlijk over het ijs leek te vliegen en over klúnplekken heen sprong. "Pake hie my leaver op de langebaan wedstrijden sjoen as rider mar Shorttrack joech my in protte foldwaning. Ik fûn it machtich en woe eigenliks net mear oars." Zo begon dus Gialt zijn actieve sportcarrière nog als rijder totdat een hardnekkige knieblesure en de dienstplicht hem noopten om te stoppen.

Gialt zag het eerste levenslicht aanvankelijk in Leeuwarden maar groeide op in Berltsum waar de Buorren als zijn eerste woon en speelterrein fungeerde. Daarna vertrok het gezin Biesma naar de Hofsleane 60 waar aanvankelijk garage Rotgans was gevestigd met tankstation en MAN diesel filiaal. Het tankstation werd aangehouden en bestierd door Gialt's moeder terwijl zijn vader er zijn groente groothandel had. Gialt zelf had zijn interesse meer in de technische kant ook gezien zijn keuze betreffende opleidingen aan de LTS, MTS en daaraan gekoppeld de KMBO elektrotechniek. "Ik wie bliid dat ik staaize rinne koe by de PEB en sadwaande fjouwer dagen wurke en ien dei leare moast. Dêrnei kaam ik by de technyske tsjinst fan de Ljouwter papier fabryk en úteinlik yn Menaam as ynstallateur by Hiemstra en dêr wurkje ik no hast tweintich jier mei in protte nocht."

Als rijder zat Gialt niet bij de absolute top, maar in de middenmoot kon hij zich goed handhaven en ook bij NK's was hij steevast van de partij. Op vierentwintig jarige leeftijd kwam zijn actieve carrière, zoals eerder gememoreerd, ten einde en was de wedstrijd sport voorbij. Totdat Gialt in 1994 benaderd werd door scheidsrechter Jan Rodenhuis om zijn Shorttrack loopbaan te vervolgen als scheidsrechter. De start was nog regionaal met wedstrijden in Friesland en de omliggende provincies maar reeds in '95 was daar de landelijke doorbraak en in '96 zelfs de plaatsing op de internationale B-Lijst met als visitekaartje de World Cup in Groningen waar Gialt als assistent scheidsrechter fungeerde. "Dat wie machtich fansels. In hiele belibbenis en it wie genietsje fan de sfear en de entoeraazje." Alhoewel Shorttrack in Nederland qua populariteit en aandacht in de schaduw van het langebaanschaatsen staat benoemt en roemt Gialt de uitstekende sfeer bij de Shorttrack. "It is fantastysk om yn de Shorttrack sport aktyf te wêzen. Ik ha sawol

yn myn riders karriêre en no as skiedsrjochter bysûndere minsken moete. En ek myn âlden hawwe dêr in protte kontakten oan oerhâlden. Myn âlden hawwe my altyd stipe yn de Shorttrack sport en doe't ik noch gjin riidbewiis hie altyd oeral hinne brocht en sy binne dan ek hiel grutsk op myn prestaasjes."

En dan is er weer een sportieve mijlpaal in 2007 wanneer de ISU (Internationale Schaats Unie) verjonging in het scheidsrechtersbestand doorvoert en Gialt vrijwel onmiddellijk een aantekening krijgt voor World Cups. Met andere woorden: De internationale carrière lonkt en komt al snel tot volle wasdom met afvaardigingen bij Wold Cup wedstrijden, EK's en Wk's. Daarbij nog eens opgeteld de jaarlijkse internationale vergadering die van Gialt Biesma een echte wereldreiziger maakt en hem in steden als Denver, Boedapest, Moskou, Las Vegas en Dresden brengt. Kortom een echte kosmopoliet die als 18 jarige jongeman als actief rijder ook al eens het genoeg smaakte om in Boedapest (Hongarije) de Shorttrack sport te promoten. "Dat wie doe ek in geweldiche belibbenis. De Hongaren hienen doe hielendal gjin Shorttrack en dienen mei ús demonstraasje de earste yndruk op. No sit Hongarije by de wrâldtop."

Wat Gialt vooral aantrekt in de Shorttrack is de snelheid en het spektakel waarbij tactiek en durf bepalend zijn. Nu als scheidsrechter zorgt Gialt gezamenlijk met zijn overige collega scheidsrechters voor een ordentelijk, correct en sportief verloop van de wedstrijd, waarbij sinds drie jaar ook de video scheidsrechter zijn intrede heeft gedaan. "Yn maart fan dit jier wie ik nog yn Shanghai en dêr moast ik as video skiedsrjochter fungearje. It is goed datst bylden wêrom sjen kinst en it is op dizze manier earlik. De bylden liege net. Mar kinst nea alle skiedsrjochters fefange troch de video kamera. Gelokkich net." En dan is het weekend van 19 tot en met 21 oktober de absolute primeur voor Gialt en tot aan nu toe het toetje van zijn scheidsrechters loopbaan: Hoofdscheidsrechter bij de World Cup in Calgary." Een absoluut hoogtepunt voor een topsporter zoals ook scheidsrechters zijn. "Ik ha dêr in protte sin yn en it jout in hiel goed gevoel. Je hienen nea tocht dat je sa heech as skiedsrjochter komme soenen." Inderdaad een sportief hoogtepunt maar wellicht niet het eindstation want Shorttrack is immers sinds 1992 ook nog eens een Olympische sport! En zou dat niet een prachtige toekomstige affiche zijn: Gialt Biesma die als hoofdscheidsrechter de Shorttrack finale mag leiden en hiermee zichzelf maar ook Berltsum op de sportkalender zet en daarmee geschiedenis schrijft. Het zijn vooralsnog dromen, maar ook die komen wel eens uit.

JAN J



Vreedzame school op OBS Lyts Libben

Na de zomervakantie is obs Lyts Libben gestart met het project: De Vreedzame school. Wij hopen met de Vreedzame school een veiliger en positiever klimaat te scheppen, waarin elk kind zich gehoord en gezien voelt en waarin kinderen leren op een positieve manier hun problemen op te lossen. De Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een

democratisch burger te zijn.

Kern van een democratie is het erkennen en overbruggen van verschillen. Wij leggen de ander onze mening niet op, maar staan open voor de mening van een ander

De Vreedzame school wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Zij leren deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormen en leren om daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oor en oog hebben voor de ander en zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang.

In de Vreedzame school leren kinderen:

* Op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan. * Conflicten constructief oplossen. * Op een democratische manier besluiten nemen. * Openstaan voor verschillen tussen mensen.

De lessen van de Vreedzame school leiden er ook toe dat leerlingen van groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediators. De mediators spelen een rol in het probleemoplossend bezig zijn van alle kinderen binnen de school.

Wij starten dit jaar alvast met leerling-pleinwachten. Na de herfstvakantie zullen wij een en ander verder gaan uitbouwen. Wilt u meer weten? Voor een gesprek zijn wij altijd in. Maak gerust een afspraak met één van de personeelsleden.

Piippraat

Wachten duurt lang... maar langzaam trekken de stofwolken boven It Piipskoft weg. Dat betekent dat het eind in zicht is wat betreft de verbouwing van de toiletten. En dan kunnen we eindelijk met het nieuwe seizoen van start gaan.

We zullen dan een keer in de twee weken weer op vrijdag open zijn voor de groepen 6,7 en 8 met disco-avonden en themafeesten! Ook hebben we nieuw leven in de knutselclub en de bingomiddagen geblazen. Iedere vakantie zullen we een middag organiseren voor de groepen 3 en 4 om gezellig met elkaar te gaan knippen, plakken, verven en kleuren. En voor de groepen 5 en 6 laten we de genummerde balletjes weer draaien en zullen er leuke prijzen te winnen zijn. Wij houden jullie op de hoogte via:

onze website: www.piipskoft.nl, facebook: www.facebook.com/itpiipskoft & twitter [@piipskoft](https://twitter.com/piipskoft)

See you @ Piipskoft



Juf Anneke 25 jaar juf op CBS De Fûgelsang

Donderdag 20 september hebben we met de hele school stilgestaan bij het 25 jaar jubileum van juf Anneke.

Gedurende 25 jaar is ze juf van groep 1 geweest. Heel wat kleuters hebben hun eerste schoolervaring bij juf Anneke opgedaan. Heel wat huidige volwassen hebben hun start van hun loopbaan bij juf Anneke gehad.

Eigenlijk zijn het er meer maar uitgaande van ongeveer 25 kinderen in een schooljaar en dat 25 keer dan kom je op ongeveer 625 kleuters die les van juf Anneke hebben gehad. Bij al die kinderen is juf Anneke ook op huisbezoek geweest, heeft ze gesprekken met ouders gevoerd en toetsen afgenomen. Ook ging er bij die kinderen weleens wat mis en heeft juf Anneke ze een schone broek gegeven. Ze heeft ze laten spelen in de bouwhoek, in de poppenhoek, lekker laten

verven, puzzels laten maken. Leren tellen, voorbereidende schrijfoefeningen laten doen, allerlei ontwikkelingsmateriaal aan de kinderen uitgedeeld en verteld wat ermee gedaan kan worden.

Juf Anneke heeft kinderen in de klas van wie ze de ouders ook vroeger in de klas heeft gehad.

Bovendien heeft ze ook veel meegemaakt in het onderwijs. De komst van de basisschool, de kleuterschool bij de lagere school. De Fûgelsang werd groter en groter. Er kwamen zelfs 3 kleuterklassen. En juf Anneke heeft altijd haar werk gedaan met veel enthousiasme.

Juf Anneke treedt niet zo graag op de voorgrond maar ze is een harde werker, deskundig en een lieve juf met het hart op de goede plaats. Ze gaat goed met haar tijd mee en met alle nieuwe ontwikkelingen die het onderwijs met zich meebrengt. Ze staat open voor nieuwe dingen, vooral die zaken waarvan ze weet dat het wat oplevert voor het onderwijs.

Dit schooljaar is ze overgestapt naar groep 2. En dat bevalt haar super goed.



Feestelijke start bouw Brede School Berltsum

Donderdag 25 september is de bouw van de Brede school in Berltsum gestart. Wethouder Arend Dijkstra sloeg samen met de twee jongste leerlingen van de scholen in Berltsum, Jesse Tuinstra en Dinand Terpstra, de eerste paal. De Brede School wordt het nieuwe onderkomen van onder andere de leerlingen van obs Lyts Libben en cbs de Fûgelsang. Wethouder Lute Pen hield een toespraak voor de genodigden. "Met dit gebouw kunnen de scholen van Berltsum een goede toekomst tegemoet gaan" aldus Lute Pen.

Alle leerlingen en docenten van de scholen waren die dag aanwezig om de feestelijke gebeurtenis mee te maken. Naast de eerste paal gingen ook meer dan 200 tekeningen de grond in. De tekeningen zijn een boodschap van de basisschoolleerlingen aan de toekomst.

Als de Brede School ooit weer wordt afgebroken, worden de tekeningen die nu zijn gemaakt in de fundering van het gebouw teruggevonden.

De Brede School in Berltsum wordt gebouwd door bouwbedrijf Dijkstra Draisma. De oplevering van het project staat gepland voor september 2013.



De eerste paal geslagen van de Brede School Berltsum

van onze verslaggevers Laura en Tessa
Op 25 september 2012 is de eerste paal geslagen van de Brede School Berltsum.

Jesse Tuinstra uit groep 1 van o.b.s. Lyts Libben en Dinand Terpstra van c.b.s. de Fûgelsang mochten daarbij helpen omdat ze de jongste leerlingen van school zijn. Ze mochten dan op een knopje drukken en dan ging de machine een heel hard geluid maken en de paal er in slaan. Ze zijn ongeveer tot september 2013 bezig. Op school

horen we het geluid ook omdat het vlakbij school is. De school van de Fûgelsang staat nu voor bij ons op het schoolplein.

De pauzes leverden af en toe wel problemen op, welke bel is nu voor ons bedoeld? Maar de meesters en juffen hadden er geen problemen mee wanneer wij eerder in de rij stonden dan moest. Effectieve leertijd zeiden ze dan.

We moesten een tekening maken over de nieuwe of oude school. Wanneer iedereen hem af had moesten we hem inleveren bij de juf of meester. Die deden de tekeningen allemaal in een buis en daarna namen we ze mee naar de plek van de nieuwe Brede School. De buizen met tekeningen werden daar begraven en als ze dan over 100 jaar weer een nieuwe school gaan bouwen dan komen ze misschien die tekeningen tegen. In de nieuwe Brede School komt een Lytse Bieb, c.b.s. de Fûgelsang, obs Lyts Libben, de kinderopvang en een nieuw gymlokaal.

Geschreven door Laura uit groep 8 & Tessa uit groep 7. We zitten bij meester Sytze van der Zwaag in de klas.



Salon Francy viert 25-jarig bestaan met Open Dag

Aan de Beukenlaan in Dokkum startte Sylvia 1 oktober 1987 haar schoonheidssalon. Op de kop af 25 jaar later vierde ze in haar salon aan de Wiersterdyk haar 25-jarig bestaan met een Open

Dag.

In die 25 jaar groeide salon Francy. Uitbreidingen waren er in de vorm van een nagelstudio en een pedicureruimte. Sylvia maakte zich nieuwe kennis eigen -en doet dat nog steeds- op het gebied van huidverzorging, massagetechnieken en ontharing. "De ontwikkelingen gaan snel en om bij te blijven volg ik doorlopend cursussen" aldus Sylvia.

In 2009 verhuisde Sylvia van Dokkum naar de Wiersterdyk en met haar mee kwam haar salon. De nagelnieuwe studio biedt veel. Je kunt er terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen, pedicure, nagelstyling, visagie, zonnebank, sauna, massages, ontharing en parafinespraypakkingen. Om de klant ook echt wat te kunnen verschaffen, biedt Sylvia aantrekkelijke arrangementen aan. In de salon wordt zoveel mogelijk gewerkt met 100% natuurzuivere producten. "Onze producten worden niet op dieren getest" vertelt Sylvia. Alweer een jaar nu is salon Francy officieel leerbedrijf.

Bij salon Francy kun je te kust en te keur. Naast haar behandelingen en producten heeft Sylvia ook nog een leuk assortiment halfedelsteensieraden, hebbedingetjes en verwencadeaubonnen.

Voor Sylvia gaan het bieden van kwaliteit en vriendelijkheid hand in hand. Vriendelijkheid vertaalt zich niet alleen in een kopje koffie of thee in de gezellige wachtruimte. De hele studio is vriendelijk, ook voor rolstoelgebruikers. Overall is vloerverwarming, de deuren zijn breed en drempels ontbreken.

De koers die Sylvia 25 jaar geleden insloeg blijft ze aanhouden voor de toekomst. Voor meer informatie is Sylvia telefonisch bereikbaar op 0518-841016 of 06-22519065 of via de website www.salonfrancy.nl.

Informatiebijeenkomst Rusteloze Benen

Dinsdag 30 oktober organiseren Woonzorgcentrum Nij Statelân, Palet en Stichting Restless Legs een informatiebijeenkomst over het Restless Legs Syndrome.

Deze bijeenkomst begint om 15.30 uur in Woonzorgcentrum Nij Statelân, Gralda State, Nijlân 25, 9036 JL te Menaam

Symptomen

De symptomen kunnen zich uiten in * Een onweerstaanbare drang om te bewegen. *Kriebel, onrust of jeuk in benen (of armen en/of voeten). * Toenemende bewegingsdrang en akelige gevoelens bij rust die afnemen bij bewegen. * 's avonds en/of 's nachts zijn de symptomen het ergst.

Dit zijn klachten die bij rusteloze benen kunnen horen (Restless Legs Syndrome). Restless Legs Syndrome, afgekort RLS, is een chronische neurologische aandoening die grote invloed kan hebben op de kwaliteit van leven. Vaak is er sprake van een chronisch slaaptkort, met alle vervelende gevolgen van dien. Veel mensen hebben hier last van, waarbij de eerste symptomen al op jonge leeftijd kunnen beginnen en toenemen naarmate men ouder wordt. Sommige medicijnen kunnen RLS veroorzaken of verergeren. De symptomen van RLS zijn over het algemeen goed te behandelen.

Aanmelding

Iedereen is van harte welkom! Graag aanmelden voor 23 oktober a.s. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bijeenkomst kunt u bellen met de Buurtverpleegkundige van Palet, tel. 06 820 931 84 of met de receptie van woonzorgcentrum Nij Statelân, tel. 0518 45 35 00. De toegang is gratis.

5^e Seizoen Eten met een praatje

We gaan het vijfde seizoen in met "Eten met een praatje". Onderhand is "Eten met een praatje" een bekend gebeuren dat bedoeld is voor mensen die 's avonds vaak alleen eten. Het is een gezellig samen zijn waarbij je onder het genot van een warme maaltijd met anderen kan kletsen en de belevenissen van de dag kan delen.

Dat de belangstelling hiervoor groot is, is mede te danken aan de culinaire hoogstandjes van onze meesterkoks.

Ook dit seizoen wordt er een vijftal gezamenlijke maaltijden gehouden. Net als de vorige keren zijn ze op de laatste vrijdag van de maand met uitzondering van de maand december.

Bent u geïnteresseerd en u wilt het wel eens mee maken, dan bent u van harte welkom, maar geef u tijdig op want met veertig deelnemers zitten we aan het plafond.

De eerste avond vindt plaats op **vrijdag 26 oktober in 't Centrum** aan de Bûterhoeke. U bent welkom vanaf **18.00 uur** en duurt tot ongeveer 20.00 uur

U kunt zich weer opgeven bij A. J. Bouwknegt (0518 - 41.99.63) of bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen.

Wat we gaan eten is een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan even weten.

De kosten van een maaltijd zijn iets hoger dan de vorige keren en zullen zo rond de zeven euro per persoon liggen.

Ook voor de volgende avonden kunt u zich opgeven:

vrijdag 30 november, vrijdag 25 januari, vrijdag 22 februari, vrijdag 22 maart. We hopen u te kunnen verwelkomen en rekenen op gezellige avonden.

De Protestantse Gemeente Berltsum

Nationale Bijbeltest 2012 in Berltsum

Dinsdag 30 oktober aanstaande wordt in Berltsum de landelijke **NBG Bijbelquiz 2012** gehouden en kunt u uw Bijbelkennis testen door mee te doen. In 't Centrum aan de Bûterhoeke staat een groot beeldscherm opgesteld en is de quiz te volgen.

De quiz begint om **20.00 uur**. De plaatselijk kerken en het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) heten u van harte welkom. Vanaf kwart voor acht uur kunt u binnen lopen en staat de koffie klaar. Samen met diverse groepen Berltsumers, zoals jeugd, vrouwenvereniging, kerkenraad, mannenkoor etc. kunt u zich aan de test wagen.

Scoreformulieren en pennen liggen op de tafels klaar. Opgave is niet nodig.

P.S. En er zijn een paar leuke prijsjes te winnen. Tot ziens op 30 oktober.

De Protestantse Gemeente Berltsum.

Klaverjassen in De Poarte

Nu het klaverjasseizoen op 28 september weer is begonnen, volgt hier de uitslag van de eerste wedstrijd: 3^e Jasper Boomsma 5174 punten, 2^e Piet v. Schepen 5244 punten 1^e Sije Herrema 5440 punten. De poedelprijs mocht Anton Spindelaar mee naar huis nemen. We kunnen terugzien op een geslaagde avond. Door omstandigheden was het niet mogelijk de seizoenwinnaar van vorig seizoen de prijs uit te reiken. Wie dat is geworden, leest u in de volgende editie van dit blad. De volgende wedstrijd zal **26 oktober** worden gehouden. Opgeven kan op telefoon 0518-462268 of rechtstreeks in het café. We beginnen om **20.00 uur**.

Collecten Nierstichting

De jaarlijkse collecte ten bate van de Nierstichting heeft in Berltsum opgebracht € **1206,86**.

Een prachtig resultaat! Hartelijk dank aan de collectanten en aan u, die een bijdrage hebt gegeven.

Bus gemist ? U kunt alsnog uw bijdrage overmaken op ING 88000 t.n.v. Nierstichting Nederland te Bussum of SMS NIER naar 4333 (één SMS is een eenmalige gift van 2 euro) Piety van Dijk-de Vries

Prinses Beatrix Spierfonds

In de week van 10-15 september zijn de collectanten weer bij de deuren langs geweest voor het Prinses Beatrix spierfonds. De opbrengst in Berltsum was € **1179,63**. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor hun bijdrage en inzet.

Wij attenderen iedereen nogmaals op de speciale actie die het Prinses Beatrix spierfonds volgend jaar organiseert op tweede Pinksterdag tijdens fiets elfstedentocht.

Via www.berlikum.com en www.eijzenga.nl kunt u op de hoogte blijven van deze actie.

Tijdens de Open bedrijven dagen op 13 oktober in Berltsum kunt u ook meer informatie over deze actie ontvangen.

Hester Zijlstra, jeugdclubkaatster 2012

KV Berlikum beschikt over een mooie groep jeugdkaatsers. Hier zijn wij zeker heel trots op. Ieder jaar organiseren we ledenpartijen, zodat elk jeugdlid kans krijgt om wedstrijden te kaatsen. Een grote groep beschikt over een dusdanig niveau dat ze mee



mogen doen op de federatiepartijen. Federatiewedstrijden zijn een mooie opstap om daarna door te stromen naar het KNKB-niveau.

Hester Zijlstra is een goed voorbeeld om aan te geven dat dit één van de wegen is om jezelf als kaatster te verbeteren. Naast trainingen heeft zij meegedaan aan federatiewedstrijden en tevens zo veel mogelijk aan de KNKB-wedstrijden. Er hangen 8 kransen aan de muur die allemaal door haar zijn gewonnen dit jaar. Dat is niet niks. Op de federatiewedstrijden heeft ze zo goed gepresteerd, dat ze het klassement heeft gewonnen. Alweer een eerste prijs dus. Hester haar sterke punt is de opslag. Gedurende het zomerseizoen raakte ze de ballen steeds beter. De ballen gingen met steeds meer snelheid en geplaatst naar het perk, ze heeft dan ook menig punt gescoord met de opslag. Ook beschikt Hester over een juiste wedstrijdmentaliteit, ze heeft de drive om te winnen, wanneer het goed gaat met de opslag

weet ze niet hoe snel ze de bal weer zal pakken. Eigenlijk is het de bedoeling dat een maat de bal naar opslager brengt, bij Hester heb je bijna geen kans, die pakt de bal zelf wel. De gang deryn hâlde sil se wol tinke. Wat goed giet, moat gau wer. Bij verlies van een wedstrijd is Hester eerst even teleurgesteld, maar is het daarna ook weer snel vergeten. Ook blijft ze positief tegen haar maten, een fijne eigenschap waar menigeen nog iets van kan leren. Bij de TC van de KNKB viel het ook op dat Hester dit jaar veel progressie maakte. Hester werd aan het eind van het seizoen geselecteerd om mee te doen in de A-klas, ze won daar meteen een tweede prijs. Hester, dit was een uitstekend seizoen voor jou en ben je ook nog gekozen tot jeugdclubkaatster 2012. Gefeliciteerd. Volgend jaar over naar de schoolmeisjes. Weer een nieuwe uitdaging. We wensen je alvast weer veel kaatsplezier en veel succes.

Nog even een opmerking van de JC Berlikum:

Afgelopen seizoen had KV Berlikum 6 meiden kaatsen in de pupillenmeisjes-categorie bij de KNKB. Er stonden bij de afdelingswedstrijden dan ook steeds twee partuur Berlitsumers op papier. Ook de overige meiden Marit Jellesma, Anna Joostema, Tessa Reitsma, Margriet Miedema en Fleur Dijkstra hebben leuk en goed gekaatst. We zijn trots op jullie allemaal.

Jeugdcommissie KV Berlikum



Sterren in de kerk

De Ioannis Theatertsjerke Wier presenteert een **sterrenfestival** van **dinsdag 23 oktober t/m donderdag 25 oktober van 14:00 t/m 17:00 uur.**

Wat dit sterrenfestival te bieden heeft?

Donderdag 25 oktober, 14.00 uur

* Er is een tentoonstelling over de sterren en planeten m.m.v. volkssterrenwacht uit Burgum.

* U kunt ook de zon

bekijken door een solarscope.

- * Er is een beamer presentatie over ons heeal.
- * En u krijgt uitleg over 't astronomisch uurwerk en het levensverhaal van de maker van dit unieke astronomisch uurwerk van Wier op film.
- * Bezichtiging 800 jaar oude gerestaureerde kerk.

De entree is gratis.

Vrijdag 26 oktober vanaf 19.45

- * Muziek van het sterrenduo Linear Live uit Amsterdam
- * Lezing van ster-spreker Sieds Boersma uit Stiens over natuur en sterrenhemel in en boven Spitsbergen.
- * Vervolg muziek Linear Live

Entree: ponkje.

Zaterdag 27 oktober Nacht van de Nacht, aanvang 20:00

- * Buiten sterren en planeten bekijken door professionele telescopen beschikbaar gesteld door Volks Sterrenwacht uit Burgum.
- * Binnen in de Ioannis Theatertsjerke Wier is de tentoonstelling te zien met onder andere het ontstaan en sterven van sterren.
- * Hans Molema, medewerker planetarium Eise Eisinga houdt een korte lezing over 'Duisternis'.
- * Linear Live is een speciaal muzikaal Sterduo, dat tijdens de Nacht van de nacht de sterren van de hemel speelt.
- * Kom genieten in Ioannis Theater Tsjerke Wier, waar de kachel brandt en de koffie klaar staat met warme sterrenhapjes! Entree 5 euro.

Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november educatief jeugdprogramma

" Ontdekkingsreis naar de sterren" Educatief programma voor de bovenbouwers van de lagere scholen. Het programma duurt een uur en de kinderen krijgen uitleg over het heeal en maken kennis met het cultuur historisch erfgoed van 800 jaar oud. Kosten 2 euro p.p.

De scholen kunnen zich aanmelden via telefoon 06-51050208.

Berltsumer Feilingdei gaat met een donderklap van start

Een felle regenbui inclusief een forse klap onweer tekende het begin van de Berltsumer Feilingdei. Het betekende onder dak een half uurtje geduld onder het genot van de plezierige klanken van "Omkedurkenty", voordat de evenementen van start konden gaan. Maar daarna was het een spetterend gebeuren van leuke en spannende gebeurtenissen met een stukje nostalgie verpakt in vergeten groenten en eigengemaakte streekproducten.

De dag werd geopend door burgemeester Ton van Mourik. In zijn opening memoreerde hij de vele initiatieven die hem in Berltsum waren opgevallen sinds zijn intrede. Hij noemde hierbij het sportcomplex, de initiatieven voor het vitaliseren van de Buorren en



de start van de nieuwbouw voor een brede school. Berltsum is actief en iedereen wordt er met de haren bijgesleept om Berltsum naar voren te brengen. "Op 22 oktober 2012 zal de gemeenteraad besluiten om de oude gebouwen op het voormalige veilingterrein definitief te slopen. De geschiedenis is op de foto gezet en we zijn nu aan het vervolg toe waar deze

tweede editie van de Feilingdei een onderdeel van is. Berltsum heeft veel te bieden”, zo eindigde de heer Van Mourik.

Veilingklok

Een van de onderdelen die de Feilingdei uniek maakt is de het bieden met de veilingklok. Vele bezoekers hebben deze dag dan ook weer gebruik gemaakt om te bieden op “Berltsumer Gieltjes”, een hutstop pakket (leuk om te horen hoe een type fout de gehele dag tot discussies heeft geleid), kolenpakket, tuinderspakket en niet de vergeten “Berltsumer Spek”. Onder leiding van de ervaren veilingmeester Gilbert Bastiaanssen, werden de kopers gestimuleerd om een goede prijs te maken. Of dit nu in het voordeel van de veiling of in het voordeel van de kopers was bleef onduidelijk. De jeugd werd in ieder geval gestimuleerd om stevige prijzen te maken. Het was voor hen dan ook wennen om bij afslag te kopen met behulp van een veilingklok. Maar ze leerden snel en werden door ouders en pakes en beppes ingefluisterd: “Je mag pas drukken als de klok € 5,00 is gepasseerd”. Denk nu niet dat je voor een minimaal bedrag iets mee kon nemen. Wanneer je te laat (en dus te laag) op de knop drukte, dan hield de veiling het aanbod achter. Vroeger werd zo’n partij dan apart gezet en was deze “doorgedraaid”. Het mocht dan niet verkocht worden voor menselijke consumptie, maar werd afgevoerd als veevoer.

Oude aardappel- en groenterassen

In een van de kramen aan de Tichelersdyk werd aandacht besteed aan het opnieuw in de markt zetten en promoten van oude Friese aardappel- en groenterassen. Het was bijzonder om de keurige uitleg te horen van de deelnemers. Aan een mevrouw werd met verve verteld hoe ze tot dit initiatief waren gekomen en het plan hoe ze dit in samenwerking met de provincie werden wilden opbouwen, en hierover binnenkort een gesprek hadden. Zonder dat betrokkene het wist had hij uitgebreid uitleg gegeven aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

Ook de ontdekking dat je van rode tomaten witte wijn kunt maken was bijzonder. Uw redacteur heeft uitgebreid geproefd en kan u zeggen dat de eigen smaak hem bijzonder goed heeft gedaan. Het was een andere smaak dan we dan druivenwijn gewend zijn. Wie weet wat we met al die tomaten om ons heen nog eens kunnen verwachten. Maar dat geldt ook voor de appelwijn uit de “oude wereld”, de boomgaard aan de noordwestzijde van Berltsum. Smakelijke initiatieven gebaseerd op traditionele en klassieke gronden.

Fryske Smaak

De Feilingdei was ook de start van de week van de Fryske Smaak. Deze start bestond uit het veilen van het eerste kaasje uit het project Milk ‘n’ Music. Tijdens dit project hebben diverse muzikanten hun kunnen laten beluisteren door koeien. De melk van deze koeien is apart opgevangen en hiervan is het geveilde kaasje gemaakt. Gelet op de koper is het niet onmogelijk dat als eerste het provinciebestuur de kaas gaat testen.

Praam

Zoals in eerdere edities van in deze krant is gemeld, werd er tijdens deze Feilingdei ook aandacht besteed aan de manier waarop in vroegere jaren de groente en aardappelen naar de veiling werden gebracht. Hiervoor zijn pramen gebouwd die specifiek voor deze omgeving waren bestemd. Smalle pramen met weinig diepgang. De laatst bekende praam werd bij toeval gevonden door de bevlogen restaurateur / schilder Simon van der Meulen uit Warten. Hij redde het scheepje van een oud-ijzerbult in Franeker. 60% van het oorspronkelijke bootje was spoorloos, voor de resterende 40% moest de oud-ijzer prijs worden betaald.

Samen met een even bevlogen ploeg herstelde Van der Meulen het scheepje en het resultaat toonde de trots die ooit van de werf van Van Manen in de Bûterhoeke in Berlikum gleed. Samen met gedeputeerde Poepjes voltooide Van der Meulen de laatste handeling: het opplakken van een origineel werfplaatje. De praam kreeg de naam “De Zwarte Diamand”.

Vergeten groente

Primeurs waren er ook. Tomaten en vergeten groenten als pastinaak, gele en paarse wortels werden door Jacob Jensma van restaurant De Zwarte Haan verwerkt tot heerlijke gerechten waar je van mocht proeven. Dat Berltsumer Gieltsjes ook als delicatess geserveerd kunnen worden bewees wel het gepofte gieltsje met een laagje roomkaas. Streekproducten werden volop aangeboden. Verschillende soorten jam, sappen, maar ook honing en komkommerketchup. Dat laatste product was te vinden in de stand van de familie Wewerinke uit Kleaster Anjum. Hun dagopbrengst is bestemd voor een goed doel: De hele dagopbrengst bestemmen ze voor een goed doel: het bekostigen van het onderwijs voor twee kansarme kinderen in de Filippijnen, Pedro en Caridad. De teller staat aan het eind van de dag op € 325,50. "Een geweldige opbrengst", aldus een blije mevrouw Wewerinke.

Glorie

Over het hele feilingterrein was er muziek te over, vertolkt door in stijl geklede muzikanten. Tussen het publiek door scharrelden gerniers met hun karren, bankmannen, handelaren en kinderen met kleren van toen en klompen aan hun voeten. "Doet best wel zeer" verklapte één van hen. Oudheidskamer De Grusert verbeeldde de historie van Berltsum op canvasdoek en had een tocht uitgezet door het dorp langs woonhuizen van de voormalige kooplieden. In deze ruimte werd het verlangen naar het verleden eveneens uitgebeeld door middel van een nieuwe houten bolderwagen. Niet in miniatuur maar in de oorspronkelijke afmetingen zoals die vroeger werden gebruikt. De boer van vroeger heeft vast alleen maar kunnen dromen van zoiets prachtigs, want wie permitteerde zich toen een bolderwagen van echt hardhout.

Wanneer je uitgekeken was op het veilingterrein was er de mogelijkheid van een tochtje met de praam of skûtsje richting kassengebied, een kijkje in de kassen en weer met de bus terug naar het dorp. Het gonsde van activiteiten tijdens de tweede editie van deze Berltsumer Feilingdei. Een Dei die zich het predicaat geslaagd mag aanmeten.

DICK/RIA

De gemeente Menameradiel is der ek foar JO!

JO? Wa is JO?

Soene wy dêr ek by hearre? As wurde wy útlotte? As selectearre miskien? At wy ús bêst doche wurde wy dan ek in JO?

De goeie kunde fan de gemeente ambtenaren binne JO, de minsken dy nea wat doare te sizzen binne JO, de minsken dy elkoar neat gunne binne JO, sels sommige buorlju dy't oeral op tsjin binne, binne JO.

Mar de minsken oan it ein fan it moddergat binne gjin JO, Japero is beslist ek gjin JO.

Wêrom einliks net? Se hawwe in eigen bedriuw, wolle nije dingen ûndernimme, fertier foar it hiele doarp en omkriten ...

Dan moatte JO by de gemeente Menameradiel wêze, dan helpe se JO mei nije ideeën hoe at je soks yn't fet jitte kinne en sa.

It duorret in pear wike...eh moannen...slik jierren... frustraasje - ûnbegrip - net mear harkje - konklusjes lûke fan hearren en sizzen - kont der útlûke - en gean sa mar troch!

In rjochtsaak begjinne tsjin de gemeente fan ien dy't in JO is, inmiddels in JO wie...

Lústerje dat giet noch, mar harkje wat minsken sizze...ho mar!

Wêrom hat in minsk 2 earen en 1 mûle? Wêrom elkoar net stypje en sjen wat kin der al en elkoar priizje, wat goed fan dy datsto yn dizze tiid toch troch sest en nea op joust!

Mar nee, sa sitte minsken net ynelkoar. Lekker dreech tinke, eltsenien safolle mooglik ûnderút helje. Dan kinne se yn 'e bystand dan sille wy se dan wolle helpe troch dêr oan mei te beteljen....en dan ek noch der oer seure hoefolle at se eltse kear betelje moatte Allinich at it mei hynders te dwaan hat dan meie jimme dat organisearje...

Mar eh... Teampenning mei net hear!

Witte JO wat dat ynhâld gemeente Menameradiel? Eh ...no ...nee, mar it heart wol op in

protte lawaai en oerlêst, dus hawwe wy der mar in streepke troch set ... Fee driuwe mei hynders!

Wêr is de gemeente no mei dwaande, wa set de streepkes, wa nimt it rjocht fan in hiel bedriuw yn syn hânnen? Binne JO wol in JO?

Ja mar, de binne wol 8 klachten yntsjinne ... Dus??... al dy oare hûnderten ynweners fan Berltsum en omkriten hawwe dat net dien. At je ferkiezings hawwe dan wint de mearderheid, normaal sprutsen. Mar yn Menameradiel net hear, dêr krije se rjocht fan sprekken, bizar einliks, en se winne ek noch..

Want ja dizze minsken binne JO, se komme faak op it gemeentehûs, hawwe hjir in protte sinten foar oer om in advocaat yn te huren (yn't plak fan in gratis gesprek mei de minsken dêr at se muoite mei hawwe). Se hawwe sels fjierder neat om hânnen en hawwe net in eigen libben dus muoie se harren mar mei in oar syn...

Oh ja en jo strjitte fyn ik ek net moai. Smyt dêr ek noch mar wat sinten tsjin oan...

En ûndertusken mar beammen kapje want safolle papierwurk at wy de leste jierren krigen hawwe mei ferhaeltsjes fan de gemeente dat mekoar tsjinsprekt is net te leauwen. Soks wie mei 1 goed gesprek ek wol ôf te hanneljen west, mar nee wa't moeilik dwaan kin sil toch net makkelijk dwaan...

Wurkje op it gemeentehûs en sizze dat se der foar JO binne is ien ding, mar mei minsken omgean en der ek echt foar se wêze dat is in hiel oar ferhaal.

Lear elkoar no ris kinnen, gun elkoar it ljocht yn 'e eagen, dan haw ik it beslist net allinich oer ús eigen. Oardiele leit by de minsken foar yn 'e mûle, foaral at it giet fan hearren en sizzen.

Mei praette dêr is gjin lef foar nedich. Foar in oar opdoarre te kommen dat is lef toane en in stikje wrâld ferbetterje, is dat net wat wy allegearre wolle?

Haw it lef en kom ris del, binne de praetsjes dy't ik hear allegearre wier as sit it dochs oars ynelkoar.

Gemeente Menameradiel en bewenners ik noadich jimme út om it hjirris mei my oer te hawwen, miskien wurd it my dan dúdlyk hoe at it wurket en kin ik dat oan myn bêrn útlizze foardat se oan in eigen bedriuw begjinne.....

Enne..siz mar gewoan do!

Groetnis Petra Weijer

Kofjemoarn Berltsum woensdag 31 oktober

De laatste woensdag van de maand organiseert St. Welzijn Middelsee een kofjemoarn voor 55-plussers. Deze vindt plaats in de grote zaal van het Groene Kruisgebouw van 10.00-11.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per persoon. Tijdens de kofjemoarn komt er zo nu en dan een gastspreker of wordt er een activiteit gedaan. Tussendoor is er volop tijd om even met uw buurvrouw of buurman te praten.

Voor meer informatie of staat u er open voor dat de deelnemers van de kofjemoarn nu eens bij u op locatie komen, dan kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee.0518-460805 (e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl).

De eerstvolgende kofjemoarn is woensdag 31 oktober. Geen spreker deze keer, maar het oeroude Hollandse Bingospel komt op tafel.

Woensdag 28 november komt de heer W. Posthumus op bezoek en voor 12 december staat er een kerstactiviteit op het programma.

Sieta Kuipers, ouderenwerker Menameradiel

Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar de ervaringen van mantelzorgers!

Zorgt u voor een ouder, kind, familielid, buurman of iemand uit uw vriendenkring die chronisch ziek is, verslaafd is of een andere beperking heeft? Dan bent u mantelzorger..

Ongeveer driekwart van alle zorg wordt op deze vanzelfsprekende, wederkerige basis gegeven. Mantelzorg is daarmee het fundament onder ons zorgstelsel.

Mantelzorg kan iedereen overkomen! Een mantelzorger is dan ook geen vrijwilliger, mantelzorg vloeit voort uit een familierelatie of vriendschap. Dikwijls bent u mantelzorger zonder dat u het beseft. U doet het gewoon. U bent al mantelzorger als u een aantal uren per dag voor langere tijd voor uw gehandicapte ouder of uw partner met alzheimer zorgt.

Het leven verandert door zorg. Het is van belang op tijd uw grenzen aan te geven, om hulp te vragen en tijd voor uzelf te nemen.

Bent u mantelzorger? Neem dan contact met ons op! Wij horen graag waar u behoefte aan heeft. Daarom gaan raadsleden en andere vrijwilligers van 5 tot en met 10 november, de week voorafgaand aan de dag van de mantelzorg, op bezoek bij mantelzorgers en krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen te delen. Waar loopt u tegen aan? Waar wordt u door geholpen? Waar heeft u behoefte aan?

U kunt natuurlijk zelf aangeven wanneer het bezoekje u het beste uitkomt.

Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Stichting Welzijn Middelsee, gaat vervolgens aan de slag met de resultaten van deze bezoeken.

Wij hebben uw informatie hard nodig, en nodigen u van harte uit om mee te doen aan deze week. U kunt ons bereiken op telefoon 0518-460805, e-mailadres:

s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl en mantelzorg@welzijnmiddelsee.nl

Jeugdtoaniel Berltsum 2013

Vorig jaar zijn we begonnen met jeugdtoneel in Berltsum. De eenakter 'It lân fan IK' was binnen 'no time' uitverkocht en een geweldig succes. Over enkele weken starten de jeugdrepetities alweer. Dit jaar spelen we de eenakter; "Eelke's net te leauwen yllúzjenaasjes".

Eelke sit mei syn heit en mem yn de wachtkeamer by de dokter, omdat Eelke yllúzjenaasjes hat. Heit en mem kinne it eins net útlizze, dus docht Eelke it sels; "It begûn mei deidreamen, wist wol, dy hasto fêst ek wolris. Dasto yn de lêste 5 minuten trije moaie goals makkest tsjin Ajax. Of de lêste hûndert meter Usain Bolt efkes passearst..... dat soarte fan dingen, begrypst wol? It wie op een reinige sneintemiddei, ik wie thús mei ús heit en mem en it drige wer krekt sa gesellich te wurden as op in protte oare reinige sneinen by ús thús....."

Ut syn ferhalen komme in tal yllúzjenaasjes nei foaren, dy't it publyk te sjen krijt. De dokter fynt it in ynteressant gefal, neffens him is der neat bard en bestean de yllúzjenaasjes allinne mar yn de fantasij fan Eelke en syn âlders. Dy binne it der net mei iens en se freegje Eelke noch in kear de yllúzjenaasje fan de twadde wrâldoarloch te dwaan.

Voor dit stuk hebben we een groot aantal spelers nodig in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar. Mocht je geïnteresseerd zijn en ook toneel willen spelen kijk dan op eltssynrol.nl en geef je dan snel op. Of stuur een mailtje naar ant-hoekstra@hotmail.com. Graag je naam en leeftijd vermelden.

We repeteren op woensdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur in 't Heechhout.

Dieren en vogels op Spitsbergen

Vrijdag 26 oktober geeft Sieds Boersma (oud Wierster) een lezing over dieren en vogels op Spitsbergen in de Ioannis tsjerke in Wier. Met muziek van duo Linear Live uit Amsterdam.

Muziek begint om 19.30; lezing om 20.00 uur. Entree: ponkje.

Frysk? Fansels!

As men yn in doarp grutbrocht wurdt, is it mear gewoan as in útsûndering dat men it Frysk as sprektaal brûkt. Mei jo bern of famylje, mei de buorlju, mei freonen en mei kollega's op it wurk. Frysk as sprektaal? Fansels! No't in protte minsken inoar ek "moetsje" op bygelyks Facebook of Hyves, sjocht men gauris dat it Frysk dêr ek brûkt wurdt. Sosjale kontakten op it ynternet hoege net hiel oars te wêzen as op 'e tennisbaan en sadwaande wurdt dêr dan ek it Frysk brûkt. Sa moai as wat! Wy binne ommers grutsk op ús taal. Mar de measten sille it Frysk net (goed) skriuwe kinne.

Dat kin men wol leare! De Afûk hat in grut oanbod kursussen, ûnder oare in nije koarte kursus: "Frysk skriuwen nije styl". Yn tsien lessen leare jo de belangrykste staveringsregels en dy wurde tapast yn teksten dy't jo alle dagen brûke, bygelyks e-mails of smskes. As jo mear witte wolle oer dizze kursus, sjoch dan op www.afuk.nl Sels ha ik goede ûnderfinings mei de kursussen fan de Afûk. Fiif jier lyn bin ik mei de A-kursus begûn. In aardige groep kursisten, ôfwikseljend lesmateriaal, nijsgjirrigheid nei it skriuwen fan ús taal, makken dat ik nei it beheljen fan it Fryslân A-diploma ek de oare kursussen folgje woe. Sadwaande ha ik yn de jierren dêrnei it Fryslân B- en C-diploma en de Akte helle. It ôfrûne jier bin ik slagge foar it Didaktysk foech, wat ynhâldt dat ik lesjaan mei oan bygelyks minsken dy't in skriuwkursus folgje wolle. Sadwaande ha ik mei de Afûk betocht in kursus yn Berltsum te fersoargjen.

De Afûk komt by jo yn it doarp! De kursus "Frysk skriuwen nije styl" sil jûn wurde yn It Heechhout op tongersdeitejûns fan 19.30 oant 21.30 oere. De start is op **15 novimber 2012** en is ien kear yn de fjirtjin dagen. De kosten binne € 75,- en € 26,- foar it lesmateriaal. Liket jo dat wat? Jou jo op foar **5 novimber 2012** fia www.afuk.nl (ek foar mear ynformaasje oer de kursus). Jo kinne ek maile nei: c.vandervee@afuk.nl of belje: 058-2343079.

Ik ha der sin oan om mei jim sizze te kinnen: Frysk skriuwe? Fansels!
Tjitske Smits

Reünie lagere school Berltsum

Op 29 septemmer 2012 vond in Berltsum voor de 5^e keer de reünie plaats van een schoolklas van de openbare lagere school, deze keer met 31 klasgenoten en nu allen 70'ers. Net als de vorige keren was ook deze keer de nu 88-jarige meester Lussing weer aanwezig. De reünie, die tot nu toe steeds eens in de 5 jaar werd gehouden, vindt zijn oorsprong in 1992.

De commissie had deze keer gekozen voor 29 september, omdat zij in haar programma de Berltsumer Feilingdei kon opnemen.

's Morgens om 10 werden de reünisten ontvangen in de consistoriekamer van de Doopsgezinde kerk; daarbij werden ze getraakteerd op koffie met oranjekeek. Natuurlijk werden er veel verhalen uitgewisseld en foto's bekeken, de stemming was opnieuw bijzonder "feestelijk". Nadat er aan het eind van de morgen nog de groepsfoto werd gemaakt, verplaatsten de gasten zich naar de Tichelaarsdyk. Daar viel de groep meteen op en werden er veel contacten gelegd met de Berltsumers en met de tradities van weleer. Natuurlijk werd er even bij de veilingklok geboden, de oude foto's bekeken, maar vooral oude anekdotes uitgewisseld. Bovendien werden er tochtjes gemaakt met een praam, het treintje en de bus.



Een prachtige middag onder een stralend zonnetje, het werd een onvergetelijk weerzien met het verleden. De dag werd afgesloten met een uitgebreid koud/warm buffet, waarbij de groep nog uitsprak dat de volgende reünie in 2015 (dus al over drie jaar) zal plaatsvinden. Eén van de mooiste afscheidszinnen was: "Ik hie dizze dei foar gjin goud misse wollen!"



**Ik jou de pin troch
een bijdrage van
Frouk Jeske Abma**

En bedankt, lieve zus voor de 'pen'. Ik ben dus het 'zusje van' Nynke, mijn ervaring is dat mensen in het dorp Nynke meestal wel kennen maar mij niet. Kijk hier, mijn kans om mijzelf bekend te maken ;-).

Ik ben Frouk Jeske, net zoals Nynke dus dochter van Dick en Sippie. Wat wil iemand nu van mij weten? Mijn hobby's,

mijn werk of andere dingen? Laat ik eens beginnen bij mijn werk. Sinds december 2008 ben ik werkzaam als verpleegkundige bij Zienn opvang en ondersteuning, ik verzorg daar het verpleegkundig spreekuur op verschillende locaties in Leeuwarden en Drachten. Zienn vangt cliënten op die dak- of thuisloos zijn, en soms psychische en/of verslavingsproblematiek hebben. Een enerverende baan en zeer afwisselend. Daarnaast werk ik met meervoudig beperkte mensen, twee totaal verschillende werkzaamheden dus. Verder heb ik in juli mijn HBO- Verpleegkunde diploma gehaald. Wat voor mij belangrijk is in mijn werk als verpleegkundige is dat je voor en met mensen werkt en dat

iedereen een kans verdient in deze samenleving. Je hoofd boven water houden is niet voor alle mensen gemakkelijk. Zonder een netwerk (familie, vrienden, burens) ben je al snel kwetsbaar als er wat gebeurt.

Mijn hele leven woon ik in Berltsum, en sinds 2005, na het hele huis te hebben verbouwd in de mooiste straat van Berltsum, woon ik samen met Erik. Na de eerste verbouwing zijn er meer verbouwingen gevolgd, uitbreiding van het huis en uitbreiding van Erik zijn hobbyruimte. Wij zijn nog altijd blij om op deze plek te wonen, hebben een heerlijke tuin en genieten daar in de zomer volop van door lekker buiten te eten en in de avonduren te genieten van de ondergaande zon. Doordat ik een hele handige partner heb (met wie ik volgend jaar in het huwelijksbootje stap) hebben wij de luxe van een hottub in de achtertuin, ontworpen door Erik zelf en vooral in de winter genieten wij dan ook weer volop van de tuin en de sterrenhemel.

Willen jullie nog meer van mij weten? Zoals dat creatief bezig zijn, motorrijden en boek lezen mijn hobby's zijn? Dat ik me net heb aangemeld als vrijwilliger voor het Nederlandse Rode Kruis en dat ik jaarlijks schmink bij toneelvereniging Elts syn Rol? Ik denk dat het tijd wordt om de pen door te geven. De pen geef ik door aan Nynke Keuning, die ik ken van de leuke tijd welke ik bij de thuiszorg heb gehad.

Subsidies voor De Buorren Maken We Samen

De Rabobankleden kunnen van 1 t/m 23 oktober stemmen op projecten die genomineerd zijn. De Buorren Maken We Samen is één van de vele projecten die meedoet. Bij voldoende stemmen kunnen we begin november in aanmerking komen voor max. € 2.500,00. Via het formulier dat de Rabobankleden ontvangen hebben, kan er tot en met dinsdag 23 oktober gestemd worden. Vorige maand ontvingen we ook het verheugende bericht van Stichting Wonen Noordwest Friesland dat we voor DBMWS € 12.000,00 aan subsidie krijgen ter verfraaiing van de Buorren. Als Vereniging willen we langs deze weg de Woningstichting hartelijk bedanken voor deze geweldige bijdrage. In augustus kregen we bericht van de ANWB dat we € 2000,00 krijgen voor de verfraaiing. Ook de ANWB willen we dankzeggen voor dit mooie bedrag. Honderden bezoekers bezochten op de geslaagde Feilingdei het authentieke pakhuis waar de Buorren zich presenteerde. De netto-opbrengst van de enveloppenactie bedroeg € 367,00. Dit bedrag voegen we aan de reeds verstrekte subsidies toe voor de authentieke straatlantaarns van de Buorren. Iedereen die het oude pakhuis heeft bezocht of meegedaan heeft aan de enveloppenactie, hartelijk dank daarvoor! Eind oktober/begin november heeft het bestuur weer overleg met de gemeente. Wij houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn of kijk op debuorrenmakenwesamen.blogspot.nl
Gilbert IJsselmuiden (vz) Vereniging De Buorren Maken We Samen

Stichting de Grusert

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum

In het voorste gedeelte van de Doopsgezinde Kerk in Berltsum heeft het documentatiecentrum z'n onderkomen. Hier worden alle documenten opgeslagen. Elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 kunt u hier terecht voor vragen, opzoeken van foto's, krantenknipsels etc. Bent u in het bezit van oude schoolfoto's? En weet u de namen? Kom dan ook even bij ons langs, wij maken graag een kopie.

Ook zijn nog veel foto's met daarop personen van wie geen namen bekend zijn, het zou fijn zijn als u ons daarmee kunt helpen. U leest het, genoeg redenen om eens langs te komen.

Blij verrast waren wij met een gift van 50 euro, onze hartelijke dank hiervoor.

Tijdens de Berltsumer feilingdei 29 september was er weer veel belangstelling voor alle oude foto's etc., wij hebben met veel mensen onder wie ook veel oud Berlikumers gesproken.

Altijd weer leuk om naar aanleiding van de oude foto's herinneringen op te halen en de prachtige verhalen te horen. Wij zouden het fijn vinden om u ook een keer te mogen begroeten op een donderdagavond!

Boer zoekt vrouw te gast bij de Plattelandsvrouwen

Verlag van de CPVB Berltsum gehouden op dinsdag 9 oktober 2012. Er zijn 46 dames aanwezig, die door Matty Weijer hartelijk welkom worden geheten. Onze gasten voor deze avond Jan en Paulien IJbema, komen iets later.

Matty gaat ons voor in gebed en daarna leest ze uit de Bijbel Ruth 3: 7-12.

Haar interpretatie hierop heeft ze naar aanleiding van het onderwerp dat we deze avond behandelen als titel meegegeven : Vrouw krijgt boer, het verhaal van Ruth en Boaz. We zingen Lied 304: 1,2. Na nog wat zakelijke mededelingen en een kleine koffiepauze zijn onze gasten gearriveerd en krijgen het woord.

De dames zitten gespannen te wachten op het verhaal, hoe gaat het er u werkelijk aan toe in zo'n tv programma als Boer zoekt vrouw. Jan en Paulien belichten ieder afzonderlijk hun verhaal.

Het voortraject duurt bijna een half jaar, en als het dan eindelijk zover is dat het promotiefilmpje uitgezonden is en de brieven komen binnen, moet er binnen één dag een keuze gemaakt worden. Een bijna onmogelijke opgave om een goede keuze te maken. Dan komt de speeddate dag.

Paulien in eerste instantie als een van de 50 vrouwen, namelijk iedere boer heeft in eerste instantie 10 dames uit de brieven gezocht (hier waren ook een paar heren bij, vanwege de ene boerin).

Voor die 5 minuten dat ze dan met "hun" boer mogen praten, zitten ze van 8 uur 's morgens tot 's avonds laat met elkaar in een "hok" zo noemde Paulien dat, te wachten. Een hele lange zondag binnen zitten alleen om 12 uur mochten ze even naar buiten en in de verte de boeren op de catwalk voorbij zien komen. De speeddate was voor Paulien een regelrechte ramp.

Jan kwam daar als een van de vijf boeren zij moesten zaterdagavond al aanwezig zijn, mochten in een hotel slapen en werden erg verwend. Hij heeft wel van die dag genoten. De boeren hebben ook allemaal hun persoonlijke begeleider, die geregeld contact met hen opneemt om te vragen hoe het gaat. Ze moeten voordat ze eraan beginnen een contract tekenen.

Bleu circle maakt het programma en de KRO zendt het uit.

Na de speeddate komt de dagdate, dan ben je met 5 dames met je boer op stap, het lijkt dan dat je veel doet, maar het is met tv opnames zo dat je heel veel moet wachten.

Ook op de boerderij, waarvan wij het idee hebben dat ze altijd voor de boer aan het werk zijn, zijn maar hele korte opnames en verder zit je veel te wachten. Er wordt in zo'n programma heel veel geknipt en geplakt. Dingen, situaties en gebeurtenissen van dag één worden soms gebruikt voor dag drie en andersom.

Als alles voor jezelf voorbij is en je weer een beetje in je gewone doen komt, wordt het uitgezonden en begint het voor je omgeving te leven.

Ook komt het dan weer bij jezelf terug, mede doordat er in ander tv programma's op jouw reactie wordt gereageerd.

Ondanks dat bij hen beiden het in het programma niet goed is verlopen gaven ze beiden aan dat ze de ervaring niet hadden willen missen en er veel van geleerd te hebben.

Na afloop wordt er nog een groot 'Boer zoekt vrouw' feest georganiseerd, waarbij alle deelnemers worden uitgenodigd en daar sloeg en vonk over bij Jan en Paulien. Ze wonen samen sinds september 2008 in een prachtig verbouwde boerderij in Allingawier, samen met de moeder van Jan en de dochter van Paulien.

Matty bedankt hen voor hun verhaal, mede hierdoor gaan wij nu vast anders kijken naar de uitzendingen van het programma Boer zoekt vrouw. Matty sluit de vergadering met een Friese vertaling van Gez.394. It Ijocht driuwt stadich ut `e lannen, en oer ús libben driuwt de rest.

We worden welthuis gewenst en tot 13 november aanstaande. Dan komen de dames Koopmans vertellen over het leven en werk van hun vader, kunstschilder Klaas Koopmans.

Skriuw mar Frysk

Als eindredacteur van onze prachtige dorpskrant krijg ik heel wat kopij onder ogen en door de handen. 't Is elke keer weer een hele klus om er wat moois van te maken, liefst zonder fouten. De Nederlandse taal is prachtig, maar er worden rare dingen van gebakken. Die overigens in het niet vallen bij de Friese brouwsels op mijn scherm. Spreken doen de meesten van jullie het uitstekend, met schrijven is het een stuk minder gesteld. Wat ben ik daarom blij dat Tjitske Smits hier in Berltsum een cursus Frysk komt geven. Gewoon doen! Het is een verrijking van je leven dat je niet alleen je memmetaal kunt spreken, maar ook schrijven. En lever je dan in het Frysk wat in bij Op `e Roaster, dan heb ik het een stukje makkelijker. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
RIA

Boekenmarkt Vermaning

De zesde editie van de Boekenmarkt hopen wij te houden op **zaterdag 17 november** aanstaande tussen 10:00 en 16:00 uur. Dit keer op twee locaties: zowel in de kerk en Mennozaal a/d Vermaningstrjitte als in de voormalige schoenwinkel van Sijtsma op Buorren 4. Dit met vooral om veel onnodig gesleep met boeken te voorkomen. Uw overtollige boeken zijn steeds welkom bij Onijdes Sijtsma, Vermaningstrjitte 5, telefoon 0518-461656 of E-mail: onijdessijtsma@hotmail.com .

Leeskring

De leeskring gaat **donderdagavond 18 oktober** beginnen aan het boek "Het Stadpaleis" van Geert Mak. Onderwerp is het Paleis op de Dam, ooit gebouwd als stadhuis van Amsterdam. We beginnen om 20:00 uur, lees mee !