

WEBEDITIE OP 'E ROASTER DECEMBER 2012

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan

Dit is alweer de laatste editie van Op 'e Roaster dit jaar. Elf keer brachten wij jullie Berltsumer nieuws in krantvorm. Eigenlijk zouden we aan het eind van het jaar een mooie terugblik kunnen maken. De hoogtepunten nog één keer de revue laten passeren. Maar dat doen we niet, gewoonweg omdat we daar geen ruimte voor hebben. De krant vullen we samen, de redactie, jullie en als laatste komt het op mijn bord. Mijn taak is het om alles kant en klaar af te leveren bij de drukker. En voor deze taak zijn we op zoek naar een vervanger voor mij. Want voor mij is de tijd van gaan gekomen. Volgend jaar zit ik 20 jaar in de redactie van Op 'e Roaster, een mooi moment om afscheid te nemen. De krant van maart wordt mijn laatste. Stiekem heb ik daar wel zin in, aan de andere kant zal het ook raar zijn om niet elke maand meer met de krant bezig te zijn.

Kom jij onze redactie versterken?

Degene die wij zoeken is handig met de computer, goed met tekst en in Nederlands. Beheersing van het Fries is helemaal mooi, maar niet noodzakelijk. Wat je gaat doen? Eén keer per maand woon je de redactievergadering bij. Daar worden afspraken gemaakt. Deze afspraken vertalen zich naar de krant. 90% van de kopij krijg je binnen via de mail. Je leest de kopij door, corrigeert zoveel mogelijk de fouten en zo nodig kort je de tekst in of herschrijf je die. Je zorgt er vervolgens voor dat de kopij kant en klaar bij de drukker wordt aangeleverd. Vind je het leuk om daarnaast artikelen te schrijven, dan is dat prima. Het hoeft niet, dit stukje redactiewerk is een afgebakende taak. Uiteraard werk ik je in, daarvoor hebben we sowieso nog drie keer een krant tot onze beschikking. Tenminste, als je binnenkort reageert. Heb je zin in een prachtig stukje vrijwilligerswerk waarbij je brein op prettige wijze geprikkeld wordt, neem dan gerust contact op met mij of schiet iemand anders van de redactie aan. Graag zelfs.

Tot slot: Fijne Kerstdagen en voor het nieuwe jaar veel Heil en Zegen.
Namens de redactie, Ria Algra, roaster.berlikum@gmail.com, 0518-462375

'Eten met een praatje' enorm succes!

In de winter vindt iedere laatste vrijdag van de maand, behalve in december, 'Eten met een praatje' plaats in 't Centrum van de Protestantse Gemeente Berltsum. Het is het vijfde jaar op een rij dat Beth Siegersma en Wietske Zuiderhof samen een heerlijke maaltijd koken voor een groep van inmiddels ruim vijftig mensen.



Vrijdagavond 30 november is alweer de laatste 'Eten met een praatje' van dit jaar. Je mag wel stellen dat het inmiddels een groot succes is geworden. Om iets voor 18.00 uur loopt 't Centrum vol. Ruim vijftig gasten hebben gereserveerd voor deze avond. Het is nog nooit zo druk geweest dus op het laatste moment schuiven Beth en Wietske nog snel een extra tafel bij in de grote zaal.

De drijvende kracht achter het succes

Vijf jaar geleden werd Beth Siegersma gevraagd om eens te koken voor een nieuwe versie van de tafelgesprekken van de kerk: 'Eten met een praatje'. "Ik werd gevraagd omdat men weet dat ik erg van koken houd. Er werd meteen verteld dat er nog iemand was die wel wilde koken. Zo heb ik Wietske leren kennen." De twee dames zijn perfect op elkaar ingespeeld. "We zijn alle twee eigenwijs en weten precies wat we willen. We gaan voor kwaliteit en zijn beide erg perfectionistisch." vertelt Wietske. Ze vullen elkaar goed aan en gaan niet voor het halve

werk. Beth vertelt: " We beginnen vier dagen voor het buffet al met de voorbereidingen en doen echt alles zelf. We bedenken het menu, halen boodschappen en koken vervolgens alles in etappes." Een hele klus als je bedenkt dat het hele buffet wordt gemaakt in de keukens van de dames zelf! "Het gaat vooral om goede voorbereidingen. Er gaat bij ons dan ook nooit iets echt mis. Wel zijn er ook andere mensen die ons helpen hoor, de 'stille vrijwilligers': onze partners, de leiding van de kerk en Hilde Dijkstra, de dame die ons helpt in de keuken van 't Centrum" vult Wietske aan.

Voor een klein prijsje een heerlijk 3-gangen buffet

Iedereen kan een stoel reserveren bij 'Eten met een praatje'. Voor maar € 7,- kan je meedoen aan een professioneel 3-gangen buffet. Wat er op het menu staat is altijd weer een verrassing. Volgens de vaste gasten is het menu altijd goed. "We wachten vol spanning totdat het menu wordt omgeroepen. Als je als tafel dan eenmaal aan de beurt bent moet je er wel als de kippen bij zijn! De dames koken voortreffelijk dus het kan wel eens gebeuren dat er iets op is."

Vanavond begint het gezelschap met een soepje. tomaten- of groentesoep. De tweede gang bestaat uit vijf verschillende soorten stampotten. En nee, geen gewone stampot. Vanavond kunnen de gasten kiezen uit onder andere pittige stampot raap, stampot biet met geitenkaas en honing en stampot spruiten. Zodra het buffet geopend is wordt het druk bij de buffettafel. "We zeggen steeds weer dat mensen één gerecht per keer moeten pakken. Zo proef je veel beter wat je op je bord hebt en kan je vaker opscheppen. Maar dit gaat er bij de meeste gasten niet in!" vertelt Beth met een lach. "Ehh nee! Alles ruikt zo lekker. En als ik moet wachten op de volgende ronde is alles misschien wel op!" onderbreekt één van de gasten haar.

Bijzondere tafelindeling

De gasten schuiven hier vanavond niet alleen aan vanwege het heerlijke eten, ook de sfeer is perfect. "Sjoch, ik bin mar allinnich dus ik gean net nei in restaurant. Hjir is 't krekt of bin ik my freonen út iten. Dat docht in minske goed!". En dat is nou net waar het bij 'Eten met een praatje om gaat. Het is net even meer dan alleen lekker eten. Ook hier hebben Beth en Wietske een groot aandeel in. "In het begin merkten wij op dat mensen altijd in kliekjes bij elkaar bleven zitten. Vriendinnen of echtparen zaten dan vaak samen aan dezelfde tafel. Daarom hebben wij de tafelindeling genummerd. Bij binnenkomst krijgt iedere gast een willekeurig nummer. Dit nummer past bij één van de nummers op de tafels. Zo hebben we een gemêleerd gezelschap aan de tafel zitten en voelt niemand zich alleen." Een uitstekend idee zo blijkt bij navraag aan een mannelijke gast: " Dy nûmers binne geweldich! Dan hawwe je ek wer ris in oare frou!".

Beppe Durkje pudding

De toetjes van de dames zijn fantastisch volgens de gasten. Vanavond staat er Tutti Frutti, bitterkoekjespudding en 'Beppe Durkje pudding' met slagroom op het menu. De 'Beppe Durkje pudding' is een recept van de moeder van Beth wat bestaat uit lange vingers, jam, banaan en pudding. Het is een enorm succes. "Eigenlijk zijn alle toetjes altijd een succes" vertellen de dames. "De schaaltes zijn altijd te klein en van de slagroom hebben we nooit genoeg. Het is maar goed dat we bij de laatste gang altijd achter het buffet staan om op te scheppen anders had alleen de eerste tafel slagroom op het toetje ben ik bang."

Genieten van elkaar!

De dames worden wel eens gekscherend Peppi en Kokki genoemd maar de gasten zijn maar wat blij met de twee dames! "Ze koken met passie. Dat zie je en proef je. Ze brengen ouderen samen en zetten zich belangeloos in voor de medemens". Als je de dames zelf vraagt waarom ze dit doen blijven ze maar wat bescheiden. "Natuurlijk is het veel werk en zijn we na zo'n avonds wel eens uitgeblust maar dat weegt niet op tegen alles wat we ervoor terugkrijgen!" vertelt Wietske. "Het is fantastisch om te zien hoe mensen genieten op zo'n avond en daar doen we het voor" vult Beth aan.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook een keer deelnemen aan 'Eten met een praatje'? U bent van harte welkom! Geef u wel zo snel mogelijk op via A.J. Bouwknegt (0518) 41 99 63 of U. Strooisma (0518) 46 20 89.

De foto's die op 30 november door de redactie van Op 'e Roaster zijn gemaakt kunt u vinden in de beeldbank op de website www.berlikum.com.

John en Sandra Ynema volgen hun ondernemershart met eigen horecabedrijf

Op een prachtige locatie, te midden van het ondernemend en kloppend hart van Sint Annaparochie, mogen John en Sandra Ynema zich sinds enige maanden eigenaar noemen van Eetcafé "De smâle kant". De naam refereert aan de historische situering van



de plek waar nu hun eetcafé is gevestigd. Oorspronkelijk liep er namelijk een vaart midden in de dorpsstraat met een brede en smalle zijde langzij. Hun zijde was aanvankelijk beperkt tot een wandelpad (De smâle kant) terwijl de overzijde zelfs geschikt was voor het toen spaarzame autoverkeer. Een mooi geschiedkundig wetenswaardigheidje en een naam met een verleden terwijl er toch vooral vóóruit wordt gezien! Want met de aankoop van het Eet-café kwam vooral de droom van John Ynema om een eigen bedrijf te starten uit. "Ik hie altyd al de dream om foar mysels te begjinnen en

omdat ik yn myn libben in protte ûnderfining ha mei it hoareka libben wie dit in gouden kâns."

Het was inderdaad het gewenste scenario voor John en Sandra dat zich voordeed toen eigenaar Siep van "Sieps Frituur" zijn zaak te koop zette in Sint Annaparochie. Veel bedenktijd en ruimte om de zaak op zijn beloop te laten was er niet en na goed onderling overleg tussen de echtelieden werd dan ook besloten om deze mogelijkheid met beide handen aan te grijpen en een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Ondanks dat John nog maar 41 jaren op de levensteller heeft staan mag je gerust spreken van een imponerend werkverleden. Al in zijn jonge jaren was daar zijn werkverbintenis bij de "Poarte" in Berltsum eind jaren tachtig. Hierna werd letterlijk de overstap gemaakt naar Hof van Holland waar John met zijn vader maar liefst 12 jaar de beheerders werden van de Eatcounter in dit etablissement. Daarbij had hij in Leeuwarden ook nog eens een betrekking in Cafetaria "Caramba". En of dat nog niet genoeg was had John later ook nog zijn ritten bij de maaltijdservice Memaldumadeel. "Ik kaam doe wol op in punt dat ik hiel graach nei ien baan ta woe. It waar te drok en te ûnregelmjittich." De oplossing kwam uiteindelijk in een zittend bestaan bij Van der Horn uit Menaldum op de taxi en de bus, aanvankelijk nog wel gecombineerd met de maaltijdservice route. Ondertussen zijn we dan op een veelvoud van bedrijven uitgekomen en als tijdsspanne de eeuwwisseling! En dan nu schrijven we reeds eind 2012. Het twaalf en een halfjarig jubileum bereikt bij van der Horn en nog steeds het borrelende gevoel en het verlangen naar een eigen bedrijf. John zijn vrouw Sandra wist dan ook precies wat er in John omging toen deze gelegenheid voorbij kwam. "Dit was het wat altijd al in zijn hoofd

rondspookte. Iets voor zich en voor ons zelf beginnen. Ik heb ook meteen gezegd: "Dit is de kans." En we hebben 'm gepakt."

Ook Sandra haar hart ligt in de ondernemerswereld. Na het afronden van de Detailschool was de geboren en getogen Bolswardse vooraleerst werkzaam bij een drogisterij totdat de Blokker in Franeker als werkgever voorbijkwam. Ook hier haalde Sandra, evenals John bij Van der Horn, haar twaalf en een half jarig jubileum voordat aanstonds op maandag 31 december officieel haar laatste werkdag volgt. En dat zal haar best wel even moeilijk gaan vallen. "Daar lag echt mijn hart. In een winkel werken, omgaan met klanten, problemen oplossen en ook enigszins een band opbouwen met de trouwe klantenkring. Zelfs nu hier in Sint Annaparochie word ik vaak wel herkend door mensen die mij van de Blokker kennen. Dat zal nu toch wel wat een omschakeling zijn." Maar toch is het besluit weloverwogen en voor de volle honderd procent genomen want werkzaam zijn op twee terreinen met een eigen zaak is voor John en Sandra niet praktisch.

Het proces van eerste bezichtiging op 23 juli tot en met de officiële overname (John en Sandra namen inventaris over en huren het pand met optie tot koop) op 1 oktober ging in sneltreinvaart voorbij. In het weekend van 6 en 7 oktober met een grote groep familie en vrienden de grote metamorfose en schoonmaak met realisatie van de eigen "accenten" en op zaterdag 13 oktober de officiële opening met "Die Twa" en voor de kinderen Renea Dijkstra alias "Maartje Staartje". Een flitsende start en met de realisatie van een bar binnen het cafetaria, een kinderspeelhoek, en het nu al succesvolle organiseren van kinderfeestjes en tal van ander kleine wijzigingen wordt er met een enthousiast team op volle kracht gedraaid. Maar voordat Sandra zich volledig op haar nieuwe bestaan kan richten is het hier en daar nog wat passen en meten en vraagt het veel organisatietalent. Maar dat is de beide ondernemers wel toevertrouwd, die elkaar, en dat zal geen verrassing zijn, ook in een horeca gelegenheid leerden kennen. De kinderen Feline, Micha en Ymara zien vooral hun vader momenteel iets minder maar zodra de structuur en de tijd hun regelmaat krijgen binnen hun bedrijf dan komt dat ook wel weer in orde. Vooralsnog kunnen ze spreken van een prima start met veel positieve reacties van klanten, ook gezien hun gewijzigde en verruimde openingstijden.

Een droom, een uitdaging en bij beide de talenten en de wil om er een prachtig bedrijf van te maken met klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Met de feestdagen op komst breekt er weer een drukke periode aan maar dat is ook wat zij het liefste willen. "We hawwe in prachtige lokaasje yn de haadstêd fan it Bildt, en wij sjogge no al wer foarút nei alle mooglikheden dy't wy hjir krije.", spreekt het horecahart van John Ynema. Sandra verhuist eind december definitief van het ene winkelhart naar het andere en is ook klaar om zich te storten in een gezamenlijk nieuw en groots avontuur! De ingrediënten om er een groot succes van te maken zijn volop aanwezig, want ondernemer zijn doe je met je hart en ziel!

JAN J

In middei mei Auck Peanstra nei it wetterlân

De Protestantse Ouderen Bond (PCOB) ôfdieling Menameradiel hie op moandeitemiddei 19 novimber yn "de Molewjuk" te Bigummole wer in tige slagge gearkomste.

Neidat de gebrûklike aginda ôfwurke wie, krige ús gast fan dizze middei, de skriuwster Auck Peanstra ek út Bitgummole it wurd.

Earst fertelde se wat oer harsels. Se is berne op Sitebuorren, in gehucht fan trije pleatsen tusken Grou en Earnewâld, mei oeral wetter om har hinne. Nei de legere skoalle, de Mulo en de oplieding foar beukerliedster krige se 1972 in baan oan "Jong Martena" yn Bitgummole.

Fanôf har tritichste is se mei skriuwen begûn, earst foar bern en letter ek foar âlderen. Foaral troch de "Tomkeboekjes" hat se bekendheid krigen.

Doe begûn se te fertellen oer har boek "Sitebuorren myn eigen paradys". Dit boek is ûntstien troch brieven, skreaun troch har mem, oan in frou, dy't yn 1952 by harren op 'e pleats stage rûn hie. Nei it ferstjerren fan har mem ha se dizze brieven weromkrigen.

De skriuwster lêst ús stikjes út de brieven foar. It giet oer it waar, it fé, de ûngetiid, de bern en de soarch om it bestean. Sels saken dêr't mem nea oer praat hat, komt se hjiryn tsjin.

Yn it boek fertelt se ek oer it deistig libben: altyd mei de boat oer it wetter, en wat te dwaan as der iis lei en it noch net sterk genôch wie om der oerhinne te gean. Gjin kammeraatskes, útsein it buorfamke. Utfanhúze by pake en beppe yn Grou. Gjin wetterlieding, elektrisiteit en tillefoan. De ferhâldingen mei de buorlju.

Mar ek oer de earste auto dy't se krigen neidat der in dyk fanôf Aldegea oanlein wie. As beslút lit se ús moaie plaatsjes sjen fan de pleats, it gesin, de natoer en de wurksumheden út de fyftiger jierren.

Dizze lêzing wie tige werkenber en hat in soad oantinkens oan eigen jeugd by de oanwêzigen opropen.

De earstkommende gearkomste fan de PCOB is op 21 jannewaris 2013 om 14.00 oere yn "de Molewjuk". Sprekker is dan de hear G. Fokkema mei it ûnderwerp: de Overval in 1944.

A. S-J



Protestantse
Gemeente
Berltsum

Brouwersfonds

De Diaconie van Protestantse Kerk Berltsum houdt weer de jaarlijkse zitting van het

Brouwersfonds. Deze zitting vindt plaats op **maandag 31 december van 10.00 uur tot 11.30 uur** in 't Centrum.

Iedere weduwe uit Berltsum kan dan persoonlijk een steur en een pakje roomboter ophalen. Volgens het reglement

van het Brouwersfonds mag het brood en de boter niet door derden worden opgehaald.

Diegene die door omstandigheden niet zelf kan komen, kan dit tot 30 december telefonisch doorgeven aan Hieke Hoogterp telefoon 0518-462143 of Lammert Brouwer telefoon 0518- 462311. Het brood en de boter worden dan 31 december thuisbezorgd. Tijdens de zitting is er ook gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Wanneer: maandag 31 december 2012; Waar: 't Centrum; Tijd: 10.00 tot 11.30 uur



Vrijwilligers gezocht voor Voorleesproject

In Berltsum gaan we starten met een voorleesproject. Hiervoor zoeken we 10 vrijwilligers die 2 uur per week beschikbaar zijn. Zij zullen wekelijks peuters voorlezen die een taalachterstand hebben of deze dreigen op te lopen. Ook samen naar de bibliotheek gaan om een leuk boekje uit te zoeken zal een onderdeel zijn van het project. Door het voorlezen en het bezoeken van de bibliotheek zal de woordenschat vergroten, zal het

kind zich beter ontwikkelen en wordt de interesse in lezen bij zowel het kind als de ouders aangewakkerd. Dit project, dat VCM samen met de Bibliotheken Noordwest Friesland en de peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Middelsee organiseert zal begin 2013 van start gaan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden.

Vrijwillig Bemiddelaar gezocht

Wij zijn op zoek naar één of twee mensen (totaal drie dagdelen) die het leuk vinden om vraag en aanbod rondom vrijwilligerswerk met elkaar te verbinden. Taken: intakegesprekken voeren met potentiële vrijwilligers, bemiddelen naar vacatures, administratie/ registratie, werven van vrijwilligers.

Helpt u een handje mee in het project Buurthulp?

Voorbeelden van hulpvragen:

* Samen met iemand naar de bibliotheek * Helpen met administratieve zaken bij iemand die dat zelf niet goed meer kan * Vervoer naar het ziekenhuis of arts (tegen vergoeding) * Tuinonderhoud bij mensen die slecht ter been zijn * Een spelletje spelen of een wandeling maken met iemand die veel alleen is * Oppaswerk bij een patiënt zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen * Boodschapjes doen voor of met iemand.

Heeft u belangstelling voor één van deze vacatures of bent u op zoek naar andersoortig vrijwilligerswerk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk op onze website.

Vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl, 0518 462363,

www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale

Het verleden en heden goed bewaard voor de toekomst

Als lid van de redactie van "Op 'e Roaster" doet het mij goed als ik tijdens een bezoek aan het Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum een prachtig ingebonden set "Op 'e Roasters" tegenkom vanaf de eerste uitgave d.d. 28/5/1970. Deze ingebonden set betreft echter slechts 12 jaargangen. Het betekent dat nog bijna 30 jaargangen wachten om ingebonden te worden en verantwoord bewaard te blijven voor het nageslacht.

Op een winterse zaterdagmorgen loop ik samen met Froukje Weijer door het voormalig woongedeelte van de Doopsgezinde kerk in Berltsum.

Dit deel van het kerkgebouw is onder en boven volledig aangepast aan de omstandigheden van verantwoord archiefbeheer. Vele geschriften en documenten zijn er opgeslagen in stalen en brandwerende kasten. En verantwoord opslaan betekent ook dat er sprake moet zijn van een zo gunstig mogelijke constante temperatuur van ca 17 graden. Dit bewaren is in de wintermaanden dus een dure aangelegenheid.

Froukje Weijer stond mede aan de wieg van het documentatiecentrum. Zij vertelt mij dat ze in 1950 voor het eerst begonnen is met het verzamelen. In de loop der jaren heeft ze dan ook vele fotoalbums ingezien en gekopieerd.

Voor een voorbijganger zoals u en ik lijkt het allemaal een gigantische hoop papier. Maar als Froukje eenmaal met tekst en uitleg begint, maakt ze je binnen een kwartier wegwijs in de catacomben van deze kerk. Wanneer op afroep zelfs een foto van mijn moeder wordt getoond in de periode dat ze nog een sprankelende vrouw van middelbare leeftijd was, word ik echt enthousiast. Het is verbazend en verrassend, want deze foto was voor mij onbekend.

Dat heel veel informatie zo goed geordend is, is mede te danken aan een vaste groep van 10 vrijwilligers die elke week bezig is met het knippen en plakken van allerlei gepubliceerde informatie omtrent Berltsum. Deze informatie wordt systematisch opgeborgen in honderden ordners. En als het aan Froukje ligt, dan wordt het nog veel meer. Zo worden (ex)-inwoners opgeroepen om vooral school- en verenigingsfoto's aan te leveren met daarbij een duidelijke beschrijving van de mensen die op de foto zichtbaar zijn. Denk nu niet, dan ben ik de foto kwijt, want daar is een oplossing voor. Een foto wordt gescand en op Cd's vastgelegd. Hiermee lijkt een en ander op een goede manier bewaard te blijven voor het nageslacht. Maar ook de rouw- trouw- en geboortekaartjes hebben alle aandacht van de documentaristen.

Veel informatie is afkomstig van de oudste inwoners van ons dorp. Maar ja, de mens is vergankelijk en dus verdwijnen veel verhalen naar de vergetelheid. Daarom ook het

verzoek aan een ieder om belangwekkende informatie zoveel mogelijk over te dragen aan het documentatiecentrum.

Dat het documentatiecentrum in een behoefte voorziet is intussen duidelijk. Van de 1500 boeken "Beeld van Berlikum" zijn er nog enkele tientallen in handen van het documentatiecentrum. Belangstelling voor dit boek blijft er continu. Volgens Froukje worden er elke maand nog boeken verkocht en over grote afstand verzonden. Binnenkort gaat ook de site van het documentatiecentrum in de lucht. De verwachtingen van menigeen is hieromtrent hooggespannen. Het zal ook betekenen dat 27 kasten met inhoud overgebracht moeten worden op elektronische datadragers, maar ook in de cloud. Als het zover is dan moeten anderen het overnemen zegt Froukje. Ik blijf wel archiveren en verzamelen. Denk nu niet dat Froukje niet meegaat met de tijd, want het laatste wat ze me meegeeft is: " Zet maar in de krant dat we het liefst zien dat mensen de foto's met de namen aanleveren op CD, of digitaal aanleveren op het e-mailadres aldwereld@gmail.com." Ouderwets langsbrengen kan ook op het adres Hofseane 49 in Berltsum. Op donderdagavond is het documentatiecentrum geopend. Ook dan kunt u uw informatie langsbrengen.
DICK



Protestantse
Gemeente
Berltsum

Eten met een praatje

De eerst volgende avond in 2013 van "Eten met een praatje" is op **18 januari** in plaats van 25 januari. "Eten met een praatje" is een gebeuren voor mensen die 's avonds vaak alleen eten. Het is een gezellig samen zijn waarbij je onder het genot van een warme maaltijd met anderen de belevenissen van de dag kan delen.

Dus let op, de volgende avond is op vrijdag 18 januari in 't Centrum aan de Bûterhoeke en begint wederom om 18.00 uur. Bent u geïnteresseerd en u wilt het ook wel eens mee maken, dan kunt u zich nog steeds opgeven, Wellicht komt u dan op de reservelijst, want de belangstelling is groot. Wanneer er van de huidige deelnemers iemand verhinderd is, dan krijgt u een oproep.

Opgeven kunt u zich bij U. Strooisma (telefoon 0518 - 46.20.89) Opgave graag uiterlijk op woensdag 16 januari. Voor hen die zich al hebben opgegeven maar verhinderd zijn ook graag dit uiterlijk op woensdag 16 januari doorgeven. Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst onze inkopen doen.

Wat we gaan eten is een verrassing, maar hebt u een speciaal dieet laat het dan even weten.

De kosten van een maaltijd zijn zeven euro per persoon.

De volgende data zijn: vrijdag 22 februari en vrijdag 22 maart in 't Centrum van 18:00 – circa 20:00 uur. We hopen u te kunnen verwelkomen en maken er samen een gezellige avond van.

De Protestantse Gemeente Berltsum.

Nieuws uit de Vermaning

Kerstdienst te St. Annaparochie

Eerste Kerstdag 25 december hopen de beide Menniste gemeenten, Berlikum en Het Bildt, kerstmis te vieren in de Vermaning aan de Statenweg. Voorganger is zr. J. Boonstra-Duyf. Aanvang zoals gebruikelijk 9:30 uur. Ieder is welkom.

Oecumenische dienst Tweede Kerstdag

Woensdag 26 december – 2^e Kerstdag – hoopt zr. Geja Laan, de vaste predikante van de Doopsgezinde gemeente Berlikum, voor te gaan in de dienst in de Kruiskerk. Medewerking verlenen de Bliid Boadskip Sjongers.

Laatste dienst Doopsgezinde kerk St. Annaparochie

Oudejaarsdag, 31 december, om 17:00 uur is de traditionele Oudejaarsdienst in de Vermaning van St. Anna. Voorganger is br. Roelof Akse. Dan worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Tevens is dit de laatste dienst in deze kerk. Helaas heeft de Doopsgezinde gemeente Het Bildt zich gedwongen gezien haar kerkgebouw te verkopen, de lasten waren niet meer op te brengen. De kerk krijgt een horecabestemming.

Een Nieuw Jaar, een Nieuw Begin

Zondag 6 januari 2013 belooft een bijzondere dag en een bijzondere dienst te worden, als zr. Boukje Bosscha - Stapensea in de dienst voorgaat.

De Bildtkerts komen naar Berlikum en gaan in de overzienbare tijd kerken in onze Vermaning. Dat houdt in dat onze kerk intensiever gebruikt gaat worden, het aantal diensten in de maand stijgt van één naar drie. St. Annaparochie houdt namelijk tot op heden 2 keer per maand dienst. Dit biedt goede perspectieven voor beide Menniste gemeenten. We zijn benieuwd wat hieruit kan en gaat voortkomen. De tijd zal het leren! Vanaf deze plek namens beide Menniste gemeenten ieder Goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar toegewenst!
Bernard Posthumus

Activiteiten Café De Poarte Berlikum

Hier weer de uitslag van het maandelijks klaverjassen van Café De Poarte. Vrijdag 30 november werd er weer geklaverjast. We hadden weer een ouderwets deelnemersaantal en de uitslag was als volgt: 3^e Jan Postma met 5092 punten, 2^e Wim Bouman met 5123 punten, 1^e en overtuigend winnaar Gerrit Ynema met maar liefst 6117 punten. De poedel was deze keer voor de heer Rurenga. Door omstandigheden was het weer niet mogelijk om de seizoensprijs uit te reiken, maar zo is ons beloofd, bij de aanstaande wedstrijd zal dit wel gaan plaatsvinden. We kaarten weer op vrijdag 28 december. Opgeven kan direct in het café of op telefoonnummer 462268. We



Protestantse
Gemeente
Berltsum

beginnen om 20.00 uur. Tot dan. Alvast fijne Kerstdagen gewenst een goed uiteinde en een gelukkig 2013 !

De activiteitencommissie van Café De Poarte Berlikum

Programma Kerstweek Berltsum

De Protestantse Gemeente Berltsum organiseert rond de kerst diverse diensten en activiteiten.

Maandag 24 december

Oecumenische Kerstnachtdienst m.m.v. **Mannekoor "Sjongendewiis"**, o.l.v. Jan Hoogterp.

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt.

Tijd: 21.30 uur, locatie Kruiskerk.

Na afloop van de dienst staan de glühwein en chocolademelk klaar. We heten iedereen van harte welkom in deze kerstnachtdienst.

Dinsdag 25 december, eerste Kerstdag

Eredienst m.m.v. **de gezamenlijke korpsen**, o.l.v. Tjipke Pasma.

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt.

Tijd: 9.30 uur, locatie Kruiskerk

's Middags kinderkerstfeest

Tijd: 15.30 uur, locatie Kruiskerk.

Het wordt feest in het Oosten! De drie wijzen hebben jullie allemaal uitgenodigd. Op hun jaarlijkse Winterfeest. Ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, opa's en oma's iedereen is welkom. Neem, als je er één hebt, een badjas mee! Dat is dan je koningsmantel.

Woensdag 26 december, tweede Kerstdag

Oecumenische dienst m.m.v. **Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers**, o.l.v. Wim Dijkstra.

Voorganger: Ds. G. Laan.

Tijd: 9.30 uur, locatie Kruiskerk.

Woensdag 2 januari

Tijd: 14.00 -16.00 uur, locatie Kruiskerk.

De kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 8 kunnen deze middag knutselen. Wat we gaan knutselen is nog een verrassing. Het thema is "nieuwjaar". Verder hebben we deze middag leuke spellen. **Je kunt je opgeven voor 28 december** bij Thea Zwart via de mail: thea.z@upcmail.nl of even een briefje bezorgen op de Keats 12, met naam, adres en leeftijd.

Ik jou de pin troch een bijdrage van Lianne Keuning-Hoekstra



De pen heb ik gekregen van Nynke Keuning, inmiddels al 6,5 jaar mijn zorgzame schoonmoeder. Ik ben dus Lianne Keuning-Hoekstra en woon samen met haar zoon Rutger Jan. Inmiddels hebben we een prachtige zoon, Riemer die deze maand zijn eerste verjaardag viert.

Wie ben ik:

Zo'n 14 jaar geleden ben ik met mijn ouders verhuisd naar Berltsum. Geen echte Berltsumers

dus. Oorspronkelijk kom ik uit Terneuzen in Zeeland. Jawel u leest het goed, een Zeeuws meisje in Berltsum. Voor mijn gevoel al helemaal ingeburgerd en zou niet graag weer terug verhuizen.

Voor de kost werk ik als verpleegkundige in het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Daar zorg ik met mijn collega's voor de wondzorg en oedemen in de kliniek. Zo zijn we expertisecentrum op het gebied van lymfoedeem. Een vervelende chronische aandoening. De mensen volgen bij ons een programma bestaande uit fysiotherapie, zwachtelen, manuele lymfdrainage en oedeemtherapie. We zien erg mooie resultaten. Een prachtige baan dus, die ik met veel plezier uitvoer. Wat ook heeft geleid tot het feit dat ik deze maand start met de opleiding tot dermatologie verpleegkundige om zo mijn deskundigheid te bevorderen.

Naast mijn werk en de zorg voor man en zoon, wat ik als zeer bijzonder ervaar en met liefde doe, mag ik erg graag paardrijden. En afgelopen zomer heeft dit geleid tot Fries Kampioen bij het 6-tal rijden en mocht ik met mijn (verzorg-)paard en mede-amazones en hun paarden naar het Nederlands Kampioenschap in Ermelo. Hier mochten wij als 6-tal laten zien wat we in huis hadden. Helaas geen Nederlands Kampioen, maar wel heel tevreden over ons gereden proef.

Zo heb ik al aardig wat over mezelf verteld volgens mij. En ik denk dat ik de pen maar door ga geven. En wel aan dat blijft nog even een verrassing.

Damesbiljart, ook wat voor jou?

Het wordt tijd dat wij ons eens even voorstellen. Wij zijn een groepje van 9 meiden die iedere donderdag een gezellig avondje biljarten in café de Poarte, in Berltsum. We spelen in competitieverband, maar gezelligheid staat voorop! Het biljartseizoen start altijd in september en loopt tot en met april. In één seizoen worden spelen we twee competities, de eerste competitie "strijden" we om de beker.

Naast het biljarten doen we ook andere leuke activiteiten, zoals eenavondje bowlen, een workshop volgen of gezellig uit eten. Twee keer per jaar hebben we een leuke biljartavond met de mannen van biljartclub "Sicht op'e Bal".



Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om gewoon eens een kijkje te komen nemen, je bent van harte welkom in café de Poarte op donderdagavond vanaf 20.00 uur. De koffie staat klaar!

We wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gezond & vrolijk 2013!

Damesbiljart "Sicht op'e Bal"

De Sint op de Fûgelsang

Op vier december stonden alle kinderen, ouders, meesters en juffen klaar om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen op school. Er was echter één probleem: Sinterklaas en de zwarte pieten waren nergens te bekennen. Gelukkig kwam meneer Vink met zijn busje luid toeterend het plein op rijden. Er lagen namelijk twee zwarte pieten in zijn busje te slapen. Ze waren met geen mogelijkheid wakker te krijgen, volgens meneer Vink. Maar de kinderen hadden deze twee slaperige pieten zo wakker gemaakt.



Het bleek dat ze op zoek waren naar containers. Want ze hebben gehoord dat de kinderen van de Fûgelsang les krijgen in grote containers. De hele nacht hebben ze gezocht, maar konden de school niet vinden. Uiteindelijk zijn ze achterin het busje van familie Vink gestapt en in slaap gevallen. Toen de pieten eenmaal gevonden waren, bleek Sinterklaas ook nog zoek. Gelukkig had één van de pieten zijn mobiele telefoon mee en kon hij Sinterklaas bellen. De beste man stond nog bij de oude school, tussen de hijskraan en de hekken. Nadat de kinderen op het plein Sinterklaas heel hard hebben geroepen, kon hij de school vinden. Toen kon het feest pas echt beginnen.

Tot 12 uur bleef het hoge bezoek op school om langs alle klassen te gaan. Helaas was niet iedereen op school; een paar kinderen waren ziek. Meester Johannes is met Sinterklaas en zijn pieten bij deze kinderen thuis op bezoek geweest, zodat ze toch nog een beetje mee konden genieten van het feest. En Sinterklaas en zijn pieten? Die gingen weer snel aan het werk, want die hadden nog heel veel te doen.

Terugblik Week van de Mantelzorg in Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel

De Week van de Mantelzorg 2012, een initiatief van Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Stichting Welzijn Middelsee kan terugblikken op een geslaagd programma. In de week van 5 t/m 10 november hebben zij mantelzorgers in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Menameradiel en Leeuwarderadeel in het zonnetje gezet. Dit hebben ze gedaan om mantelzorgers erkenning geven voor hun waardevolle werk. Daarnaast waren de bijeenkomsten bedoeld voor het peilen van de behoeften van de mantelzorgers zodat ondersteuning vanuit gemeenten en betrokken instellingen beter afgestemd kan worden.

Wat is mantelzorg

In Nederland vervullen een kleine 2,6 miljoen mensen mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je omdat iemand in je naaste omgeving veel extra zorg en aandacht nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen deze zorg niet zomaar beëindigen waardoor er weinig tijd is voor ontspanning en een eigen leven. Daarom is de tweede zaterdag van november uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Mantelzorg.

Terugblik Dag van de Mantelzorg Menameradiel

In Menameradiel stond naast de blijk van waardering het inventariseren van de behoeften van de mantelzorgers centraal. Twee wethouders en een raadslid van de gemeente Menameradiel bezochten daarom een aantal mantelzorgers. De bezoeken waren informeel van karakter waardoor de wethouders en het raadslid uit de eerste hand konden horen waar ze mantelzorgers beleidsmatig mee kunnen helpen. De week van de Mantelzorg werd in Menameradiel vervolgens op 15 november afgesloten door een viering op zorgboerderij 'De Buorren' in Blessum. In het bijzijn van wethouder Dijkstra werden 22 mantelzorgers getrakteerd op een heerlijk buffet. Het buffet werd bereid door twee vrijwilligers en professionals van Thuiszorg Het Friese Land en Stichting Welzijn Middelsee. De maaltijd viel goed in de smaak bij de mantelzorgers. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.

Informatie over Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg maakt samen met Vrijwilligerscentrale Middelsee deel uit van Stichting Welzijn Middelsee. Het steunpunt en de vrijwilligerscentrale zijn het steunpunt voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Leeuwarderadeel, Menameradiel, het Bildt en Ferwerderadiel. Inwoners en organisaties die met vrijwilligers werken maar ook individuele bewoners kunnen hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg. Naast bemiddeling van vrijwilligers naar organisaties is het geven van advies en ondersteuning een belangrijke taak van de vrijwilligerscentrale. De vrijwilligerscentrale en het Steunpunt Mantelzorg zijn gevestigd in Het Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC Berlikum en zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0518 462363 of per e-mail: vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl / mantelzorg@welzijnmiddelsee.nl

Laatste Piippraat van 2012

Het is december, het laatste Piippraatje van het jaar alweer. Sinterklaas is inmiddels alweer terug naar Spanje, maar graag willen wij hier nog even bij stil staan en een aantal mensen en stichtingen/bedrijven bedanken. Undernimmend Berltsum/Wier, Oranje Nationaal, Stichting DoDo en verder iedereen die Sinterklaas heeft geholpen bij het mogelijk maken van de intocht. Het weer zat enigszins mee, al was het wel wat mistig. Ook het aansluitende feest in 't Heechhout voor alle kinderen t/m groep 4 was erg

gezellig en geslaagd. We hebben heel wat afgedanst op de zwartepietenstyle! En wat een opkomst! De kinderen hebben allemaal een kleurplaat meegekregen die zij in konden leveren bij de Pôlle om zo kans te maken op een leuke prijs. De winnaars zijn inmiddels bekend en hebben hun prijs al mogen ontvangen! Sinterklaas wil iedereen bedanken voor de mooie tekeningen die hij heeft gekregen, hij heeft ze een speciaal plaatsje gegeven in zijn kasteel in Spanje.



Discoavond

Op **21 december** is er weer discoavond voor groep 6, 7 & 8. Van 19.30 tot 21.30.

Oudejaarsborrel

Op 31 december organiseren wij weer onze oude vertrouwde Oudejaarsborrel. Iedereen (vanaf 16 jaar) is van harte welkom voor een kopje koffie of een borrel om met elkaar en onze vrijwilligers het jaar af te sluiten tussen 15.30 - 18.30 uur.

Knutselmiddag / Bingomiddag

In de kerstvakantie organiseren wij op **2 januari een knutselmiddag** voor groep 3 en 4 en op **3 januari een bingomiddag** voor de groepen 5 en 6. Meer informatie over o.a. opgave hebben de kinderen via een briefje op school meegekregen. Geen briefje gekregen of zit uw kind op het speciaal onderwijs en wil het ook graag meedoen? Mail ons dan contact@piipskoft.nl.

Tot slot willen wij nog even aandacht schenken aan onze donateurs, die per automatische incasso schenken. Vanaf 2013 zal dit in januari (i.p.v. juni/juli) worden afgeschreven. Wij willen de donateurs heel erg bedanken voor hun financiële bijdrage! See You @ Piipskoft!

Hobbyisten gezocht voor verkoopdag zelfgemaakte hobbydingen

Er zijn veel mensen die uit hobby zelf dingen maken. Dit zal in Berltsum vast ook zo zijn. Veel familie en vrienden hebben hier vaak al kennis meegemaakt door het ontvangen van een zelfgemaakt cadeau. Maar dan! Je wilt graag doorgaan met je hobby maar het stapelt zich allemaal wat op. Wat moet je er dan mee. Verkopen natuurlijk.

Daarom zoek ik creatieve mensen die zelf dingen maken. Dit mag van alles zijn, voorwaarde is dat het zelfgemaakt is. Als ik genoeg reacties krijg wil ik graag volgend voorjaar een verkoopdag organiseren. U hoeft er zelf niks voor te doen, alleen uw spullen aanleveren.

Belangstelling? Neem dan contact op met: Wietske van Assen, j.vanassen@hetnet.nl

Nijs ut de Ioniis Theatertsjerke Wier



De stjer fan Bethlehem, Freed 21 desimber om 20.00 oere

De hear Hans Molema, wurksem by it planetarium Eise Eisinga te Frjentsjer en meiwurker fan de Burgumer Folksstjerrewacht komt, om jim ris efkes moai krekt út de doeken te dwaan, wat der doedestiids, 2012 jier lyn, te rêden wie mei de stjer fan Bethlehem. Hans Molema is in rasferteller en sil jim mear ynsjoch jaan yn it hielal. Hy komt mei moai

byldmateriaal om it te ferdúdlikjen. Yntermezzo op dwersfluit fan Elanie Helderma.

Hemel boven Berlijn, Sneintemiddei 23 desimber om 15.00 oere

Baukje Fennema fan fertelhûs Ithaka hat dit jier al 2 kear earder mei sukses yn Ioannis optreden en wy binne grutsk dat se op de ein fan dit jier noch in kear komme wol. En se komt net allinne, mar nimt skilderes en sjongeres Susanne Dittler mei. Tegearre sille se ús traktearje op moaie ferhalen, sjongen en dûnsen. Boppedat sil Theatertsjerke Ioannis fersierd wurde mei skilderijen fan Susanne.

Hemel boven Berlijn

Hoog op de Thomaskirche in Kreutzberg, Berlijn, staan de engelen. Ze houden de wacht. Vanaf 30 meter hoogte zien ze hoe de mensen hun dingen doen....verstaan hun gedachten. Weten alles van hun liefde en lijden.

*Zo begint de vertelling **Hemel boven Berlijn**. Verhalenvertelster Baukje Fennema vertelt hoe Sjoerd Janzen en Suzanne Dittler werken in kunsthaus Bethanicum in Berlijn, pal tegenover de Thomaskirche. Terwijl Sjoerd zijn levensgrote zwart-wit tekeningen maakt en Susanne in de druk-werkplaats haar steendrukken vervaardigt, kijken de engelen toe. Ze zien, hoe Sjoerd en Susanne elkaar opzoeken in ieders atelier en vurig spreken over hun grote passie: kunst.*

*Dan moet Sjoerd sterven. In **Hemel boven Berlijn** zien we hoe zijn vrouw Susanne en zijn ex-vriendin naar elkaar toe groeien en een bijzondere vriendschap sluiten.*

Susanne opent de deur. Verrast en met grote ogen roept ze: 'Dag Baukie!' Ze is ziek. In haar slaapkamer trekt ze het dekbed los van het voeten-eind. Een kussen tegen de muur: 'Ga maar zitten'. En zo verblijven we samen in haar bed, onder hetzelfde dekbed.

Sjoerd zijn laatste uren, ze vertelt alles. We huilen samen. En dan spreek ik mijn wens uit: 'Ik wil zo graag dat er uit de dood van Sjoerd iets moois voortkomt'. Opnieuw Susanne's grote ogen: 'Baukie, dat wil ik óók!' We hebben niet door, dat we nu al zusjes zijn...

Foar beide data jildt: frij tagonklik, letter de ponge ut 'e bûse foar it theatertsjerkeponkje.

Geslaagde Boekenmarkt



zetten, we noemen het immers boekenmarkt maat XL, extra large!

Er gingen al eens stemmen op van: moeten wij als kleine Menniste gemeente eigenlijk wel doorgaan met zo'n inspannend gebeuren als een boekenmarkt? Je sjuwt je compleet een breuk aan al die zware dozen vol boeken... En na afloop mag je weer in het spier om de boel op te ruimen. Maar de oplossing was snel gevonden: niet meer alles versjouwen, gewoon flink wat boeken laten waar ze zijn. In de knusse winkel van Sijsma op Buorren 4. Natuurlijk ontkom je er niet aan ook de nodige boeken in de kerk te zetten, we noemen het immers boekenmarkt maat XL, extra large!

Wat stal de show dit jaar? Niet de boeken, maar de quilts! De Quiltgroep Berlikum had met hulp van enige broeders de kerk werkelijk vol gehangen met de prachtigste exemplaren. Overigens ook tassen en kleiner patchwork. Niet alleen te kijk maar ook te koop! En: er is ook het nodige verkocht. Dat gaan wij geheid weer eens herhalen,

bijvoorbeeld met een aparte quilt tentoonstelling, zoals wij de kerk ook al eens vol hadden met prachtige "letterlappen". Ideeën genoeg!

In de Mennozaal als vanouds ons buffet met koffie/thee/ Indische cake en koek. De snert met roggebrood en spek was dit jaar een knalsucces. Op een gegeven moment was de niet kinderachtige voorraad van 30 liter (!) op. En moest Hollie Meijer naar de slager om nieuwe voorraad te halen. Kijk, dat moet je hebben!

Er was méér in de Mennozaal: de quiltgroep hield demonstratie van hun prachtige handwerk: steekje voor steekje bezig aan de volgende quilt! Verder ook bloemen en planten, en: je kon raden naar het aantal aardappels in een zak. Het juiste aantal was: 120! Kortom: een beregezellige Menniste verkoopdag.

Ik ben zelf even wezen kijken in onze 'boekenwinkel' aan de Buorren, ook daar was het meestal lekker druk! Bij gelegenheid doen we hem weer open, bijvoorbeeld op een geschikte zaterdag. Alles staat keurig klaar voor verkoop.

Op maandag 19 november weer aantreden om de vele bananendozen weer terug te brengen naar Buorren 4. Vegen, poetsen, stofzuigen, toe maar! En natuurlijk een lekkere bak koffie met elkaar. Vanaf deze plaats alle vrijwilligers onze hartelijke dank, zonder jullie hadden wij deze boekenmarkt niet kunnen houden!

Oh ja, de schone winst bedraagt dit jaar € 921,00. Mooi toch??

Bernard Posthumus

Noot van de muziekverenigingen

Het einde van het jaar nadert, zo ook de beide muziekverenigingen Klimop en De Bazuin. Vanaf 1 januari gaan wij fuseren in een geheel nieuwe vereniging. Dit is u al lang bekend natuurlijk. De nieuwe naam van deze vereniging zal bekend worden gemaakt tijdens het fusieconcert op 19 januari a.s., het blijft allemaal nog spannend. Dus schrijf de datum al vast op de kalender. U hoort hier in januari meer over.

Berltsum en Wier bedankt

Op woensdag 28 november zijn we bij u aan de deur geweest voor de verkoop van de amandelstaven, deze heeft u massaal van ons gekocht. Hiervoor onze hartelijke dank. Ook bent u van ons gewend dat we op 31 december langskomen met oliebolletjes; hierin moeten wij u helaas teleurstellen. We hebben besloten om deze actie vanaf dit jaar te laten vervallen.

Berltsumer Beagles



Onze Berltsumer Beagles hebben afgelopen zaterdag 8 december meegedaan aan het Jeugdkorpsenfestival van de federatie voor muziekverenigingen Menameradiel in Bitgummole. Hiermee hebben ze een aanmoedigingsprijs gewonnen. Ze hebben allemaal weer goed hun best gedaan. Gefeliciteerd! Voor foto's en verslagen kunt u kijken op www.korpsen-menameradiel.nl.

Kerkdienst 1^e Kerstdag

Ons laatste optreden voor dit jaar zal tijdens de kerkdienst zijn op de 1^e Kerstdag in de Kruiskerk. Wij spelen intussen alweer even de kerstnummers ter

voorbereiding, vandaar dat de sneeuw waarschijnlijk ook zo vroeg is gevallen dit jaar. Wij wensen u muzikale feestdagen en zien u graag op 19 januari tijdens het fusieconcert. Muziekverenigingen Berltsum

Nieuws van 't Jounsintsje Uitslagen

Klaverjassen 15 september: 1. S. Postma, 3. H. Postma, 3. J. Sjoerdsma, 4. O.O. Born.

Klaverjassen 23 oktober: 1. L. Osinga, 2. J. Bruinsma, 3. E. van Schepen, 4. H. Postma.

Biljarten 13 november: Groep I: 1. B. Algra, 2. S. Postma. Groep II: 1. H. Zijlstra, 2. D. Miedema.

Klaverjassen 20 november: 1. S. Postma, 2. H. Zijlstra, 3. D. Miedema, 4. J. Sjoerdsma.

Met vriendelijke groet,
J. Sjoerdsma

Hersenstichting zoekt collectanten



**Hersenstichting
Nederland**

De Hersenstichting zet zich in voor ruim 4 miljoen mensen met hersenaandoeningen. Een verzamelnaam voor diverse aandoeningen met tenminste één verbindende factor. Ze hebben te doen met de hersenen. Denk aan traumatisch

hersenletsel, migraine, beroerte of cva, Parkinson, MS, Alzheimer, epilepsie, aangeboren hersenletsel, schizofrenie, depressie, ADHD of autisme. Voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en samenwerking tussen de verschillende patiëntenverenigingen is veel geld nodig.

Daarom gaan weer vele collectanten op pad in de eerste week van februari. De coördinator van de Hersenstichting in Berltsum is nog op zoek naar een paar collectanten. Wie een paar uurtjes van zijn of haar tijd wil wijden aan dit belangrijke werk, kan contact opnemen met de heer Kor Runia, telefoon 0653-785521. Namens de coördinator alvast heel hartelijk dank.

Stichting de Grusert

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum

Op de foto die we vorige keer hebben geplaatst is nog geen reactie gekomen. We kunnen u dus nog niet vertellen wie de mensen zijn op die foto.

Zoekt u nog een cadeau voor de kerst? Dan is het boek 'Berlikum een beeld van een dorp' misschien een idee. Hiervoor kunt u terecht bij Froukje Weijer, Hofsleane 49, 9041 AM Berltsum, telefoon 0518-461372 of 06-27174696.

Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft. Dit kunnen foto's zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels etc.

Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen dit van u te mogen ontvangen. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het Documentatiecentrum geopend, u bent van harte welkom.

Wij wensen u Noflike Krystdagen en in lokkich nijjier!

Werkgroep Sportdorp Berlikum van start!

In samenwerking met Sport Fryslan is de werkgroep 'Sportdorp Berlikum' in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de sportbehoefte in Berltsum. Dit is een initiatief van alle (sport)verenigingen in ons dorp. Door middel van een vragenlijst willen we dan ook de interesse en behoefte onder de inwoners aan (nieuw) sportaanbod in Berltsum

onderzoeken. Deze vragenlijst zal samen met de nieuwsbrief van SBB huis-aan-huis in Berltsum worden verspreid. Houd daarom uw brievenbus in de gaten. We proberen de vragenlijst ook digitaal via Berlikum.com beschikbaar te maken. We hopen dat zoveel mogelijk dorpsgenoten de vragenlijst in zullen vullen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Werkgroep Sportdorp Berlikum: Hendrik Fennema, Aletta Kalma, Karina de Vries

ANBO-Menameradiel

Zaterdag 17 november speelde en zong het trio Bauke van der Woude voor de leden van de ANBO-Menameradiel. Bauke van der Woude, Bambell Fornes en John Eskes maakten er een prachtige middag van. De zestig aanwezige leden genoten met volle teugen. Je kon merken dat velen de luisterliedjes kenden en er nu met veel genoegen naar luisterden. Het trio zingt in het Fries en Stadsfries en ze schrijven de teksten en muziek zelf. Het zijn meestal onderwerpen uit het dagelijks leven: de leafde, de toskedokter, Beppe, Basje – de pakesizzer, enz. Al met al een prachtige middag.

Door de voorzitter werd aan het begin even kort stil gestaan bij de veranderingen in de ANBO. Het Gewest Friesland gaat op in de regio Groningen-Drenthe-Friesland. Er komen zogenaamde netwerkgroepen voor ondersteuning aan de afdelingen. De afdracht per lid aan de afdelingen gaat omlaag, zodat er kritisch naar de activiteiten gekeken zal moeten worden. Erg mooi was het feit dat er een zevental nieuwe leden bij de ANBO-Menameradiel zijn gekomen. De voorzitter heette hen van harte welkom bij onze afdeling.