

### Redactie

Redactie Op 'e Roaster: Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje Miedema. E-mail kopij: [roaster.berlikum@gmail.com](mailto:roaster.berlikum@gmail.com).

Redactie [berlikum.com](http://berlikum.com): Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona Wetting. E-mail: [berlikum@gmail.com](mailto:berlikum@gmail.com)

Penningmeester Op 'e Roaster en [berlikum.com](http://berlikum.com): Ella Vis

E-mail advertenties: [roasteradvertenties@gmail.com](mailto:roasteradvertenties@gmail.com).

### Van de redactie:

Het eerstvolgende nummer van Op 'e Roaster komt uit op **woensdag 16 september**. De kopij dient uiterlijk **maandag 7 september** ingeleverd te zijn.

De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie.

### Nieuws

Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u denkt: 'Hé, dat zou leuk zijn voor de krant', aarzel niet, maar tip iemand van de redactie.

### Advertenties

Advertenties levert u via [roasteradvertenties@gmail.com](mailto:roasteradvertenties@gmail.com).

### Verspreiding

Op 'e Roaster verschijnt **11 keer per jaar** (3<sup>e</sup> woensdag van de maand) in (delen van) de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried, Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum.

### Geen krant?

Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 401222

### Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijks last van.

“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”

Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose.

Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel?

Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn.”

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel mensen met MS doen mee met de collecteweek. Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en help mee.

Kijk voor meer informatie op [www.nationaalmsfonds.nl](http://www.nationaalmsfonds.nl)

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050)

57). Het Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.  
**+foto MS**

**Theaterspektakel BAUCK!  
2017 in Hemmemapark**

Berltsum – In het Hemmemapark in Berltsum gaat in juni 2017 het theaterspektakel BAUCK! in première. De productie BAUCK! is een coproductie van Sybe Joostema en Durk Dijkstra. BAUCK! speelt zich af in de laat-Middeleeuwen, in een tijd dat Fryslân ten onder leek te gaan aan onderlinge twisten en verdeeldheid. In dat decor staat de moedige jonge vrouw Bauck van Popma (Hemmema) op. Eerst als jonge vrouw op het nog zelfstandige eiland Skylge (Terschelling). Later neemt ze tijdens de verdediging van het slot Hemmema bij afwezigheid van haar man Doecke ook koelbloedig het voortouw. Dat was op zijn zachtst gezegd ongebruikelijk voor de laat-Middeleeuwen. En zo ontstond de legende van Berltsum. BAUCK! staat ook voor de strijd om zelfstandigheid en eenheid van Fryslân. BAUCK! wordt ook wel de Fryske Jeanne d'Arc genoemd. Jeanne d'Arc voerde als meisje het Franse leger aan. Maar BAUCK kent ook een onzekere kant...

**Locatietheater**

De locatie van het theaterspektakel is bijzonder, op de plek waar een groot deel van deze geschiedenis zich heeft afgespeeld. Vlakbij de locatie waar het Hemmema-slot in Berltsum stond, omgeven door water. We zijn enorm enthousiast geraakt en overtuigd geraakt van het enthousiasme bij onder meer de stichting Berlikumer Belangen en de stichting Hemmemapark. Op een historische plek; zo weer historie schrijven is dan een eer. De culturele stichting Grut Hermana, bekend van eerdere locatietheaterstukken als Nylsk fan Hermana en De Muze, is blij dat de Stichting Hemmemapark Berltsum toestemming heeft gegeven om het theaterstuk juist op die plek te spelen, met respect voor de prachtige natuur in het huidige Hemmemapark.

**+ FOTO Hemmeapark en logo BAUCK! Met onderschrift: *In 2017 zal het theaterspektakel BAUCK! worden opgevoerd in het Hemmemapark.***

**Opening en Jubileum ijsbaan**

Vrijdagmiddag 19 juni 2015 wapperen de vlaggen op de ijsbaan te Berltsum. Het is een feestelijke dag; we vieren het 150 jarig jubileum en de opening van het multifunctioneel clubgebouw en recreatieterrein. IJsclub Berlikum is niet de oudste ijsbaanvereniging maar wel de oudste vereniging van ons dorp. De ijsbaanvereniging organiseerde de eerste jaren schaatswedstrijden op het buitenwater. De laatste honderd jaar beschikken ze over een ijsbaan. Het afgelopen jaar is er veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers. Er is een nieuw clubgebouw, aanlegsteiger en recreatieterrein aangelegd. Het multifunctioneel clubgebouw heeft een binnenruimte waar de schaatsen ondergebonden kunnen worden, een bestuur-/cateringruimte en een binnen- en buitentoilet. Aan de buitenkant van het gebouw is een stroomvoorziening voor de elektrische fietsen en de boottoeristen. Maar liefst 7 boten tegelijk kunnen tegen een dagvergoeding gebruik maken van de voorzieningen. De fietstoerist wordt door een bordje met picto's van een toilet en stroompunt naar de ijsbaan geleid. Natuurlijk is er veel geld gemoeid om dit project gestalte te kunnen geven. Vele sponsors hebben een duit in het zakje gedaan. Om alle sponsors te bedanken is er een informatiebord gemaakt. Leuk detail is de QR code die een verwijzing geeft naar onze dorpsite [www.berlikum.com](http://www.berlikum.com); alle informatie van ons dorp dus in een handomdraai in beeld!

De middag was opgedeeld in een formeel en informeel gedeelte. Vanaf vier uur werden de gasten welkom geheten met thee/koffie en oranjekoek. Tegen half 5 nam bestuurslid Hieke Joostema-Greidanus ons mee voor een rondleiding en toelichting om het clubgebouw. Ze gaf ons een kijkje in de historie van de ijsbaan en over het ontstaan van de plannen tot nieuwbouw. Ze sprak over de wens van de ijsclub om te huidige ijsbaan te verbreden. Wie weet gaat het realiseren van dit plan slagen. Daarna was het de beurt aan Gedeputeerde Michiel Schrier, Provinsje Fryslân, om na enkele lovende woorden het bordje met picto's te onthullen. Wethouder Dijkstra en Germ Reitsma, leefbaarheidscoördinator Wonen NW Friesland, hadden de eer om het sponsor-/informatiebord te onthullen. De laatste officiële handeling, onthullen van het nieuwe logo werd gedaan door Wiebe Wieling, voorzitter Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden.

Het multifunctioneel clubgebouw en recreatieterrein is een aanwinst voor ons dorp. Op deze manier wordt het terrein het gehele jaar optimaal gebruikt.

**+ FOTO'S opening en jubileum ijsbaan met onderschrift: *IJsbaanvereniging Berltsum viert 150 jarig jubileum en de opening van het multifunctioneel clubgebouw en recreatieterrein.***

### **Iepenings- en jubileumstik Iisklup Berltsum, 19 juny 2015**

Wy fiere hjoed it 150-jierrich jubileum fan iisklup Berltsum. Mar ek de iepening fan it nije klubgebou mei in nij ynrjochte rekreaasjeterrein.

Earst efkes werom yn 'e tiid. Op 13 oktober 1864 is Iisklub Berltsum oprjochte foar hurdriderijen. In groep minsken dy't sich by de Kamer van Koophandel ynskriuwe liet, organisearre doe Hurdriderijen op It Wiid. Iisklup Berltsum is ek best in hiel âlde iisferiening, want Thialf it riden op wrâldtopnivo rjochte yn 1855 in iisferiening op. Njoggen jier earder as iisklup Berltsum. In pear iisklups yn Fryslân binne âlder as de Berltsumer iisklup. Iisklups yn Dokkum en Lemmer waarden hearde oprjochte, mar net folle mear iisklups binne âlder as Iisklup Berltsum. 150 jier bestiet de feriening en derút blykt wol dat ek yn froegere jierren it iis de minsken bynt en net fan elkoar skied. Dat wie froeger sa en hjoedtedei net oars. Iisklup Berltsum is ek de âldste feriening fan't doarp. De earste 50 jier hie Berltsum gjin iisbaan. Der waarden allinich hurdriderijen organisearre.

It is bekind dat Berltsum gjin 400 meter baan hat. Berltsum hie yn 1915 al in iisbaan. Dizze iisbaan waard yn 1915 oankocht foar € 1600,00 (3500 gulden). En al 100 jier is de iisbaan no op it selfde plak. In soart doarpen út de omjouwing hiene doe noch net iens in iisferiening. 400-meterbanen op doarpen sûnder wrâldwedstriidnivo wiene yn 1915 net gebrûklik yn doarpen. Berltsum wie yn 1915 de tiid fier foarút. As bestjoer hawwe wy nammens in tal leden by de gemeente frege om de baan wat te ferbreedzjen en it is ôfwachtsjen wat der fan komt. Sa lang at de iisbaan noch net ferbrede is, dan bliuwt it in goeie oefening foar skerpe bochten foar hearen dy't wat hurde ride as it Berltsumer gemiddelde riderstempo. Foar bern bliuwt it in ideaal plakje om te riden. Wedstriden dy't der hâlden binne mei de skoalbern, mar ek de lêste kearen doe't der iis wie, is dizze iisbaan perfekt. Lekker yn 'e smoute en prachtige sichtpunten. Want it is ien stik nostalgia om hjir te riden op dizze brike baan. Bern op redens mei de tolvestêdekaart yn 'e han om rûntsjes te riden fan stempelpost nei stempelpost. Oan 'e iene kant de moaie sichtlijnen mei beammen op nei Wier en oan de oare kant de Koepeltoer op de eftergrûn. Dat wie yn 1915 in pracht gesicht en dat is hûndert jier letter net feroare. It bestjoer is der ek grutsk op dat ek troch foargeande foarsitters en bestjoeren de iisbaan op it selfde plak bliuwn is tusken de Bûterhoeke en de Moddergatsreed. In hiel âld stikje Berltsum.

Dat it iis bynt hat ek bliken diend mei de winter fan 2012 dy't de measte kijkcijfers lutsen hat op berlikum.com yn fiif jier tiid fan hûnderden berjochten en foto's. De moaie winter dy't hast útrûn op in alvestêdetocht bruts alle rekords. Iis bynt, elkenien set de PC, laptop, I-pad oan of bliuwt op 'e hichte mei de tillefoan at der iis is. Yn 2012 koe der riden folop wurde op 'e iisbaan en op It Wiid. Prachtige plaatsjes dy't massaal bestjoen waarden. Safolle dat it iis en de iisbaan foto's by de top 3 kaam op it mêd fan rekord besikersoantallen by berlikum.com. Iis bynt, iis ferbynt. Dat wie froeger sa en hjoedtedei net oars. Reedride is ek in typysk Fryske sport. Jimme sjogge dat ek oan 'e Fryske flagen. Der hinget ek ien op 'e Koepeltoer omdat hjoed it 150-jierrich jubileum is. Spiter nôch koe der ôfrûne winter net riden wurde. De temperaturen hawwe hast net ûnder 0 west fan't winter. Spitich, in te waarme winter en in iiskâld foarjier. Mar gelokkich kinne wy as bestjoer dêr neat oan dwaan en hat it iisklupgebou no ek in multifunksioneel karakter krigen. Romte dy't ek yn oare jiertiden brûkt wurde kin. Dêr kin it hiele doarp, de hiele romme omjouwing, mar ek toeristen fan meigenietsje.

En dan de nijbou en de iepening. De winsk by it bestjoer en de leden bestie al langer dat der in nij gebou komme moast en ek de steiger hie syn langste tiid hân. It bestjoer fan iisklup Berltsum hat dit nije plan by de gemeente yntsjinne en dat hawwe wy trochset. Mar ek de politieke partijen stipen ús mei de nije plannen. De gemeenterie joech yn maaie 2014 grienljocht foar de plannen. Yn juni 2014 hawwe wy daliks alle âlde gebouwen ôffiert fan it terrein en jimme sjogge dat wy troch flinke stipe fan sponsors in jier letter safier kommen binne. Mar ek frijwilligers hawwe meiholpen. Jimme sjogge ek oan 'e flaggen waard ús sponsors wiene. De earste fjouwer de gemeente, de provinsje, Wonen NW Friesland en de Rabobank. De lêste Berltsumer flagge simbolisearret alle Berltsumer ûndernimmings, stichtingen en ferienings en alle bedriuwen bûten Berltsum dy't ús stipe hawwe. Jimme sjogge daliks op it sponsorboerd, dat wiene in hiele soart. As bestjoer wolle wy alle sponsors en frijwilligers tanksizze.

Yn september 2014 begûn de bou en geandewei kaam der steeds mear by. As bestjoer fan iisklup Berltsum binne wy bliid dat wy mei it 150-jierrich jubileum safier kommen binne. Nije fersiennings foar de iisklupleden: in nije opslachromte en ûnderbynromte, in nije koek- en sopie en bestjoersromte en in wc. De rubberen flier is nij. Leden kinne mei redens der oer rinne sûnder dat de redens stomp wurde.

Foar fytsers is der in elektrysk laadpunt kommen en ek foar kuieraars is der in bûtenwc. In picknickbank en prullenmand binne delset. Tagelyk mei it nije plan waard ek de steiger wer makke troch de gemeente. Der kinne no wer boaten oanlizze, sa'n 4-6 boaten dy't ek gebrûk meitsje kinne fan elektrysk, wetter en toilet. De earste reaksje binne fan de rekreaasjefaarders hiel posityf. Mar ek fan de minsken út Berltsum dy't hjir lâns rûnen, efkes troch de ruten seagen 'efkes glure'. Ek dêr hawwe wy allinich mar moaie reaksjes fan heard. En dat wie ek in stimulans om troch te gean nei it punt wêr't wy no binne.

It is de winsk fan it bestjoer dat wy noch lange tiid genietsje kinne fan dit multifunksioneel klupgebou en it rekreaasjeterrein mei de oanlissteiger.

Hieke Joostema-Greidanus

Nammens bestjoer Iisklup Berltsum

19 juny 2015

### Visles op de Fûgelsang

Vrijdag 19 juni stond groep 7 in het teken van vissen. 's Ochtends kregen de kinderen uitleg over vissen en over hoe ze moeten vissen. Daarna hebben de kinderen een tuigje gemaakt, een haakje aangeknoopt en een vis onthaakt. 's Middags werd de theorie in de praktijk gebracht.

Alle kinderen kregen een mooie hengel te leen. Ze wisten nu precies hoe ze zelf moesten vissen en dat is helemaal gelukt met een stuk of 10 vissen!

+ **foto's met onderschrift: Groep 7 leert vissen!**

### **Fiets- of wandelroute langs hedendaagse Kunst in kerken in Noordwest Friesland**

Van 4 juli t/m 12 september is iedere zaterdagmiddag van 13.30 uur t/m 17.00 uur hedendaagse kunst te zien in kerken in Noordwest Friesland. Tijdens de fiets- of wandelroute openen acht kerken in verschillende dorpen hun deuren voor hedendaagse kunst en bezoekers. De toegang is gratis. De route gaat via Berlikum, Wier, Minnertsma, Boer, Dongjum, Schalsum, Skingen en via Slappeterp weer terug naar Berlikum. Bij de start in Berlikum is er naast de kerk gelegenheid om bij rijwielhandel J. Feenstra een goede fiets te huren. In Slappeterp kunt u genieten bij de gezellige theetuin. De kunstroute door het oude Noordwest Friese land is in alle opzichten een verrijking voor hart en ziel. Culturele initiatiefnemers van de deelnemende kerken en Stichting Keunstwurk hebben nauw samengewerkt aan deze kunstroute.

#### **Deelnemende kerken en kunstenaars**

Koepelkerk in Berlikum - Eveline van der Pas

Loannis Theatertsjerke in Wier - Marijke Sjollema

Meinardskerk in Minnertsma - Riet Bakker

Mariakerk in Boer - Kaneli & Smit

Donatuskerk in Dongjum - Wynolt Visser

Nicolaaskerk in Schalsum - Melle Jan-Douwe Stumphuis

Stevenskerk in Skingen - Tjitske Boersma

Dionysiuskerk in Slappeterp, geen expositie.

+**foto kunst in kerken**

### **Twee woorden: duizendmaal dank**

Het zit erop. Alle superlatieven en synoniemen om de beleving van de eerste SamenLoop voor Hoop Franeker te beschrijven zijn al uit de kast getrokken. We kunnen ze alleen maar beamen.

Een evenement met diepgang, waarin de herinnering aan dierbaren, de dankbaarheid van overleven, de kracht van de hoop en de zin van het leven hand in hand gingen. Een feest met een lach en een traan, een herinnering om te koesteren.

Aan onze SamenLoop hebben zoveel mensen spontaan en enthousiast meegewerkt, dat het gewoon onmogelijk is jullie allemaal persoonlijk te bedanken. Daarom doen we het zo.

Alle sponsors, ondernemers, vrijwilligers, teams, muzikanten, artiesten, verenigingen, duizendmaal dank! Zonder jullie was het nooit gelukt om dit prachtige evenement neer te zetten en het geweldige bedrag van 65.000 euro bij elkaar te brengen. Een bedrag dat nog los staat van de 18.000 euro aan sponsorgeld in natura.

Een prachtige video- en fotoreportage vind je in ons magazine

([tekstactief.instantmagazine.com/slvh](http://tekstactief.instantmagazine.com/slvh)).

Wat we deden was saamhorig SamenLopen, SamenHopen, SamenDelen, SamenLachen, SamenHuilen en SamenGeloven. En dat in een wereld waarin individualisme hoogtij lijkt te vieren. Dat de positiviteit van dit gebeuren nog heel lang mag na-ijlen. Dat onze opbrengst ook mag bijdragen aan de droom van KWF Kankerbestrijding, dat kanker een chronische ziekte wordt. Is dat niet de hoop die wij allemaal delen?

Nogmaals, heel, heel hartelijk dank!

Namens de organisatie van de SamenLoop voor Hoop Franeker 2015

Gea Smits, voorzitter

**+foto Samenloop voor Hoop**

### **Samenloop voor hoop**

Het is al weer een tijdje geleden (26 en 27 juni) dat de Samenloop voor hoop in Franeker plaatsvond. Een evenement wat op alle deelnemers een diepe indruk heeft gemaakt. Vanuit Berltsum hebben wij ook met een aantal teams 24 uur meegelopen. Rewi fashion, Team Vissertjes, Gardeners Pride en Fysiotherapie Jelle Eijzenga, hebben zich vanuit het dorp ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Met verschillende acties, zoals het bubblevoetbal, de flessenactie en de verkoop van groente en fruit bij afslag, heeft ons dorp het fantastische bedrag van **€ 4685,00** opgebracht. Wij zijn trots op de bewoners en de bedrijven in ons dorp. Bedankt Berltsumers.

**+foto's Samenloop voor hoop Berltsum met onderschrift: *Veel Berltsumers hebben zich ingezet voor Samenloop voor Hoop.***

### **Gezamenlijke bijeenkomst nieuwe activiteitenseizoen.**

**“Wat is er zoal te doen in Berltsum, wat heeft Berltsum te bieden.”**

Berltsum is een actief dorp met vele mogelijkheden en een groot scala aan activiteiten.

Als werkgroep Berltsum Foarút zien wij kansen en uitdaging om in Berltsum aan de slag te gaan. Deze aftrap willen we graag samen met u doen tijdens een gezamenlijke start van de activiteiten in Berltsum. Deze gezamenlijke start doen we aan de hand van een gezellige bijeenkomst en wel op woensdag 30 september van 10.00 – 14.00 uur in It Heechhout te Berltsum.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de werkgroep Berltsum Foarút en meegenomen met de plannen van hen. Wat willen we, wat kunnen we, maar vooral wat willen de inwoners van Berltsum. Hoe kunnen we in gezamenlijkheid de leefbaarheid in het dorp behouden en zo nodig vergroten. Samen met u willen wij ervoor zorgen dat een ieder op zijn eigen manier deel kan nemen aan de activiteiten in het dorp. Als werkgroep zullen we een verbindende factor zijn in het geheel.

Wij zijn er niet om weer iets nieuws te introduceren maar willen meer een verbindende functie tussen de verschillende activiteiten zijn.

Aan de hand van deze bijeenkomst willen we de inwoners van Berltsum informeren over het feit dat we er zijn en wat men van ons kan verwachten.

Als werkgroep hebben we in eerste instantie ons bezig gehouden met het inventariseren van het activiteiten aanbod hier in Berltsum. Deze informatie wordt gebundeld in een informatieboekje en op de website geplaatst. Op deze wijze wordt het voor iedereen overzichtelijk wat er allemaal te doen is in Berltsum.

Naast het introduceren/aanbieden van het informatieboekje willen we tevens ook een start geven aan de Berltsumer Beamkes. Op verschillende locaties waar veel mensen komen, worden boompjes geplaatst waar men briefjes in kan hangen met een klus, wens of behoefte. De werkgroep zal mensen proberen te koppelen door verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld samen de hond uit laten, samen naar een concert gaan, een schilderij ophangen etc.

Maar de boompjes zijn niet alleen bedoeld als ‘vraag boompjes’. Het liefst zien we dat het boompjes worden waar mensen ook iets aanbieden, bijvoorbeeld hulp bij boodschappen doen,

## **Webeditie Op 'e Roaster – Augustus 2015**

medicijnen halen, uitleg computergebruik, etc. Om het gehele dorp jong en oud te bereiken komt er ook een digitale versie van de boompjes.

Wilt u weten wat wij nog meer doen of wat wij voor u kunnen betekenen kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 30 september van 10.00 – 14.00 uur in het Heechhout te Berltsum. Tegen een geringe eigen bijdrage bieden wij u tijdens de bijeenkomst koffie/thee en een lunch aan. T.z.t. zal u hierover nader geïnformeerd worden aan de hand van een affiche, website en eventueel persoonlijke uitnodigingen. Houd daarom uw brievenbus, mailbox, website van Berltsum en prikborden goed in de gaten.

Namens de werkgroep Berltsum Foarút

**+ logo en plaatje Berltsum Foarút**

### **Wist u dat . . . . .**

Achter de winkelpui van Woninginrichting Haagsma een heuse bibliotheek is gevestigd? Ida Haagsma, maar ook haar man Jappie, is in haar jeugd door haar ouders gestimuleerd om te gaan lezen. Haar ouders waren lid van Boekenclub VCL en de Spiegel-serie. Later zijn Ida en Jappie daar zelf ook lid van geworden. Dat betekende dat je elke maand een boek kon uitkiezen, die je dan thuisgestuurd kreeg. Ida en Jappie zijn dan ook waarschijnlijk in Nederland degenen die het langste lid zijn van deze boekenclub. Langzaam maar zeker breidde haar boekenbezit zich uit tot deze niet meer op de boekenplank paste en overal in het huis werd opgeslagen. Zelf hebben Ida en Jappie ongeveer 1.000 boeken, maar toen Ida, na het overlijden van haar vader, ook zijn 800 boeken erbij kreeg, ontstond het idee om meer met deze boeken te doen, dan alleen maar op de boekenplank te laten staan. Jappie had nog wel wat ruimte over in zijn winkel dus werd in 2006 de bibliotheek in de winkel gevestigd. Inmiddels bedraagt het aantal boeken circa 2.500 stuks. Alle genres boeken zijn vertegenwoordigd: (streek-)romans, oorlogsboeken, Friese boeken, maar ook literaire thrillers. Voor iedereen en voor elke smaak heeft Ida wel een boek. U zult zich hierbij wel afvragen: “waar kan ik mij aanmelden, hoe werkt dat en wat kost dat?” Nou, dat is heel eenvoudig. Aanmelden hoeft niet, gewoon binnenlopen en een of meerdere boeken uitzoeken. Het kost helemaal niets en administratie en uitleentermijnen zijn er niet. Ida vertrouwt erop dat na het uitlezen van het boek, dit wordt teruggebracht. En zo niet, dan hoopt zij dat de lezer er veel plezier aan heeft gehad. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk zij het sociale aspect van het lezen vindt. Haar vaste klantenkring in en rond Berltsum komt graag bij haar langs. Niet alleen om boeken te lenen, maar ook voor de gezelligheid (soms zelfs met een kopje koffie). Als lezers niet in de gelegenheid zijn om de boeken te halen, dan wil Ida de boeken ook nog wel langsbrengen. Dat deze gezelligheid en service wordt gewaardeerd, blijkt wel uit de dankbetuigingen die Ida ontvangt. Mocht u nog in het bezit zijn van boeken die u wel kwijt wil, kunt u deze gerust bij Ida brengen, want zij neemt deze graag op in haar assortiment. Het adres: Buorren 31 te Berltsum. Open tijdens de openingstijden van de winkel op donderdag en vrijdag.

**+foto Bibliotheek Haagsma, met onderschrift: *De familie Haagsma in de Buorren heeft een ware bibliotheek aan huis, waar een ruim assortiment aan boeken te lenen is.***

### **Snoeiafval *Taxus baccata* voor productie chemokuren**

De Stichting Vergroot de Hoop is initiatiefnemer van de landelijke inzamelactie van snoeiafval van de *Taxus Baccata*. De *Taxus baccata* en ook het snoeisel ervan, bevat de

## Webeditie Op 'e Roaster – Augustus 2015

stof baccatine. Dit stofje is nodig voor de productie van chemokuren. Eén kuub snoeiafval is goed voor één chemokuur.

Aan deze actie doet hoveniersbedrijf Van Tuinen Tuinservice mee. Het snoeiafval kun je daar inleveren.

Aan de actie is een aantal spelregels verbonden:

- De actie loopt tot en met 31 augustus. In deze periode bevat de Taxus baccata de meeste baccatine.
- Verzamel het taxussnoeisel op een doek of zeil. Dit moet schoon zijn, zodat het snoeisel zuiver blijft.
- Schoon snoeiafval van de Taxus baccata is welkom bij Van Tuinen Tuinservice, Hemmemawei 2, 9041 CD in Berltsum. Inleveren gaat alleen op afspraak, via 0653 94 40 14. Vorig jaar werd de actie voor het eerst gehouden. Het verzamelde snoeiafval droeg bij aan de productie van 10.270 chemotherapieën.

[De Stichting Vergroot de Hoop \(vergrootdehoop.nl\)](http://DeStichtingVergrootdeHoop(vergrootdehoop.nl)) zet dit jaar in op verdubbeling van dit aantal.

Meer informatie is te vinden op de website: [vantuinen.nl](http://vantuinen.nl)

### **Uitnodiging inspirerende Tuinbabbel**

Met plezier nodigen wij je uit voor de eerste **Tuinbabbel, zaterdag 12 september**. Een inspirerende en gezellige middag waar tuingoeroes je hun verrassende kijk op hun werk en de tuin geven. In de gezellige ambiance van ons paviljoen komen drie sprekers aan het woord.

#### **Emiel van den Berg over 100 jaar tuin**

Emiel heeft enorm veel verstand van groen. Geen uitzonderlijke eigenschap voor een **hovenier**. Maar wat er bijzonder is aan Emiel? Hij is kritisch, creatief en heeft een visie. Tel zijn smakelijke verteltrant daarbij op en je hebt een spreker naar wie je met plezier luistert. Is Emiel aan het woord, dan steekt hij je aan met zijn enthousiasme. Je ondergaat een **inspirerende beleving**.

#### **Siem de Vlas over ontwerpen in de praktijk**

Uiterst creatief is ook Siem de Vlas, de **tuinontwerper** met wie wij veel samenwerken. Vanuit zijn creatieve wereld neemt hij je mee in zijn kijk op de hedendaagse tuin.

#### **Johannes Schilstra over dode materialen in de tuin**

Van meer praktische aard zijn de bijdragen van Johannes Schilstra van Hego, onze leverancier van bestrating. Hij gaat in op het gebruik van dode materialen in de tuin en brengt ook noviteiten voor het voetlicht.

#### **Vragenvuur**

Rond half vier nemen de sprekers plaats achter de forumtafel mag je allerlei tuinvragen op hen afvuren.

#### **Nababbel**

Het min of meer officiële gedeelte sluiten we af rond de klok van vier. Onder het genot van een hapje en een drankje ben je welkom nog even gezellig na te babbelen.

#### **Waar en wanneer**

Waar: bedrijfsterrein Van Tuinen Tuinservice, Hemmemawei 2, 9041 CD Berltsum

Wanneer: zaterdag 12 september 2015 van 13.00 – 16.00 uur.

#### **Opgeven**

Let op: **vol = vol**. Meld je daarom snel aan via telefoon (0518 46 26 67 / 0653 94 40 14) of via e-mail: [johan@vantuinen.nl](mailto:johan@vantuinen.nl).

We verwelkomen je graag bij deze inspirerende middag.

Groenteam Van Tuinen Tuinservice



**+foto Van Tuinen tuinservice met onderschrift: *Tuingoeroes komen naar Van Tuinen Tuinservice.***

### **Nieuw in Berltsum**

De Vries & Feestra Notariaat: Duidelijk geregeld!

Op een mooie zomerochtend in juni stap ik het notariskantoor van De Vries & Feestra binnen. Ik ben lichtelijk gespannen. Ik neem wel vaker een interview af maar meestal voel ik mij dan wel een beetje thuis in het onderwerp waar het interview over gaat. Vandaag is dat niet het geval. Gisteravond heb ik nog even gedacht aan die ene keer dat ik een notaris nodig had. Dat was bij de koop van ons huis. De notaris legt dan de koop vast in een akte. Wat een notaris verder allemaal doet of wat een notaris moet doen om dit beroep te mogen uitoefenen weet ik eigenlijk niet. Ik kijk nog even snel op internet met de zoekterm 'Notaris'. De eerste definitie die ik vind is de volgende: 'Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten 'te verlijden' in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt'. Precies de verwachting die ik heb bij een notariskantoor; moeilijke zaken en stoffige taal... Als snel besluit ik mijn zoektocht te staken en blanco het gesprek in te gaan.

Eenmaal over de drempel van het kantoor aan de Hemmemawei heb ik al snel in de gaten dat het er hier gemoedelijk aan toe gaat. Ik hoor dat de dames nog even snel met alle collega's de dag doornemen voordat iedereen start met de eigen werkzaamheden. Al snel word ik verwelkomd door Sjoukje de Vries en Annemarie Feestra, de twee dames die het kantoor runnen. De spanning die ik vanochtend voelde verdwijnt als sneeuw voor de zon als blijkt dat de dames hellemaal niet passen binnen het stoffige beeld dat ik heb van een notaris. Integendeel zelf. Als ik aangeef helemaal geen kaas te hebben gegeten van het beroep van deze dames, wordt mij in sneltreinvaart een lesje notariaat gegeven. Start van een fijne samenwerking.

Sjoukje en Annemarie leren elkaar kennen tijdens het werk bij notaris Koelmans, de voormalige notaris die het kantoor ooit heeft opgezet. De dames waren toen beide nog kandidaat-notaris en waarnemer van de heer Koelmans. De klik tussen de twee was er al snel en nadat de dames een tijdje samen hebben gewerkt ontstond het plan om het kantoor van de heer Koelmans (na zijn pensioen) over te nemen. Na een tijdje begonnen Sjoukje en Annemarie met het maken van plannen en de uitwerking hiervan. "We werden flink op de proef gesteld want in de periode voorafgaande aan de overdracht door Koelmans werden de procedures en regelgeving vanuit het Rijk veranderd" vertelt Annemarie. "Dit betekende dat we onze plannen een aantal keer hebben bijgesteld". Al met al een pittige tijd maar de dames bleven positief. "Uiteindelijk is het allemaal de moeite waard geweest en kunnen we nu beginnen aan een nieuwe uitdaging!"

Om de zaak samen te kunnen runnen in een samenwerkingsverband was het noodzakelijk dat Sjoukje werd benoemd door de kroon en later ook beëdigd als notaris. "Alleen als notaris mag je namelijk de aktes laten passeren" vertelt Sjoukje. "Nadat partijen of een persoon een akte hebben ondertekend, is deze pas rechtsgeldig als vervolgens die akte ook wordt ondertekend door de notaris." Op maandag 1 juni 2015 was het zover, Sjoukje werd beëdigd als notaris en op vrijdag 26 juni jl. werd het notariaat officieel geopend. "Het is erg fijn dat we nu al onze plannen met het kantoor waar kunnen gaan maken! Iedereen is heel erg betrokken geweest bij de opzet van ons eigen kantoor. We kregen zelfs steun van burgemeester Krol van het Bildt en Van Mourik uit Menameradiel. Dat doet ons erg goed".

**Maar wat doet een notaris dan precies?**

Klanten kunnen bij het notariaat terecht als zij officiële zaken tussen partijen vast willen laten leggen of als een persoon bijvoorbeeld zijn of haar wensen willen vastleggen over zijn of haar nalatenschap. Denk hierbij aan de koop van een huis, een testament of het maken van huwelijksvoorwaarden. Twee partijen kunnen afspraken hebben gemaakt en vervolgens zorgt de notaris ervoor dat deze afspraken worden vastgelegd in een notariële akte, die later geldt als officieel bewijs. De notaris is onpartijdig en legt de inhoud van de akte uit aan beide partijen, voordat deze de akte ondertekenen. “Het is belangrijk dat je snapt waar je voor tekent en daarom vinden wij een persoonlijke en laagdrempelige benadering heel erg waardevol. Daarmee kun je echt een verschil maken voor de klant”, zegt Annemarie.

Veel mensen uit Berltsum en omstreken kennen het notariaat nog uit de tijd dat de heer Koelmans eigenaar was. “De kennis die wij hebben opgedaan bij notaris Koelmans is voor ons zeer waardevol” vertelt Annemarie. “Toch gaat er wel het één en ander veranderen”. De dames hebben hun frisse uitstraling inmiddels al om weten te zetten in een mooie huisstijl. Maar daarmee zijn ze er nog niet. Sjoukje en Annemarie willen het notariaat graag uitbreiden. “Mensen kunnen natuurlijk bij ons terecht als het gaat om levering, hypotheekaktes of een aangifte erfbelasting en dergelijke, maar ons doel is om ook meer naamsbekendheid te krijgen op het gebied van de afwikkeling van echtscheiding of een nalatenschap. Wij willen groeien als notariskantoor in de meest ruime zin van het woord, inclusief het geven van advies aan particulieren en ondernemers.”

**Dames met een missie**

De missie van de dames is helder; een kwalitatief hoogstaand én laagdrempelig notariaat en een advieskantoor zijn, waar klanten weten wat ze kunnen verwachten! Wat mij betreft is de missie al geslaagd. Na een klein uurtje verlaat ik het kantoor van Sjoukje en Annemarie met een glimlach op mijn gezicht. De dames hebben in een korte tijd een leek weten uit te leggen wat een notaris doet. En niet alleen weet ik nu een klein beetje wat het beroep inhoudt, ik weet ook dat mocht ik ooit een notaris nodig hebben ik de heldere taal van deze twee dames niet wil missen!

Ook in contact komen met Sjoukje of Annemarie? Bekijk de website [www.devriesfeenstranotariaat.nl](http://www.devriesfeenstranotariaat.nl).

**+foto De Vries en Feenstra Notariaat met als onderschrift: *Sjoukje de Vries en Annemarie Feenstra runnen sinds 26 juni het notariskantoor te Berltsum.***

**Stichting de Grusert**

Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum

Na de vakantieperiode is het documentatiecentrum weer open vanaf donderdag 3 september. Ook is er dan elke maandagmorgen weer volop bedrijvigheid in het documentatiecentrum. Vrijwilligers nemen kranten door om te kijken of er iets in staat over Berltsum, het wordt dan uitgeknipt en in de juiste mappen gesloten. Deze mappen staan keurig in meest brandvrije kasten. Wij willen u er nogmaals attent opmaken dat het Documentatiecentrum elke donderdagavond open is van 19.30 uur tot 21.30 uur. Kom eens langs en neem bijvoorbeeld een kijkje in de mappen die gaan over de school waar u vroeger op zat, of misschien kunt u iets vinden over het huis of de straat waar u nu woont.

Ook zijn nog veel foto's met daarop personen waarvan geen namen bekend zijn, het zou fijn zijn als u ons daarmee kunt helpen.

Wij zijn ontzettend blij met alle donateurs die we hebben, zonder deze bijdrage zou het documentatiecentrum niet kunnen bestaan.

Onze vrijwilligers zijn nog steeds druk bezig om de jaarlijkse contributie weer op te halen, is er nog niemand bij u aan de deur geweest, dan kunt u één dezer dagen iemand verwachten. Het zou fijn zijn dat u voortaan de contributie automatisch gaat overmaken. Voor u waarschijnlijk een kleine moeite en het bespaart ons enorm veel tijd. Deze tijd kunnen we weer gebruiken om in het Documentatiecentrum te werken. Hierbij willen wij de donateurs die deze contributie per bank overmaken vragen om dit voor 1 oktober te doen t.n.v. Stichting De Grusert, rekeningnummer: **NL37 RABO0146042492**. Alvast onze hartelijke dank.

### **Bern mei in ferhaal: Lianda Roorda**

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Lianda Roorda. Zij is leerling van de Fûgelsang en is, nu de grote vakantie voorbij is, begonnen in groep 8. Een belangrijk schooljaar waarin de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het onderstaande verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf. Ondereen horen wij iets over haar hobby's, school en hoe zij het vindt om in Berltsum te wonen. Ook horen wij van Lianda waar zij met haar ouders en broertje op vakantie is geweest en wat zij daar allemaal heeft gedaan. Kortom veel leesplezier gewenst met het verhaal van Lianda Roorda.

Ik bin Lianda Roorda en 14 augustus bin ik âlve jier wurden.

Myn heit hyt Eddy en myn mem hyt Petra. Ik ha ek noch in broerke dy't Renik hyt. Renik is sân jier.

Ik mei hiel graach gymnastykje en turnje. Ik sit op de gymnastykferiening fan Berltsum en op snein turnje ik by “Turnstad Sneek”. Dêrby hâld ik fan tekenje. Tekenje doch ik in protte en fyn it hiel moai om te dwaan.

Wy binne dit jier op fakânsje west nei de Belgyske Ardennen. Ik fûn it dêr prachtich! We hawwe dêr allegear aktiviteiten dien lykas: Kayake, we hawwe klommen, lasergamed en noch in protte mear.

Ik bin no krekt begûn yn groep 8 en ha der in protte sin yn! Ik bin der dan ek net senuweftich oer, fyn it net spannend mar sjoch der nei út! Sa ha ik no al sin oan it skoalkamp en ek de musical liket my machtich moai ta! Ik fyn it wol hiel spitich dat ús klasse nei dit skoaljier útinoar giet!

Wy wenje yn de Buorren en ik fyn dat in hiel gesellige strjitte. Myn heit wurket yn de bou by boubedriuw Lont. Myn mem sit by “Huis en Hypotheek” yn Frenstjer.

Neist alle sporten dy't ik doch mei ik ek graach mei freondinnen leuke dingen dwaan. Dan hawwe wy altiten in protte wille. Sa't ik al sein ha fyn ik skoalle prachtich en myn favorite learfakken binne tekenje, hânfeardigens en fansels gym.

It skoaljier is no krekt begûn en ik wit no noch net hokker oplieding ik dwaan sil nei ôfrin fan groep acht. Sa't it no stiet sil ik miskien wol nei de nije Ulbe van Houtenskoalle ta mar dat is noch net wis.

As berop soe berneopfang wol wat foar my wêze tink ik. Mar sportlearares soe my ek wol wat talykje.

Ik fyn Berltsum in moai doarp om yn te wenjen. We hawwe no bygelyks in prachtige nije skoalle mei in gymseal. Ik fyn it ek leuk om mei ús hûn yn it Hemmemapark te rinnen en dêr te wêzen. Dêrby hast dan noch de nije boarterstûn en it doarpsplein.

Wol fyn ik dat der wol wat mear winkels wêze koenen yn Berltsum. Ik tink dan oan in winkel fan de “ACTION” en oare leuke winkels lykas yn Sint Anne.

Sa it no stiet soe ik wol altiten yn Berltsum wenjen bliuwe wolle, mar ik wit dat net seker fansels. Dat kin ik no noch net beslute.

Ik hie wol earder fan “Op 'e Roaster” heard en lêse de stikjes oer it Piipskoft, mar ek dy fan de gymnastykferiening. Ek de ferhalen fan bekenden lêse ik altiten.

Ik fyn it dan ek wichtich dat de jeugd frege wurdt foar dizze jeugdrubryk, want je witte dan ek de miening fan de bern!

Tot zover de bevinding van Lianda Roorda in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg!

**+foto Lianda Roorda met onderschrift: *Lianda Roorda staat aan het begin van groep 8.***

### **Harmke Siegersma sluit op stage Curaçao in haar hart!**

Een onvergetelijke ervaring en een enorme levensverrijking zijn de typeringen die Harmke Siegersma verbindt aan haar stageverblijf op Curaçao. Maar liefst vijf maanden verbleef Harmke voor haar studie Pedagogiek op dit zonovergoten eiland, voormalig onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk. Voor Harmke na thuiskomst niet meer zomaar een eiland ergens in de verre oceaan maar een “pareltje” en een welkome toevoeging aan haar studie en levensbagage. Het maakte Harmke trots dit avontuur te zijn aangegaan in een wereld met een totaal ander levensritme en cultuur dan de onze. “At je de kâns krije om mear fan de wrâld te sjen, twifelje dan net want der is sa folle mear dan alinne ús moaie Fryslân. It makket je libben safolle riker om ek wat fan oare kultueren mei te nimmen. Ik bin dan ek oh sa bliid dit mei makke te hawwen.”

De stage naar Curaçao maakte onderdeel uit van Harmke haar derde studiejaar en was feitelijk de afronding hiervan voordat volgend schoolseizoen het examenjaar aan de NHL begint. Een uitgelezen kans derhalve om ook eens over de grens te kijken hoe een kinderopvang organisatie, in dit geval op Curaçao, in zijn werk gaat. De keuze bestond uit een binnenlands stageproject of een periode in het buitenland. Harmke koos voor de meer avontuurlijke bestemming. Na een periode van gedegen voorbereiding kon in februari eindelijk afgereisd worden naar de Antillen. Eenmaal in het vliegtuig is er dan even geen weg meer terug en verlaat je het ruilverkavelingslandschap voor een bonte verzameling landschappanorama's! Samen met nog twee stagiaires uit Nederland was Harmke gehuisvest in een appartementencomplex in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. “It paste goed tusken ús trijen, we koenen goed meiïnoar opsjitte en dat helpt altyd at je fier fan hûs binne.”

Uiteraard brengt een dergelijk verblijf in “den verre” altijd even de nodige spanning van het onbekende mee, maar gelukkig kwam al snel het goede gevoel over de stagekeuze. “Ik fiede my al gau thús yn myn staażewurk, al koste it in protte enerzjy. Je moatte altiten op je iepenst wêze. Ik ha my earst oriïntearde en koe geande wei hieltiten mear dwaan mei de bern. De taal fâlt dan earst ek net ta, mar lokkigergenôch ferrûn de kommunikaasje op it lêst folle better.” Vooral de arme bevolking spreekt voornamelijk de inheemse taal Papiaments terwijl de meer welvarende bevolking van het eiland de Nederlandse taal wel goed machtig is. Naast de stage deed Harmke overigens als bijbaantje kinderopvang van 0-4 bij een meer welvend deel van de bevolking, wat aanzienlijk minder inspanning vergde.

De sociaal ingestelde Harmke Siegersma, bijzonder gehecht aan familie, vrienden, de kaatssport en haar wereldje rond Berltsum, voelde zich al snel vertrouwd in de nieuwe omgeving. Dit door de sfeer van het eiland en de veelal lieve behulpzame bewoners. Daarbij ook de groeiende uitdaging in het stagewerk dat overigens lang niet altijd eenvoudig bleek. “It binne bern út gesinnen mei swierrichheden. Derby kinst tinke oan skiedingen,

bernemishanneling en dat soarte saken. It is dan net altyd ienfâldich om de juste snaar te reitsjen.” Ook het grote leeftijdsverschil bij de kinderen in de naschoolse opvang werkte niet altijd mee voor een harmonieuze sfeer. Zo waren er de kinderen die smachten naar een beetje aandacht en een grote mate van afhankelijkheid toonden, terwijl er een andere groep was die de grens van het ontoelaatbare opzocht of daar zelf overheen ging. Gelukkig verliep de aanpassing gedurende het verblijf op Curaçao steeds beter en daarmee ook de klik met de kinderen. Ook was het voor Harmke een belangrijk punt zich aan te passen aan het leefritme op Curaçao. Veel meer in een beeld van leven bij de dag en dat alles in een gemoedelijk en rustig tempo zonder al te veel regels. Duidelijk een contrast dus met de bureaucratie in Nederland. “Ik moast op myn staaizeplak wolris gas werom nimme. Dan seinen se: ‘Hast no al safolle dien, doch mar efkes rêstich oan,’”, dêr moastst yn Nederlân mei oan komme!” Gelukkig was er naast alle inspanning genoeg ruimte voor ontspanning en dat vond Harmke volop in de ongerepte natuur die Curaçao rijk is. Schitterende stranden, rotspartijen en inlandse natuurgebieden maar ook grotten, prachtige landhuizen en plantages. De toeristische cocktail vol bezienswaardigheden werd dan ook ruimschoots genuttigd tijdens haar verblijf in deze archipel. Heel bijzonder daarbij was het zwemmen met dolfijnen. “Ik fûn it tige spannend mar bin oh sa bliid dat ik it dien ha. In ûnferjitlike ûnderfining wêr ik echt gjin spyt fan ha.”

In de meivakantie was daar eindelijk, gevoelsmatig dan, het langverwachte en reikhalzend naar uitgekeken bezoek van heit en mem Siegersma en broerke Jelmer. Een welkom intermezzo om weer even de zinnen te verzetten. “Ik wie sa grutsk om harren sjen te litten hoe’t ik dêr libbe en ik ha yn die twa wike in protte sjen litte kinnen. Dêrby hiel lekker iten meiinoar en ek nochris in prachtige fotoreportaagje meitsje litten. Dat wie foar heit- en memmedei om mei in protte nocht en wille op dit aventoer werom te sjen.”

En dan na ruim vijf maanden het weerzien met familie en vrienden! Een meer dan hartelijk welkom op Schiphol en de hernieuwde kennismaking met Nederlandse grondgebied. Geen sprankje zichtbaar meer van de exotisch omstandigheden waar Harmke zich op Curaçao zich zo goed bij voelde, al was dat ook een leerproces. Thuiskomst in die typische Hollandse omstandigheden: Kil en nat, maar met warme herinneringen. “Der is safolle te sjen op de wrâld en at de kâns foarby komt gryp him, want it libben giet sa hurd foarby. Mar dêrom wie ik ek wol wer bliid wer thûs te wezen.”

Nu is het nog vakantietijd en wordt veel tijd besteed aan haar werk bij de SPAR in Berltsum en uitjes in de omgeving, zoals de PC en Freule alvorens het serieuze werk weer begint. Harmke heeft door haar verblijf overzee geleerd andere culturen te omhelzen in plaats van in hokjes te plaatsen en afstand te nemen. “Oeral thús , mar thús it bêste” gaat dan misschien ook voor Harmke op maar dan wel met nieuwsgierigheid naar andere culturen en zo mogelijk leerzame uitstapjes die de landsgrenzen overschrijden!

(Wilt u meer over Harmke haar verblijf op Curaçao weten lees dan haar prachtige reisverslagen op de site: [waarbenjij.nu](http://waarbenjij.nu))

JAN J

**+foto Harmke Siegersma met onderschrift: *Harmke Siegersma tijdens haar stage op Curaçao.***

**+logo *Hûnekopkes***

**Hûnekopkes**

Een nieuw seizoen biedt kansen voor nieuwe initiatieven. Zo houden we de zaak levendig. In dit geval sluiten we aan bij de belevingswereld van jongeren, maar juist de ouderen gaan we uitnodigen om te reageren. We gaan samen opmerkingen verzamelen en delen. Opmerkingen

die rondon om ons thuis, gezin, werk en verenigingen worden gemaakt en die leuk zijn om samen te delen. Vooral bedoeld om verder te gaan met een glimlach. Stuur uw opmerkingen naar redactie van de "Op 'e Roaster" met de opmerking "Hûnekopke". Samen gaan we een rubriek vullen waarbij oorsprong van de opmerking niet is te herleiden.

Voorbeeld:

"Ik bin op snein geboren, want ús mem hie't troch de wyke net oan tiid".

"Jilke kin lekker drekkelje" (Yn 'e drek boatsje)

"Maria (10 jaar) uit Amsterdam is op bezoek bij haar oom en tante in Berltsum. Als haar oom een paar woorden tot God richt voordat de familie aan het avondeten begint, kijkt Maria bedenkelijk om zich heen. Eenmaal thuis in Amsterdam komt het ware verhaal boven tafel.

"Wat is mijn oom een vieze man" roept Maria tegen haar moeder. "Hij dankt God tijdens het gebed voor de tietten! Dat doe je toch niet?!" Maria's moeder begint te lachen en legt uit dat haar oom geen vieze, maar vooral een Friese man is. Hij zei namelijk: "Bedankt foar 't iten".

Uw bijdrage kunt u sturen aan het emailadres: roaster.berlikum@gmail.com

### **Foar de jongerein, troch de jongerein.**

Simmerfakânsje. In fakânsje wer elts jier wer nei ta wurke wurdt troch de meiwurkers fan Stichting Europa Kinderhulp. In stichting dy't sich al jierren ynset om de jongerein mei in bysundere eftergrûn in moaie fakânsje yn ûnder oaren Fryslân te besoargjen.

Dit jier waard de stichting yn har tarieding nei de bernefakânsjes holpen troch de jongerein fan jeugdtoaniel Elts syn rol. Tiidens de ynformaasjejûn foar nije fakânsje-âlders sketsten sy yn in ienakter in byld fan wat de fakânsje-âlders te wachtsjen stean soe dizze simmer mei hun Nederlânske as útlânske gast. Jisse, Brecht, Tori, Jens, Hester, Anke en Ymke kropen mei in soad oertsjûging yn harren rol as âlders, bern as fakânsjebarn. De útfiering, ûnder regisserend each fan Jantien Smits, waard mei in lûd applaus ôfsluten.

En tinke jim no: dat wol ik ek?! Takomstige fakânsje-âlders kinne ynformaasje krije by [friesland@europakinderhulp.nl](mailto:friesland@europakinderhulp.nl) en wolst ris yn 'e rol fan in oar krûpe? Twifelje dan net mear en slút dy oan bei it entûsjaste tonielselskip fan jeugdtoaniel Elts syn rol. Foar mear ynfo:

[www.eltssynrol.nl/index.php/jeugdtoaniel](http://www.eltssynrol.nl/index.php/jeugdtoaniel)

**+foto Stichting EuropaKinderhulp met onderschrift: *De jongerein fan Elts syn Rol spilet in ienakter op de ynformaasjejûn fan Europa Kinderhulp.***

### **Heeft u ook even dat zetje nodig om meer te bewegen?**

#### **Lekker in je vel!**

Heeft u ook even dat zetje nodig om meer te bewegen? Wij organiseren deze winter sportstimulering voor de 55-plusser. In de gymzaal van de Brede School. Geef u nu op, dan zetten we samen de volgende stap.

Jelle Eijzenga Fysiotherapie start op dinsdag 1 september 2015 van 18.30 - 19.30 uur en donderdag 27 augustus 2015 van 9.00 -10.00 uur met sportstimulering voor 55-plussers, in de gymzaal van de Brede School in Berltsum. Er wordt een combinatie van beweegvormen aangeboden. Bewegen op muziek, circuittraining, fitnessstraining en sport- en spelactiviteiten wisselen elkaar af tijdens deze bijeenkomsten.

Voor iedereen die graag samen met andere 55-plussers meer wil gaan bewegen en zich fitter en gezonder wil voelen is deze beweegvorm zeker een nieuwe uitdaging. Het (her)winnen van plezier in sportieve activiteiten. Samen met anderen en hierdoor ook nog lekkerder in je vel te

## **Webeditie Op 'e Roaster – Augustus 2015**

zitten. U krijgt meer plezier in bewegen, een betere conditie, gaat u zich gezonder voelen en blijft u langer fit.

Het is ook mogelijk om eerst een proefles te volgen.

**Geef u nu op, dan zetten we samen de volgende stap.**

Jelle Eijzenga, fysiotherapie, Prommehôf 3, 9041 GH Berltsum tel.nr. 0518- 46 16 38

info@eijzenga.nl / www.eijzenga.nl

**+ foto lekker in je vel met onderschrift: *In september start Eijzenga fysiotherapie met een sportactiviteit voor 55-plussers.***

### **Fit op Freed begint weer!**

Het kon bijna niet uitblijven; na het succes van vorig jaar starten we op vrijdag 2 oktober 2015 met een nieuw seizoen van 'Fit op Freed'.

Bewegen en eten is nog steeds een veel besproken thema. Om daar in uw dorp iets aan te doen hebben Palet en Jelle Eijzenga Fysiotherapie "Fit op Freed" opgezet.

We beginnen de ochtend met koffie en vervolgens de valpreventie training 'In Balans'. Deze cursus bevat fitheidsoefeningen, balans en spierkrachttraining en is niet alleen bedoeld voor mensen die problemen hebben met het evenwicht, alle ouderen hebben er baat bij.

Samen bewegen, plezier beleven en afsluiten met een gezonde, gezamenlijke warme maaltijd aangeboden door vrijwilligers uit ons eigen dorp.

Fit op Freed bestaat uit 10 bijeenkomsten, elke vrijdagochtend.

**Wanneer** : Start vrijdag 2 oktober 2015

**Waar:** Berlingastate, Hôfsleane 30a, Berltsum

**Tijd :** 10.00 – 10.30 uur koffie

10:30 – 11:30 uur 'In Balans'

12.00 – 13.00 uur gezamenlijke maaltijd

**Kosten:** € 10,- per keer (verblijf, maaltijd en drinken)

Daarnaast de cursus 'In Balans' welke via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Opgave kan via Jelle Eijzenga Fysiotherapie, T 0518-461638 en bij wijkverpleegkundige van Palet, Marloes Nicolai, T 06- 51026736 of bij het dagcentrum van Berlingastate.

**+foto Fit op freed met onderschrift: *De term "rust roest" is niet op deze ouderen van toepassing.***

### **Toerisme & recreatiegroen, zomer 2015 in Berltsum**

**+foto's met het volgende onderschrift (gerangschikt per nummer foto)**

**1207: *Ransuil in boom aan de Hôfsleane. In totaal zaten er zes uilen in dezelfde boom.***

**1130: *Oogsttijd in de Moddergatsreed***

**1162: *Eén van de boottoeristen zet het tentje op de rubberen matten***

**1315: *Elektrische laadpunten worden goed gebruik in de passantenhaven van Berltsum***

**674: *Haven zit regelmatig vol***

**478: *Eerste fietsers die het elektrisch laadpunt gebruiken***

**458: *Op de steiger een show van echte Friese klompen***

**448: *De Noordelijke Elfstedentochtroute vinden recreatievaarders ècht prachtig te varen met gevarieerde landschappen.***

**373: *Ook voor het openbaar toilet staat soms een rij te wachten***

## **Webeditie Op 'e Roaster – Augustus 2015**

*397: Nils en Irwan halen riet onder de steiger vandaan*

*359: Veel fietsers maken gebruik van de mooie schelpenpaden langs de bomen*

*223: Heerlijk genieten op de steiger*

*227: Nieuw bruin bord bij Het Centrum met elektrisch laadpunt en toilet bij Passantenhaven*