

### **Redactie**

Redactie Op 'e Roaster: Henny van der Graaf (vz), Karina de Vries, Jan Joostema, Dick Abma, Henk Muller, Brigitte Matter, Geertje Miedema. E-mail kopij: [roaster.berlikum@gmail.com](mailto:roaster.berlikum@gmail.com).

Redactie [berlikum.com](http://berlikum.com): Jeanet Terpstra, Romy Groenewoud, Ella Vis, Akke Zijlstra, Ilona Wetting. E-mail: [berlikum@gmail.com](mailto:berlikum@gmail.com)

Penningmeester Op 'e Roaster en [berlikum.com](http://berlikum.com): Ella Vis

E-mail advertenties: [roasteradvertenties@gmail.com](mailto:roasteradvertenties@gmail.com).

### **Van de redactie:**

Het eerstvolgende nummer van Op 'e Roaster komt uit op **woensdag 20 januari 2016**. De kopij dient uiterlijk **maandag 11 januari** ingeleverd te zijn.

De redactie houdt zich het recht voor kopij niet te plaatsen dan wel in te korten. De ingezonden stukken die worden geplaatst vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie.

### **Nieuws**

Beoefent u een aparte hobby of weet u iemand die dat doet. Loopt u tegen iets aan waarvan u denkt: 'Hé, dat zou leuk zijn voor de krant', aarzel niet, maar tip iemand van de redactie.

### **Advertenties**

Advertenties levert u via [roasteradvertenties@gmail.com](mailto:roasteradvertenties@gmail.com).

### **Verspreiding**

Op 'e Roaster verschijnt **11 keer per jaar** (3<sup>e</sup> woensdag van de maand) in (delen van) de gemeentes het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en in de dorpen Ried, Boer, Dongjum, Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum.

### **Geen krant?**

Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten over bezorging kunt u doorgeven aan Van Leer en De Jong in Sint Annaparochie (0518) 401222

### **Intocht Sinterklaas in Berltsum**

21 november om 13.00 uur zou de Sint aankomen op de kade op de Tichelersdyk. De kinderen stonden in spanning te wachten op zijn komst. Voor zover die er nog niet was, speelde het korps de Sinterklaasstemming erin. Het enige wat Sinterklaas vergeten was om mee te nemen uit Spanje was de zon, want net op het moment van aankomst dreef er een bui over Berltsum. Tegelijkertijd met de boot van Sinterklaas kwam er nog een bootje aanvaren met daarin een boef die de staf van Sinterklaas bij zich had. Hij had deze gepikt van Sinterklaas en was ermee aan de haal gegaan, maar gelukkig konden de Pieten hem net op tijd aanhouden, zodat de intocht verder vlekkeloos kon verlopen. Onder de vrolijke klanken van het korps ging de optocht naar Het Heechhout waar Sinterklaas met zijn Pieten werden onthaald op Sinterklaasliedjes. Sinterklaas was erg blij dat de kinderen met hun ouders in zulke grote getale waren gekomen om hem te begroeten. Nadat Sinterklaas afscheid had genomen van de kinderen in het Heechhout nam hij nog even tijd om als verrassing langs te gaan in Berlingastate. Nadat hij daar heel wat handen had geschud, nam hij ook daar weer afscheid om verder het land in te trekken om nog meer kinderen blij te maken en te verrassen met cadeautjes.

**+ foto's Sinterklaas met onderschrift: "De goedheiligman is ook dit jaar weer goed aangekomen in Berltsum"**

### **Informatiebijeenkomst “Laatste levensfase”**

Donderdag 19 november organiseerden **Stichting Welzijn Middelsee**, de Ouderenbonden **PCOB** en **ONS Menameradiel** een informatieve bijeenkomst in het Heechhout in Berltsum met als onderwerp “De laatste levensfase”. Ruim 60 deelnemers waren aanwezig en toonden met veel vragen en deelname aan de discussie hun betrokkenheid bij dit onderwerp. Immers een ieder krijgt er mee te maken. De inleidsters Marloes van Gent ( VPTZ Vrijwillige Palliatieve ThuisZorg ) en Roelien Witvoet ( Thuiszorg Friesland ) benadrukten allereerst dat elke betrokkene respect moet tonen voor de persoon die in de laatste levensfase verkeert. Daarnaast kwamen de rol van familie, de omgeving, de huisarts, evt. de notaris en de mogelijkheid van een Palliatief Zorghuis aan bod. Bij alles geldt dat zaken bespreekbaar moeten zijn en dat de wensen van de zieke t.a.v. van hoe hij of zij de laatste periode wil doorbrengen vroegtijdig besproken of beschreven zouden moeten zijn en waar mogelijk ingewilligd moeten worden.

Het was voor de aanwezigen een waardevolle bijeenkomst.  
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenbond Menameradiel,  
H.Gaastra

### **Musicalschool in Berltsum opent haar deuren**

Wie lijkt het niet geweldig om op het podium te staan. Wie is er gek van dansen en zingen? Vanaf nu is het mogelijk je eigen talenten op gebied van zang, dans en theater te ontwikkelen. Happy Dance is overgedragen aan ‘Dansen in Friesland’. Sherryl-Joy Cramer (25) is de eigenaresse en sinds kort samen met Wendy Westra. Er zijn ondertussen al acht locaties waar Dansen in Friesland actief is en er zijn al 350 leerlingen actief die lessen krijgen. Sherryl-Joy heeft de dansopleiding in Leeuwarden gevolgd. Na het afronden van deze opleiding wilde ze graag haar eigen dansschool. Om de kneepjes van het vak te ontdekken ging ze een vervolgopleiding doen in Tilburg. Ze kwam er echter al snel achter dat die opleiding haar niet zou brengen wat ze graag echt wou, haar eigen dansschool. Ze keerde terug naar Friesland om hier voor haarzelf iets te beginnen. Ze is met grote plannen gestart, en de dansschool breidt zich elk jaar nog weer uit. Het is een succes in Friesland en daar is Sherryl-Joy blij mee. “In het zuiden van ons land is dit allemaal veel groter. Hier in Friesland waren we vier jaar geleden nog klein en deden we nog weinig. Ik wilde hier graag iets aan doen. Ik ben klein begonnen en in vier jaar tijd al enorm gegroeid. Dit is fantastisch!” Dansen in Friesland is blij dat ze nu de dansschool uit kunnen breiden en wel in Berltsum. Denise Marinus is de docent in Berltsum. Zij is gespecialiseerd in het geven van musicallessen. “In Berltsum is gekozen voor het geven van musicallessen. Musicallessen bestaan uit drie disciplines: zang, dans en theater/drama. Per les kunnen niet alle onderdelen aan bod komen, daar is te weinig tijd voor. De lessen wisselen daarom wekelijks met verschillende onderdelen. De focus ligt per les op één à twee disciplines. We willen de tijd nemen voor het aanleren van vaardigheden die nodig zijn.” Op dit moment zijn de groepen klein en er mogen dan ook zeker wat talenten bij. Ook als het je gewoon eens leuk lijkt, mag je gerust langs komen. Vanuit de groep leerlingen die er nu is, wordt het zeker gewaardeerd als er nieuwe enthousiaste leerlingen bij komen. “Elk jaar, elk seizoen eigenlijk, sluiten we met zijn allen af. Er wordt dan een grote show gegeven door alle groepen van alle verschillende locaties. Deze eindvoorstelling vindt plaats in de Harmonie te Leeuwarden, waar een van de grootste zalen van het Noorden gereserveerd

is. De eindvoorstelling wordt groots aangepakt met decors, kostuums en vele shows van verschillende groepen. Het streven voor dit jaar is dat Berltsum ook mee gaat doen. “Voorheen was Dansen in Friesland een eenmanszaak ‘Dans- en Balletschool Sherryl-Joy Cramer’. Door de samenwerking van Sherryl-Joy en Wendy is Dansen in Friesland de hoofdnaam geworden. Dit nieuwe bedrijf openen wij samen op 8 januari. Deze grote opening is tevens de try-out voor wedstrijdgroepen die het wedstrijdseizoen vanaf dat moment ingaan. De wedstrijdgroepen van Dansen in Friesland doen dit jaar zelfs mee aan landelijke wedstrijden en hebben vorig seizoen ruim 45 bekens binnengehaald op de Noord Nederlandse Kampioenschappen Streetdance/Showdance.”

Dansen in Friesland is bezig met een geweldige ontwikkeling, is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën.

Momenteel is er de mogelijkheid voor kinderen van zes tot twaalf jaar om musicallessen te volgen. Deze lessen vinden plaats in de Brede School De Foarútong aan de Ds. H van Eyk van Heslingastrjitte in Berltsum.

De lessen vinden plaats op elke maandag:

Tijd	Leeftijd
15.45-16.45	6 jaar t/m 9 jaar
16.45-17.45	9 jaar t/m 13 jaar
17.45-18.45	13 jaar t/m 18 jaar

Lijkt het jou leuk om te dansen, te zingen en toneel te spelen? Woon jij in Berltsum of omgeving? Kom dan eens een proefles nemen om te kijken of de musicalschool iets voor jou is! Dit is namelijk je kans om te leren wat een echte musicalster ook doet! Er zal geen les dezelfde zijn en je skills op gebied van zang, dans, theater, improvisatie en samenspel worden ontwikkeld. Kom langs en ontdek of jij de nieuwe musicalster van Berltsum wordt. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden, ga dan naar de volgende website:

[www.danseninfriesland.nl](http://www.danseninfriesland.nl)

Tijdens een les mag je gerust eens je vriendjes en/of vriendinnetjes meenemen!

### +logo PCOB

#### De “ Stalmeester van de Koning” fertelt oer syn wurk.

De Protestantse Christelijke Ouderen Bond ( PCOB) ôfd. Menameradiel hie op moandeitemiddei 16 novimber yn “de Molewjuk” te Bigummole har ledegearkomst.

Nei in bakje kofje as té en it ôfwurkjen fan de gebrûklike aginda en de meidielings krijt de sprekker fan dizze middei, de heer Bert Wassenaar, it wurd.

Bert Wassenaar is opgroeid yn Noardwâlde, wêr't syn heit bakker wie. Nei in oplieding oan de Pedagogische Akademy yn Hearrenfean moast hy yn militêre tjinst.

Hy krych in oplieding by de KMA yn Breda en kaam by de marsjesee, wêr't hy nei ferrin fan tiid de rang fan ‘kolonel’ behelle. Yn 1996 waard hy frege om “stalmeester van de Koningin” te wurden, earst foar 3 jier. Dat is hy no al hast 20 jier.

Dêrneist is hy u.o foarsitter fan it “Het Friesch Paarden-Stamboek”.

De keninklike stâlen binne in ûnderdiel fan it saneamde “Koninklijke Stallendepartement”.

Dat hâldt yn dat Wassenaar ferantwurdlik is foar it ferfier fan de leden fan it Keninklike Hûs en de Hofhâlding, dus ek autoferfier, trein- en lofttransport.

Oan it ‘Bedrijf van de Koning’ w.u. de hofdames, hofmaarschalken en lakeien jout hy ek lieding.

Komme dêr bûtenlânske gasten, faaks mei in gefolch fan wol 100 persoanen, dan hat hy de soarch dêrfoar fanôf Skiphol oan't de hotels ta.

Yn de ‘Koninklijke Stallen’ yn De Haach binne u.o 12 hynders fan it WPN-ras (Gelderse) en

12 hynders fan it Fryske ras. Dêr steane ferskate reauwen: “de Gouden Koets”, de “Glazen Koets”, “de Crème Caleche” en seis “Gala Berlines” dy’t allegearre noch by ferskillende seremoanjes en tradysjes brûkt wurde. Meielkoar binne dêr sa’n 70 reauwen.

De “Glazen Koets” is krekt restaurearre. Dêr is sân jier oan wurke, it wie hast allegearre hânwurk. De kommende fiif jier wurdt “de Gouden Koets” restaurearre en dêrfoar yn’t plak wurdt “de Glazen Koets” ynset .

By de lêste trije keninklike begraffenis hie Wassenaar de lieding oer de hiele organisaasje. “Prinsjesdag” is alle jieren in hichtepunt.

Neist it 8-span foar “de Gouden Koets” bestiet de stoet dan út noch 190 hynders. Neidat hy it keningspear begelied hat by it ynstappen yn “de Gouden Koets” folget Wassenaar efteroan op syn hynder de grutte stoet, wêr foar hy ferantwurdlik is. Mei bylden en it entûsjasme fan de sprekker ha wy in yndruk krigen fan it mânске wurk en ferantwurdlikens fan de”Stalmeester van de Koning”.

De foarsitter betanket de heer Wassenaar dan ek hertlik en priizget de oanwêzigens lokkich om sa’n nijsgjirrich persoan dizze middei yn ús midden te hawwen.

By it betankje krijt Wassenaar in doaze mei allerhanne biologyske grienten, teelt troch de foarsitter sels.

De earstkommende ledegearkomste is op moandei 19 jannewaris 2016

Sprekster is dan mefr. Sijbesma út Marsum

Se sil fertelle oer ” Liefdevolle zorg in het Hospice”.

A.S.-J.

**+foto’s PCOB met onderschrift: ”Bert Wassenaar fertelt oer syn funksje as stalmeeester fan de Kening”**

### **Boekenmarkt weer als vanouds!**

Hij zit er alweer op, de negende editie van onze Boekenmarkt XL. Weer op de vertrouwde stek, in onze kerk en de Mennozaal! Vorig jaar waren we gedwongen de boeken te verkopen in de winkelpanden Meijer en Sijsma, want voor het buffet konden we toen niet genoeg vrijwilligers krijgen.

Maar deze loop ging weer zoals we het altijd al doen: bananendozen vol boeken in de kerk: op de banken en op de stoelen rug-aan-rug.

Frederika Hiemstra aan het bekende tafeltje bij de deur om af te rekenen en de boeken desgewenst in ‘n plastic tas te steken.

Langs de wanden en aan de gordijnen de prachtige quilts van zr. Zandringa uit St.

Annaparochie, een lust voor het oog. Nog diezelfde dag werd het plan geboren om onze eigen quilts, die meestal op de tafels liggen, te gaan gebruiken als permanente versiering van onze kerk. Dat staat mooi en ze komen beter tot hun recht.

In de keuken: Froukje, Tetty en Pietie. Druk in de weer met de snert, verse koffie en thee zetten, afwassen en de boel opnieuw klaar zetten. Ga er maar aan staan!

Ondergetekende hielp tussen de bedrijven door wat mee en knipte de nodige foto’s.

Die “bedrijven” hield in het inhalen van Sinterklaas met het korps. ’s Morgens in Engelum en ’s middags in Berltsum. In Engelum ging het wel, in Berltsum was het een compleet waterballet, het korps werd drijfmat...

Voor je het wist was het vier uur en kwam de opkoper De Vosjes uit Drenthe langs. Wij konden de overtollige boeken lozen en nog wat extra geld vangen.

Van Frederika hoorde ik dat de schone winst ruim € 700,00 is. Dus ook dit jaar was het weer de moeite waard. Alle wrotters en wramers vanaf deze plek onze hartelijke dank, zonder jullie hadden we het niet gered!

En dan maar weer tot de volgende keer, de tiende Boekenmarkt XXL!

Bernard Posthumus

**+foto boekenmarkt met onderschrift: ”Vele vrijwilligers hebben het weer mogelijk gemaakt dat de 9<sup>e</sup> editie van de Boekenmarkt weer zoals vanouds gehouden kon worden.”**

**+ logo Lyts Libben**

**BINGO op OBS Lyts Libben**

Op vrijdag 13 november jl. organiseerde de oudervereniging van o.b.s. Lyts Libben voor alle leerlingen en ouders een gezellige Bingo-avond. De opkomst was groot en er werd fanatiek gespeeld voor mooie prijzen. De hoofdprijs, een prachtige mand met inhoud, werd gewonnen door Douwe Wiersma uit groep 7.

De helft van de opbrengst van de Bingo zal gedoneerd worden aan de Clinic Clowns en de andere helft zal worden besteed aan extra materialen of middelen voor alle leerlingen van o.b.s. Lyts Libben.

**+ foto's Lyts Libben met onderschrift: “Douwe Wiersma valt in de prijzen met de bingo op Lyts Libben”**

**Notulen voorzittersoverleg 2015 in It Heechhout te Berltsum**

Datum: donderdag 29 oktober 2015 om 20.00 uur

Aanwezig: 27 personen inclusief 5 bestuursleden SBB

Afwezig: met kennisgeving IJsbauvereniging en Speeltuinvereniging

1. Opening

Voorzitter Erik Jansen opent het overleg en heet iedereen welkom. Doelen SBB Mei elkoar, foar elkoar.

2. De thermometer

Wat doet jullie vereniging?

Wie is/zijn jullie vereniging?

Waar staan jullie voor, wat is jullie kracht?

Wat dragen jullie uit, missie/doel?

Wat zijn “nieuwe” dingen die jullie doen?

Kansen/bedreigingen?

Toekomst?

Elke vereniging stelt zicht voor en geeft antwoord op de bovengenoemde vragen.

3. Discussiepunt “samenwerken is dat mogelijk”

Samenwerken is dat mogelijk?

Op welk gebied kan er samengewerkt worden?

Met wie wel?

Met wie echt niet?

Voor de sportverenigingen is het dorpsplein de verbindende factor. Al eens nagedacht over een omni-vereniging, dit is één vereniging voor alle sportverenigingen? Het zit niet in onze cultuur. Er is vaak een reden om samen te werken. Is het een idee om alles bij elkaar te doen? Hoe zit het dan met sponsoring. Een algemene site ziet iemand wel zitten met daarop reclame. De achterliggende gedachte is bijvoorbeeld bestuursleden. Je kunt bijvoorbeeld een betaalde kracht zetten op de ledenadministratie. Het zou dan efficiënter kunnen. Voor het facilitaire

gedeelte zou het kunnen. Voor de inhoud per vereniging wel een apart bestuur. De bedreiging is de betrokkenheid. Je moet geen tweedeling krijgen tussen betaalde en niet-betaalde krachten. Meer nieuwe dingen doen. Iedereen gaat dit meenemen naar hun eigen bestuur. Terugkoppelen via de mail naar [SBB@Berltsum.com](mailto:SBB@Berltsum.com). Ledenadministratie zou een begin zijn. Agenda's voor het sporten met elkaar afstemmen. Activiteiten doorgeven aan [berlikum.com](http://berlikum.com) voor de agenda.

### 3.a. Berltsum actief

Een jonge werkgroep, komt vooral vanuit het Hemmemapark. Gaat over recreatie. Karina de Vries geeft hierover een presentatie. Wij hebben heel veel. Hoe communiceren wij dit? Doelstelling van de werkgroep: promotie van Berltsum. Idee is een app. Geen tweede [berlikum.com](http://berlikum.com). Moet elkaar aanvullen. Mooi voorbeeld is de city-app van Franeker. Gezamenlijke huisstijl zoals van de 12e stad zou ook mooi zijn. Reacties graag via de mail naar [berltsumactief@gmail.com](mailto:berltsumactief@gmail.com).

### 4. Berltsum Foarút

Marloes Nicolai van Palet en Sieta Kuipers van Stichting Welzijn Middelsee geven een presentatie. Doelstelling is de leefbaarheid behouden/uit te breiden in Berltsum. Dagbesteding Berltsum, activiteiten, informatieboekje, beamkes, website [www.berltsumfoarut.nl](http://www.berltsumfoarut.nl). Voorbeeld van een Berltsumer beamke wordt getoond. Vraag en aanbod wordt zo bij elkaar gebracht. Komen te staan bij: Spar, Berlingastate, Groene Kruis en kerk. Jorrit de Boer laat de website zien.

### 5. Informatiebord

Subsidie van de provincie Fryslân is in eerste instantie afgeketst. Is tot stand gekomen toen het met het oud papier mis ging.

### 6. Outdoor fitness.

Is van Norwell Fitness. Kan niemand iets op tegen hebben. Initiatief ligt bij SBB.

### 7. E-mail adressen verenigingen.

Is een briefje voor langs geweest.

### 8. Wat verder ter tafel komt

-.

### 9. Sluiting

Erik sluit het overleg om 22.15 uur.

## **Verslag van de CPVB gehouden op dinsdag 10 november 2015 in 't Centrum te Berltsum.**

Onze presidente Geertje Algra kon 44 dames welkom heten, waaronder gasten en onze gastspreker voor deze avond Dhr. Henk Spijkerman uit Akkrum. Uit de Bijbel leest ze Psalm 84 :6-8. "Gelukkig die bij U hun toevlucht zoeken". De meditatie heeft de toepasselijke titel: "Pelgrimeren". Wat is de zin van dit oeroude fenomeen? We kennen het ook van het lied "Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?". Als pelgrims onderweg, vol levenslust en soms uitgeblust. Door te gaan ontstaat er ruimte voor ontmoeting met elkaar en met God. Dit is ook waarvoor veel mensen deze tocht ondernemen, de pelgrim is te herkennen aan het logo van de schelp, waar door ze onderweg ook heel herkenbaar zijn.

Geertje gaat ons voor in gebed en we zingen hierop Lied 459: 1.2. en 7.

Door de nacht van strijd en zorgen, schrijd de stoet der pelgrims voort.

### **Mededingen: Het kerstfeest voor alle vrouwen van Berltsum en Wier wordt gehouden op dinsdag 15 december**

We kunnen 2 nieuwe leden verwelkomen, hier zijn we uiteraard heel erg blij mee.

De pauze duurt niet lang want dhr. Spijkerman staat te trappelen om te beginnen.

Na een voorbereiding van 2 jaar loopt Henk Spijkerman in 2013 van Heerenveen naar Santiago de Compostella. In 106 dagen 2700 km gemiddeld zo'n 27 km per dag. Hij gaat op reis met de pelgrimszege van een priester van de rooms-katholieke kerk in Heerenveen. Hij vertrekt in februari en we zien dat er hier en daar nog sneeuw ligt. In Nederland gaat hij via Wolvega, Steenwijk, Roermond en het laatste plaatsje in Nederland is Withuis. Dan door België naar Frankrijk. Na drie weken komt hij aan in Namen, dan is er familie en neemt hij een paar rustdagen. In Noord Frankrijk is hij een aantal dagen met een vriend opgelopen maar later gaat ieder weer z'n eigen weg. Op eerste paasdag slaat de heimwee toe, dat is ook een hele nare ervaring. Alles wil dan even niet, eten, drinken, lopen, je moet je zelf weer hervinden om de tocht te vervolgen. Over het algemeen was 's zondags de slechtste dag, vooral wat betreft heimwee.

Er volgen er nog heel veel plaatsen door Zuid Frankrijk en Spanje voordat de eindbestemming Santiago is bereikt. Refugio, zo wordt een overnachtingsplek voor pelgrims wel genoemd. Op zulke overnachtingsplekken ontmoet hij vaak andere pelgrims en met sommigen van hen heeft hij nu nog contact. De meeste overnachtingen op deze reis waren in kerken en kloosters. Onderweg voer je veel gesprekken met ander pelgrims, je deelt je passie voor lopen maar ook moeilijkheden worden met elkaar gedeeld.

Pelgrimeren is voor veel mensen loskomen van thuis, en van je problemen.

In Spanje kun je heel goed op de "schelpjes" lopen, dit zijn markeringen langs de paden. Je bagage moet in een rugzak passen, dat is dus heel weinig meenemen.

Na 106 dagen arriveert hij in Santiago de Compostella waar zijn vrouw en beide dochters hem verwelkomen. Pelgrimeren is lopend stilstaan.....

Geertje bedankt Henk Spijkerman voor zijn indrukwekkende verhaal en dit wordt met applaus bevestigd door de dames.

Geertje sluit de avond af met het gedicht "Pelgrimeren" en wenst ons allen wel thuis. We hopen elkaar weer te ontmoeten op onze verenigingsavond op 12 januari 2016. Dan zal Ali Stork bij ons te gast zijn met het onderwerp: "Contextuele hulpverlening".

**Bent u geïnteresseerd in het onderwerp?**

**Gasten zijn altijd van harte welkom!**

JP

### **Berltsum schaarst zich eensgezind achter plannen**

Multifunctioneel Centrum Berltsum, garantie voor leefbaarheid van komende 25 jaar.

Berltsum – De plannen voor een Multifunctioneel Centrum Berltsum zijn een hamerklap vandaan van de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad van Menameradiel op 22 december.

Drie jaar is gewerkt aan een plan dat vooral beoogd alle geledingen en verenigingen in Berltsum te verbinden. Dat vertellen Erik Jansen, Johan van der Graaf en Matthijs Kalma, drie enthousiaste leden van de werkgroep, gevormd wordt door vertegenwoordigers van SBB, Stichting dorps huis 't Heechhout, jeugd- en jongerencentrum It Piipskoft, de muziekvereniging Op Maat, vereniging het Groene Kruis Berlikum-Wier e.o., en de Protestantse Gemeente Berltsum. Het plan is vooral gericht op de instandhouding van het voorzieningenniveau en gericht op de leefbaarheid van Berltsum voor de komende decennia. Onderhoud oude gebouwen

Voor de hoge onderhoudskosten van diverse gebouwen, zetten het voorzieningenniveau onder druk. De MFC Berltsum verbindt alle verenigingen en gezindten, en creëert de voorwaarden voor de toekomstige leefbaarheid. „Bij gebouwen heb je namelijk altijd te

maken met de hoge onderhoudskosten. Het gaat immers om gebouwen die in leeftijd variëren van 50 tot 100 jaar. Daarom zijn we drie jaar begonnen met voorzichtige plannen voor een MFC op de plek van de Kruiskerk'', legt Johan uit. Het feit dat de Kruiskerk al een mooie grote zaal heeft, heeft ook zeker meegespeeld in de overweging van de juiste locatie voor het nieuwe te bouwen MFC.

Bij de commissie die de plannen van het MFC Berltsum was ook meteen het besef dat er hier en daar gevoelens vanuit het verleden leefden. „Daarom is het zo mooi dat bijna heel Berltsum er toch achter is gaan staan'', zegt Kalma. „Ook onder de groep die zich eerst zorgen maakte over het behoud van de christelijke identiteit in de MFC Berltsum. In het perspectief van de toekomst, zien ze het belang van het behoud van voorzieningen in de toekomst. En daar zijn we erg blij mee. Het besef was er dat je moeilijk tegen ontmoeting, samen zijn, samen beleven en samen genieten kon zijn.''

Het vergt straks in de praktijk wel de nodige logistiek, maar juist het samenbrengen van het kerkelijk, maatschappelijk en sociale leven in de MFC Berltsum zorgt volgens de commissie van de stichting Berltsumer Belangen voor cohesie.

De plannen zijn met grote zorgvuldigheid onder de aandacht van de inwoners van Berltsum naar voren gebracht. „En dat was nodig'', vindt ook Erik Jansen, „Je hebt altijd gevoelens en emoties serieus te nemen. Dat hebben wij vanaf het begin gedaan en dat heeft voor een grote samenhang gezorgd die nodig is om dit uiteindelijk te kunnen realiseren.''

Het planboek Multi Functioneel Centrum Berltsum, in doarp smyt de lapen gear, is ook goed ontvangen bij de gemeente Menameradiel. Die juicht toe dat er op deze wijze de voorzieningen betaalbaar en te behouden zijn voor het dorp Berltsum. Bovendien zetten de belangrijke deelnemers aan het MFC-project hun handtekening onder een intentieverklaring, naast de stichting Berlikumer Belangen.

Het plaatselijke Groene Kruis vindt dat 'er een gebouw beschikbaar moet zijn waar – meer dan nu – iedereen gezien wordt. Daar is een multifunctioneel centrum voor nodig. Pas dan kan de burgerkracht van Berltsum zich laten zien, pas dan is er sprake van maatschappelijke ondersteuning. Nu en straks'. Dat betekent nogal wat.

Muziekvereniging Opmaat is ontstaan uit de fusie van De Bazuin én Klimop. De gebouwen waren niet alleen verouderd, maar daardoor ook te klein. Er was sowieso een investering noodzakelijk. Het MFC komt in de Kruiskerk en dat is al een van der locaties waar Opmaat al regelmatig te horen is tijdens een concert of als begeleider van kerkdiensten. 'Redenen genoeg om mee te doen in een MFC', meldt het bestuur. De wensen, als een permanente afsluitbare opstelplek voor de slagwerksectie van de fanfare, een geluidsgeïsoleerde ruimte als oefenplek én een ruim podium, waarop de fanfare kan optreden én repeteren, zijn in de plannen rekening mee gehouden.

Ook It Piipskoft ziet in de MFC dé uitgelezen mogelijkheid om de jeugd een eigen plek te geven, maar ook schakel zijn tussen deze leeftijdsgroep en de maatschappelijke stages.

De protestante gemeente in Berltsum is in 2010 ontstaan na een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente. Deze telt ongeveer 950 leden. Er was het besef dat het op termijn niet mogelijk is om beide gebouwen te behouden én te onderhouden.

'De MFC biedt ons de mogelijkheid om vernieuwende vormen toe te passen in de eredienst, terwijl de kerkdiensten in de Koepelkerk een meer traditionele vormgeving zullen hebben', meldt de kerkenraad. 'Het is een unieke kans, zowel voor Berltsum als voor onze gemeente.'

Voor de MFC speelt de stichting Doarpshûs It Heechhout vooraf gezien al een belangrijke rol. Geen wonder, want de gebruikers van het huidige dorpshuis zijn onder meer de 55-plus soos De Joun Sintjes, toneelvereniging Elts syn rol, de volksdansgroep en het breicafé. Nog los van alle vergaderingen in het huidige dorpshuis. It Heechhout is gevestigd in de voormalige Tuinbouwschool (bouwjaar 1964). 'Door de krachten te bundelen in de MFC lijkt de toekomst van een dorpshuisfunctie in Berltsum voor minimaal de komende 25 jaar



gewaarborgd', zegt het bestuur van de stichting. 'De bezettingsgraad van de zalen zal veel hoger zijn dan op de huidige plek, waardoor de vaste lasten over meer schouders kunnen worden verdeeld.'

**+foto's MFC 1,2,3 met onderschrift: "Een impressie van het MFC"**

### **Brouwersfonds**

De Diaconie van Protestantse Kerk Berltsum houdt de jaarlijkse zitting van het Brouwersfonds. De zitting vindt plaats op 31 december in het Centrum vanaf 10.00 tot 11.30 uur. Iedere weduwe uit Berltsum kan dan persoonlijk een steur en een pakje roomboter ophalen. Volgens het reglement van het Brouwersfonds mag het brood en de boter niet door derden worden opgehaald. Tijdens de zitting is er ook gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

### **Stichting de Grusert, Documentatiecentrum & Historisch Archief Berlikum**

Onze hartelijke dank aan alle mensen die een Amaryllisbol van ons hebben gekocht. Met de opbrengst hiervan kunnen we mede hierdoor het Documentatiecentrum draaiende houden. En natuurlijk ook een woord van dank aan alle donateurs voor hun bijdrage het afgelopen jaar.

Zoekt u nog een cadeau voor de kerst? Dan is het boek 'Berlikum een beeld van een dorp' misschien een idee. Hiervoor kunt u terecht bij Margriet Bouwma, tel. nr. 0518-840151.

Wij blijven op zoek naar alles wat met Berltsum te maken heeft.

Dit kunnen foto's zijn, maar ook bijvoorbeeld documenten, kaarten, krantenknipsels etc.

Dus bent u thuis aan het opruimen en komt u iets tegen dan zouden we het erg op prijs stellen dit van u te mogen ontvangen.

Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur is het Documentatiecentrum geopend, u bent van harte welkom.

Wij wensen u Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier!

### **+logo Fugelsang**

#### **Mediamasters**

De kinderen van groep 7 hebben het 'Mediamasters-diploma' ontvangen. Een week lang hebben ze zich middels mediamissies verdiept in de do's en don'ts in de media. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd hoe ze met social media om moeten gaan, wat ze wel en niet op internet mogen zetten en wat een goed wachtwoord is. De kinderen van groep 7 mogen zich nu allemaal 'Mediamaster' noemen.

**+foto mediamasters met onderschrift: "Groep 7 heeft geleerd hoe ze verstandig met social media om kunnen gaan"**

### **Sinterklaas op de Foarútgong**

Op vrijdag 4 december brachten Sinterklaas en zijn pieten een bezoekje aan de Foarútgong in Berltsum. Het is altijd weer spannend of hij het gebouw kan vinden en of er verder geen rare dingen zijn gebeurd. Dit jaar was er niks aan de hand en Sinterklaas en zijn pieten kwamen 's ochtends om half 9 aan bij de beide scholen. Eenmaal binnen hebben ze aan alle klassen een

bezoekje gebracht; een feest voor de kinderen in de onderbouw. De bovenbouw heeft Sinterklaas deze dag een handje geholpen; de leerlingen hadden prachtige surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. Helaas waren er deze dag veel kinderen ziek. Gelukkig brachten de Sint en zijn pieten ook aan deze kinderen een bezoekje.

**+foto Sinterklaas Fugelsang met onderschrift: "Sinterklaas op bezoek bij de Foarútgong. Daarna bracht hij nog een cadeautje bij alle zieke kinderen.**

### **+logo Hûnekopkes**

Klein meisje staat naast haar tante in de winkel bij de toonbank van de slagerij. Het is koud buiten, dus draagt ze een mutsje. Zegt de mevrouw achter de toonbank: "Moet jou muts niet af, anders helpt je muts buiten niet meer tegen de kou". Antwoord: "Nee, want dan worden mijn beestjes koud."

At Doutzen (6) heart dat har omke en tante jûn komme omdat heit en mem tegearre nei in restaurant gean seit se "o ja dan gean jim seker wer ferlieften".a

Papa had net een boek over kinderen geschreven.

Zoon: "Pa, zullen we vandaag uiteten gaan?"

Pa: "Waarom?"

Zoon: "Eigenlijk moet je ons nog trakteren."

Pa: "Waarom?"

Zoon: "Zonder ons had je geen boek".

Pa: "Zonder mij waren jullie er niet".

Zoon: "Zonder jou had mama een andere man en dan waren wij er toch"

Christien (3 jaar) ziet een foto van haar zusje, toen ze net geboren was en papa de navelstreng doorknipte. Zij zit er een poosje naar te kijken en vraagt dan: "Knip je daar het kaartje eraf papa?"

### **+logo Piipskoft**

#### **Kerst & oud en nieuw gala!**

Op vrijdagavond 18 december van 19.30 tot 21.30 organiseert jeugdsoos it Piipskoft voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool een gala! De entree bedraagt €2,-, dit is inclusief een welkomstdrankje. Van alle kinderen wordt verwacht dat, net zoals bij een traditioneel gala, iedereen in zijn of haar mooiste outfit komt. Wij kijken er nu al naar uit, jullie ook?

Met vriendelijke groet,

Jeugdsoos it Piipskoft

**+ poster gala 18 december**

### **It Piipskoft viert verjaardag in TDF op 2 april 2016**

Berltsum"- It Piipskoft viert op zaterdag 2 april 2016 de 35<sup>e</sup> verjaardag. Dat zal plaatsvinden in it Piipskoft en The Dance Factory met een heus reüniefest.

In 1980 werd jeugdsociëteit It Piipskoft opgericht. "Inmiddels is het misschien wel de oudste jeugdsoos van Fryslân. Anderen hielden op , wij gingen door", aldus voorzitter Gosse Tijsma. Het pand aan de Buorren werd een legendarische plek in de jeugdijaren van velen. Als

bezoeker, maar ook later als vrijwilliger. Wie herinnert zich niet de beachparty? Met een kiepkar vol zand met een heus strand.

„Als It Piipskoft kiezen we altijd voor de verrassing. Dat deden we in de beginjaren, in de jaren negentig, maar ook in 2016; It Piipskoft is misschien wel de eerste 4.0-soos van de toekomst. Altijd zal er een plek zijn waar jeugd wil samenkomen om elkaar te ontmoeten. Dat is van alle tijden.”

Veel verenigingen zouden misschien hun 35<sup>e</sup> verjaardag overslaan, maar het bestuur van It Piipskoft meent dat het juist nu een mooi moment is om een heus ‘nieuwewets’ verjaardagfeest te houden. “Het is een mooi moment voor (oud-)vrijwilligers om elkaar te ontmoeten, mooie herinneringen op te halen. Heel veel te lachen met elkaar. Een feest om de geschiedenis én de toekomst te vieren.”

Oud- vrijwilligers en bestuursleden zijn vanaf 16.00 uur van harte welkom in it Piipskoft. Want herinneringen ophalen gaat natuurlijk het beste in de jeugdsoos zelf. Daar staat de koffie en het gebak klaar. Rond een uur of 17.30 uur vertrekken we, na een groepsfoto op de Piip, richting The Dance Factory. Daar zal een buffet klaar staan. Na het officiële moment gaat de avond door met een feestavond welke toegankelijk is voor iedereen die het Piipskoft een warm hart toedraagt. De kosten van de gehele dag bedragen €17,50 per persoon. Dit is exclusief de consumpties die in TDF genuttigd worden. Je kunt je opgeven [piipskoft@gmail.com](mailto:piipskoft@gmail.com) onder vermelding verjaardagsfeest 2 april 2016 en je naam en adres. Het feest in The Dance Factory begint 's avonds om 21.00 uur en is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een gezellig avondje uit. Opgave is dus niet nodig.

De commissie is op dit moment druk bezig om een mooi muzikaal programma samen te stellen. Hierover volgt later meer informatie

### **Cognitieve fitness voor 55-plussers in Berltsum**

Cognitieve fitness is een zich snel ontwikkelende vorm van fitness in Nederland. Wanneer we spreken over cognitie, dan bedoelen we daarmee alles wat te maken heeft met kennis. Het is een begrip wat zeer algemeen wordt gebruikt en verwijst naar alle processen en functies zoals gewaarwording, waarneming, voorstellingsvermogen, maar ook alle processen die te maken hebben met denken, geheugen en probleem oplossen.

Het is dus best een moeilijk begrip. Maar bij cognitieve fitness heb je een combinatie van een fysieke inspanning met een intellectuele uitdaging. Cognitieve fitness richt zich vooral op het behoud en verbetering van zowel de fysieke als de cognitieve vitaliteit. Met andere woorden; het is een fitness waarbij je zowel lichamelijk wordt uitgedaagd als ook geestelijk. Je moet nadenken bij de oefeningen die je uitvoert. Je wordt uitgedaagd om bepaalde volgorde van het uitoefenen van oefeningen te onthouden, het combineren van verschillende cijfer- en lettercombinaties.

Op een hele inspannende en ontspannende manier ben je een uur per week bezig met deze cognitieve fitness. Vanaf januari geeft Boukje Dijkman (ook bekend van ‘Fit op Freed’) iedere donderdagochtend deze cognitieve fitness in de gymzaal van de Brede school van Berltsum.

Wanneer u meer informatie wilt, of u wilt zich opgeven dan kan dat via Ellen Eijzenga van Fysiotherapie praktijk Jelle Eijzenga (tel. nr. 0518-461638). De kosten bedragen slechts €17,50 per maand.

### **De Sint weer bij Fit op freed**

Afgelopen vrijdag was het al weer de laatste keer dit najaar dat 'Fit op Freed' werd georganiseerd. Omdat het 4 december was, hadden de meeste deelnemers, net als vorig jaar, rekening gehouden met, in dit geval, het heerlijk ochtendje in plaats van het heerlijk avondje. En inderdaad, rond kwart over elf kwam de goedheiligman met drie Pieten zomaar inbreken in het fitness programma van Boukje Dijkman. Boukje had ook al een beetje rekening gehouden met de Sint, want het programma was afgestemd op deze bijzondere dag met Pietendiploma's. De Sint kon direct zijn cognitieve vaardigheden testen, en wat bleek? Ook hij had moeite met de puzzels.

Vervolgens werden alle vrijwilligers bedankt, die de afgelopen periode hebben geholpen om 'Fit op Freed' tot een succes te maken. Maar ook ging de Sint alle deelnemers in dichtvorm langs. Spiegelen mag op zo'n dag, en de Sint wist weer alles van de deelnemers. Ook wist de Sint dat 'Fit op Freed' een prachtige prijs had gewonnen.

Daarom kunnen we er bijna niet om heen. Eind januari starten we weer met een nieuwe cyclus van 'Fit op Freed'. Deelnemers kunnen zich weer aanmelden via Palet of praktijk Eijzenga (tel. nr. 0518-461638)

**+foto fit op freed met onderschrift: *Is Sinterklaas fit genoeg voor Fit op freed?***

### **Fit op freed' wint prijs bij 'de Friesland Zorgverzekeraar**

Dit jaar viert 'De Friesland zorgverzekeraar' haar 200-jarig bestaan. 'De Friesland' wil haar verjaardag vieren samen met de inwoners van Friesland door iets blijvends achter te laten in de provincie. Iedereen mocht ideeën insturen, waarmee een verandering op gang gebracht kan worden op het gebied van kwaliteit van leven, gezondheidszorg, cultuur en samenleving. Meer dan 300 ideeën werden het afgelopen half jaar ingezonden, en de beste en meest innovatieve ideeën werden beloond met een cheque ter waarde van € 5.000,-- .

'Fit op Freed' is een innovatief idee wat is ontwikkeld door fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga in samenwerking met thuiszorgorganisatie 'Palet'. In het kader van de bezuinigingen in de zorg en de decentralisaties door de overheid, zijn we gekomen tot het concept van 'Fit op Freed' waarbij bewegen en eten voor de oudere bewoners van ons dorp worden gecombineerd. Valpreventie en cognitieve fitness worden gecombineerd met een gezonde maaltijd bereid door vrijwillige koks, die eenmaal voor 20 tot 25 mensen willen koken. Daarnaast helpen vrijwilligers iedere vrijdag met het klaarzetten en bedienen van het eten. Het concept is ondertussen zo succesvol dat ook in Dronryp en Ferwert wordt gestart. De vakjury van de Zorgverzekeraar heeft ons idee beloond met een bedrag van € 5.000,00 De € 5.000,00 zal worden gebruikt voor de aanschaf van materialen welke gebruikt kunnen worden bij de valpreventie en de cognitieve fitness. Daarnaast kunnen er materialen aangeschaft worden welke gebruikt kunnen worden bij het koken.

Wij zijn 'De Friesland Zorgverzekeraar' heel dankbaar voor het beschikbaar stellen van het bedrag. We hopen hiermee dit concept verder uit te dragen in de provincie Friesland.

### **Programma kerst 2015, locatie Kruiskerk Berltsum**

Zoals ieder jaar tijdens de Kerst hebben we ook dit jaar weer een week die bol staat van activiteiten. We nodigen iedereen van harte uit om dit samen te vieren. Samen onderweg naar Kerst. De geboorte van het Licht van de Wereld wat ons ieder jaar weer samenbindt.

Op Zondag 20 december gaan we van start met een Krystconcert van Muziekvereniging 'OpMaat'. Zij verzorgen deze avond die om 19.30 begint.

U kunt genieten van prachtige kerstmuziek in een sfeervolle Kruiskerk

## **Webeditie Op 'e Roaster – December 2015**

Op woensdag 23 december kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 knutselen.

We hopen er een mooie middag van te maken met leuke knutselwerkjes.

Ook hier gaan we bezig met het maken van licht. Zodat we de donkere dagen blij verlicht tegemoet kunnen gaan. Je kunt je opgeven via de mail: [kerstknutselen@gmail.com](mailto:kerstknutselen@gmail.com) of telefonisch op 0518-461005

Donderdag 24 december om 19.00 uur begint het kinderkerstfeest. Zoals altijd zullen ze jullie verrassen met de invulling van het verhaal. Iedereen is welkom, dus neem je ouders, pake, beppe of vriendjes gerust mee!

Om 21.30 uur begint de kerstnachtdienst.

Ds. Arjan Bouwknecht is de voorganger en de Bliid Boadskip Sjongers verlenen muzikale medewerking. Uiteraard sluiten we de kerstnachtdienst traditie getrouw af met glühwein en warme chocolademelk.

Vrijdag 25 december is er een dienst om 9.30 uur. Ds. Arjan Bouwknecht is de voorganger en het koor Eljakim uit Bolsward gaat voor ons zingen.

Zaterdag 26 december sluiten we de kerstcyclus af met een dienst om 9.30 uur.

Voorganger deze ochtend is Ds. J. van Olffen uit Menaam.

Jaap Akkerman gaat ons voorzien van oorstrelend trompetspel.

Er is dus genoeg gelegenheid om u onder te dompelen in de kerstsfeer. Wij als commissie hopen u op deze dagen in grote getale te verwelkomen. Zodat de bringer van het licht ons allemaal mag verwarmen met de geweldige energie die Hij doet stralen. Hiermee kunnen we als mensen ons laten inspireren en het uitdragen in de wereld om ons heen

De Kerstcommissie Protestantse gemeente Berltsum.

### **Anne Jan Schaper exposeert in Ioannis Teatertsjerke Wier**

Regelmatig biedt de Ioannis Teatertsjerke in Wier aan kunstenaars uit diverse disciplines de gelegenheid om hun collectie aan het publiek te tonen. De komende weken exposeert fotograaf Anne Jan Schaper (Peins) een selectie uit zijn werk. Anne Jan fotografeert hobbymatig en is lid van fotokring 'De Zoeker' in Franeker. Zijn recente inzending voor het thema architectuur werd als beste foto van de maand november gekozen.

Lang geleden werd Anne Jan al aangetrokken tot de fotografie. In die tijd gebeurde dat nog op de ouderwetse manier met zwart-wit filmpjes die hij in zijn eigen doka op zolder ontwikkelde en afdruckte. Nadat de aandacht een tijd geleden verflauwde - door zijn drukke werk in het basisonderwijs, door andere hobby's enz. - pakte hij de draad ongeveer 5 jaar geleden weer op. Nu hij door zijn pensioen over genoeg vrije tijd beschikt, is hij weer regelmatig met zijn (nu digitale) camera in de weer.

Wat zijn onderwerpen betreft, is Anne Jan breed georiënteerd. Een echte voorkeur heeft hij niet, al werkt hij wel liefst buitenshuis. Met zijn foto's probeert hij meer te laten zien dan je op het eerste gezicht denkt te zien.

Onderdeel van de expositie is onder andere een serie van een achttal foto's met als thema 'Het Wad'. Deze foto's ademen een sfeer van rust. Die sfeer wordt onder meer opgeroepen door het ontbreken van mensen in het vastgelegde beeld. Anne Jan is intussen al weer bezig met een nieuwe serie, waarbij mensen juist wel het onderwerp vormen. Ook hier gaat het erom dat je, doordat de mensen in een bepaalde setting zijn geplaatst, aan ander beeld krijgt. Een paar van deze foto's zijn in de expositie opgenomen. Verder heeft Anne Jan nog een aantal foto's van uiteenlopende aard gekozen, zodat er een mooi overzicht van zijn werk tot nu toe is samengesteld.

Anne Jan Schaper - Het Wad

Zondag 20 december 2015, 13:30 - 16:30 uur

Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier

Toegang gratis

[www.ioannistheatertsjerkewier.nl](http://www.ioannistheatertsjerkewier.nl)

+ foto expositie Schaper met onderschrift: *foto van Anne Jan Schaper - "Nadenker"*

### **Kirsten Bijlsma maakt met "Noozies" fantasie uit kindertijd waar!**

Al van kinds af aan was Kirsten Bijlsma in het bezit van een levendige fantasie. Gedachten werden daarbij een speeltuin van ideeën en dromen. Nu Kirsten een volwassen vrouw is van 31 jaar is er wat betreft die fantasie en dromen niet eens zoveel veranderd en worden die prettige "hersenspinsels" nog steeds pijlsnel omgezet in tastbare mogelijkheden. Met de opening van haar eigen webshop en winkel aan huis "NOOZIES" voor de verkoop van baby- en kinderkleding tot zes jaar is een van die dromen uitgekomen. De liefde voor de fotografie was al eerder vakmatig gerealiseerd en dit mogelijk in combinatie met "NOOZIES" zou een dubbelslag kunnen zijn. "Fotografie en dan vooral de modefotografie is een van mijn vele passies en nu met de opening van "NOOZIES" heb ik weer een wens kunnen verwezenlijken."

Als kind van een "exacte" vader met ruimtelijk inzicht en een creatieve moeder zijn de genen van Kirsten eerlijk en gelijkmatig verdeeld. Als scheepsbouwgezin in Warten was er voor haar een onbezorgde jeugd vol avontuur en mogelijkheden voor creatieve uitspattingen. Een poos later, tijdens de studie aan het Atheneum in Leeuwarden, werd voor Kirsten de richting PABO de meest wenselijke, omdat ze graag met kinderen wou werken. "We deden in groepjes een stageopdracht en kwamen daarbij op verschillende scholen. Toen had ik meteen zoiets van: "Dit is wat ik wil", dus voor de klas!" Uiteindelijk zou deze ambitie tot in het vierde jaar van de PABO duren en met de eindstreep in zicht was het een andere passie van Kirsten die het afstuderen uiteindelijk zou beletten. "Naast de wens om met kinderen te werken was fotografie ook een grote liefde van mij en gedurende mijn jaren aan de PABO ging deze richting mij steeds meer interesseren." Uiteindelijk hakte Kirsten de knoop door en was de PABO verleden tijd en de fotovakschool in Apeldoorn de volgende bestemming. Deze tweejarige horde werd genomen waarna "Kirsten Bijlsma Fotografie" was geboren.

Vooralsnog geen gemakkelijke opgave. "Ik maakte modereportages volgens het principe van "Time for Print" waarbij modellen, visagisten belangeloos meewerken voor het eindproduct. De meerwaarde voor de deelnemende partijen zat dan ook in opgedane ervaring en bekendheid verwerven. Ondanks de schitterende foto- en modereportages op Kirsten haar website toch een blijvende harde strijd om voldoende inkomsten te verkrijgen. "Veel bekende bladen werken met vaste fotografen en om ergens "tussen" te komen moet je een heel lang en moeizaam traject afleggen."

Vanwege dit gegeven en het feit dat haar betrekking bij de belastingdienst ophield te bestaan werd het weer tijd voor een verandering. Een nieuwe sprong in het diepe! Die verandering werd de lancering van haar nieuwe webshop voor baby- en kinderkleding tot 6 jaar, ontstaan vanuit haar passie voor mode, fotografie en het werken met kinderen. Maar dan wel kleding die onderscheidend is. Geen kledinglijn zonder verhaal en concept maar met een duidelijke visie en uniek in haar soort. "Ik vind het belangrijk dat het net iets anders is dan anders. De kleding die ik verkoop vind je bijna nergens in Nederland en voelen voor mij letterlijk en figuurlijk goed aan."

Dat aanvoelen heeft dan weer betrekking op het niet over een nacht ijs gaan. Kinderbeurzen in Amsterdam en Parijs werden door Kirsten bezocht en in beide steden kwam voor haar dezelfde merken en labels bovendrijven met de pijlers kwaliteit, draagbaarheid en concept. Laat het dan kleding zijn in een iets hoger prijsniveau maar het gevoel, de kwaliteit en exclusiviteit zijn daarbij voor Kirsten onbetaalbaar. Merken als Catimini, Albababy, Jean

Bourget en Bess zijn hierbij het krachtige fundament onder haar onderneming. Kleding waarbij de allerjongsten nog kind kunnen zijn. Dit in een comfortabele pasvorm en vol kleur en grappige prints. “Ik wil vrij zijn in wat ik doe en volledig achter mijn keuzes kunnen staan. Dit zonder concessies te doen aan mijn overtuiging wat volgens mij het beste is. Voor mij is dat deze Webshop en winkel waar ik mij met “NOOZIES” volledig in uit kan leven. Ook wil ik daarbij workshops geven, fotoreportages maken en kledingfeestjes organiseren.”

Bruisend van ideeën die in tegenstelling tot haar kinderjaren wel uitgevoerd kunnen worden. In haar prachtige woonlocatie aan de Kleasterdijk in Berltsum waar zij samen met Martin volop mogelijkheden heeft wordt dan ook hard gewerkt aan het slagen van haar nieuwe formule. Martin, die nog de kunst verstaat van ambachtelijk houtbewerking, is weer een grote toegevoegde waarde wat betreft de realisatie van het interieur van de winkel van “NOOZIES”, waar op afspraak kleding getoond en gekocht kan worden.

Ook de webshop naam “NOOZIES” vormt weer zo'n gedachten kronkel van Kirsten waarbij de naam van haar kat “Snoes” verbasterd is met het koosnaampje “snoezie, snoezie”, zie hier enige onnavolgbare fantasie! Vrij vertaald betekent het ook nog “nieuwsgierig Aagje”, wat weer prima bij jongere kinderen past!

Kortom de voorwaarden zijn geschept om er een succes van te maken. En ook na de open dag van 23 oktober jl. vormen zich alweer nieuwe ideeën. Fairs, beurzen en tal van andere in het oog springende reclamewervingen staan op stapel want met de gecombineerde passies voor fotografie, mode en kinderen zijn de hoofdbestanddelen van de dromen die Kirsten als klein meisje al bezat werkelijkheid geworden! (Wilt u meer weten over de webshop winkel kijk dan op [www.noozies.nl](http://www.noozies.nl))

JAN J

**+foto's Noozies (4x) met onderschrift: “Kirsten Bijlsma lanceert haar nieuwe winkel en onlineshop Noozies”**

### **Pelgrim Syds Post vervult levenswens met bijzondere reis**

Het was iets wat al een poosje borrelde en rijpte in het gemoed van Syds Post. Hij wou, nu hij tegen de vijftig liep, nog eens iets bijzonders doen in zijn leven. Een ritje op de fiets vanaf zijn werk in Leeuwarden op het gemeentehuis naar huis gaf daarbij het laatste zetje om gehoor te geven aan zijn wens het concreet te maken en de beslissing bindend. Een bedevaartstocht naar Santiago de Compostella in Spanje werd uiteindelijk het speciale doel om zijn gemoedsrust te sussen. Zo'n 15 jaar geleden gaf een documentaire op tv over een bedevaartstocht prikkeling en inspiratie om het in die richting te gaan zoeken. Vanwege de toen nog kleine kinderen, werk en tal van andere redenen was het er nog niet van gekomen. Nu, gecombineerd met zijn avontuurlijke inslag en voorliefde voor een niet alledaagse uitdaging, werd de bedevaartstocht een vastomlijnd iets in hart en hoofd. Uiteindelijk nog een voortraject van ruim anderhalf jaar, waarin minutieus de reis al vele malen werd beleefd, was daar één dag na zijn vijftigste verjaardag de langverwachte en naar uitgekeken start vanuit Sint Jacobiparochie in het passend decor van de “Groate Kerk”

Santiago de Compostella is dan ook een van de belangrijkste Christelijke bedevaartsoorden. Pelgrims uit heel Europa (ruim 200.000 per jaar) eindigen hier hun voettocht. Santiago betekent Sint Jacobus en is vernoemd naar de gelijknamige discipel van Jezus. Volgens de overlevering zou het graf (Compostella) van Apostel Jacobus zich in Santiago bevinden, in vroegere tijden meegevoerd in een stenen boot onder begeleiding van twee discipelen. Zie hier enig historische onderbouwing! Voor Syds is die religieuze achtergrond geen drijfveer voor de tocht maar zoekt hij het meer in een grote sportieve en avontuurlijke uitdaging.

“Ik ha altyd wat bysûnders dwaan wollen yn myn libben en by tafal kaam dizze beafeart op myn paad. Ik hie dan ek echt it gefoel dat it no barre moast. Ik hie no in bestimming wat in doel joech. En fansels de sportive útdaging derby.”

Noem het een gezonde vorm van een “Midlife crisis” zoals zijn vrouw Irma het gekscherend noemt, maar Syds is zeker geen persoon voor de gebaande paden. Ook hun schitterende houten Finse huis aan de wettertún verraad stijl, klasse en uniciteit. “Ik hie in kear in Ingelsk televyzjeprogramma sjoen oer dreamhûzen en doe kaam ek in Fins hûs foarby. Ik tocht mei-ien, dat is wat foar ús!” Dit was een jaar of acht terug en Syds’ honger naar uitdagingen was hiermee niet gestild. De geboren Tzummarumer bleef het gevoel houden dat er iets in zijn levensprogramma ontbrak en ging naarstig zoeken en wroeten naar een “parkeerplek” voor die innerlijke onrust. Het mocht daarbij geen eendaags en alledaags evenement zijn maar iets wat voor altijd een blijvende herinnering zou geven. Eigenlijk een parel op zijn levenspaspoort naast zijn gezinsleven met Irma en de kinderen Stephan en Ryan. En toen was daar dus zoals gememoreerd de visuele kennismaking met een bedevaartstocht. Het idee ging rijpen en na die bewuste fietstocht langs de Berltsumer kassen was de beslissing daar. “Ik ha it mei-ien tsjin myn frou Irma sein en se stie der posityf yn. Wat fansels net ienfâldich is want je binne in lange tiid fan hûs. Mar ik woe it gewoan dwaan, it gefoel fan my wie no ien kear sa.” De voorbereidingen begonnen. Allereerst het overleg met zijn superieuren op het gemeentehuis om vrij te krijgen. Dit lukte en met het sparen van dagen kon worden voortgezet. Ook het materiaal vroeg de nodige aandacht, de te lopen route in etappes en de zorg voor voldoende financiële middelen. Ook was het handig gezien de afstand van ruim 3000 kilometer enige trainingskilometers te maken met het vereiste schoeisel voor een dergelijke tocht! Even inlopen dus.

Op Syds zijn verjaardag op 15 juni nog het feest en gelijktijdig het afscheid van familie en vrienden en een muzikale ondersteuning van muziekvereniging “de Bazuin” uit Tzummarum waarna een dag later de bedevaartstocht kon beginnen. De verjaardag was dan meteen ook een uitnodiging om Syds uit te zwaaien. Dit op die symbolische plek in Sint Jacobiparochie onder de voet van de “Groate Kerk”. In het vooruitzicht een tocht van ruim drie maanden, ruim 3000 kilometer en hopelijk een goed gevoel! Als een ware avonturier op reis met rugzak en sobere uitrusting, zoals een ware pelgrim betaamt. “Ik hie foar eltse dei in seker budget yn ‘e holle foar iten en drinken en wist troch myn tarieding wêr’t gaadlike sliedplakken wiene. Faak sliepte ik yn myn tinte, wat fansels finansjeel foardielich wie.”

Voor het bereiken van Santiago de Compostella zijn vanuit geheel Europa routes ontstaan die in feite gemaakt zijn voor de bedevaartstocht. Zoals wij het Japikspaad kennen, maakt die route ook weer deel uit van het bedevaartsroutenet. Dus in grote lijnen zijn in de loop van de eeuwen historische routes ontstaan. Syds zijn tocht, die uiteraard in eigen provincie startte, zou hem ook door België, Frankrijk en uiteindelijk Spanje langs de bedevaartsrouten voeren. Verrast was Syds eigenlijk meteen al vanaf vertrek door de vriendelijkheid en gastvrijheid van mensen onderweg. “Al yn Akkrum trof ik minsken wêr’t ik ite en sliepe koe. Ik hie dit nea ferwachte en sa wie it de hiele reis. Ik waard útnoege yn harren hûs mar ek yn harren hert!” De reis verliep voorspoedig onder veelal mooie weersomstandigheden en contact met het thuisfront was er met de “beeldmobiel technologie”, waar ook emoties mee te vangen waren. Voor Syds’ vrouw Irma was de bedevaartstocht niet altijd even gemakkelijk thuis in Berltsum. “In het begin ging het allemaal prima. Het alledaagse leven gaat wel weer door maar uiteindelijk begint het wel lang te duren en ben je ook wel eens ongerust naast het groeiende heimwee gevoel.” Voor Syds was de tocht uiteraard ook spannend maar zijn doel stond vast en hij had echt zijn zinnen op deze levenservaring gezet. “Trije en in heale moanne ûnderweis en fan hûs is net neat mar ik moast trochsette!”



En dat deed Syds. Door het vlakke en bekende Nederland, het meer Bourgondische België en de vaak schitterende landschappen van Frankrijk en Spanje kwam de finish zienderogen naderbij en werd de route steeds meer bevolkt tot aan het “vierdaagse van Nijmegen gevoel” toe! “Ik ha in grut diel fan de tocht allinne rûn en krekt oan de ein kaam ik mear minsken tsjin, nou ja siz mar in hiel protte minsken. It lêste diel ha ik mei twa Italianen reizge.” Ondanks de nodige materiaalpech betreffende schoeisel, werd Santiago de Compostella bereikt en meer nog dan alle mooie gebouwen en symboliek was het goede gevoel over zijn unieke ervaring wat er bovenuit stak. Hiermee was de reis overigens niet ten einde want de tocht werd nog voltooid met een “wandeling” naar de nabijgelegen Atlantische Oceaan waar op een schiereiland het einde van de wereld symbolisch wordt beleefd. “Minsken ferbane dêr harren klean en wurde op‘e nij berne. Sa wie it foar my eigentlik ek. Dit woe ik dwaan, it kaam op myn paad. In nije faze yn myn libben!”

Zijn vrouw Irma wachtte hem op in Santiago waar ze samen nog enkele mooie dagen beleefd hebben en terug in Friesland het weerzien met de kinderen en kleinkinderen. Een gelukkig gevoel weer thuis te zijn na een gevoelsmatige indrukwekkende bedevaartstocht en markering van een levensperiode. Wat een overgang van al die reisindrukken en avonturen naar het ritme thuis en op het werk wat opmerkelijk snel weer heel gewoon was. Voorlopig voor Syds even geen uitdagingen meer, maar..... “Dat spesjale gevoel fan dizze bysûndere tocht hie ik wol wat langer festhâlde wollen!”

(Wilt u meer lezen over Syds zijn bijzondere pelgrimstocht, lees dan Syds zijn weblog: [sydspostworldpress.com](http://sydspostworldpress.com).)

JAN J

+ foto's Syds Post met onderrisft: *“Syds Post legt ruim 3000 km af van Sint Jacobiparochie naar Santiago de Copastella.”*

### **Kerstconcert Muzykferiening ‘OpMaat’**

Muziek,

Muziek is een symfonie

Muziek is een melodie

Muziek is een uitdrukking van een gevoel

Van het kerstgevoel.

Iedereen heeft een eigen gevoel bij het kerstfeest:

We denken bijvoorbeeld aan een van deze onderwerpen: **lichtjes, versieringen, kerstliedjes op de radio, cadeautjes, hapjes, geboorte van Jezus, vrede op aarde en gezellig samenzijn.**

**Volgens ons hebben we tijdens kerst 1 gezamenlijke gedachte: muziek!**

**Kerstmuziek.**

Daarom geven wij, Muzykferiening ‘OpMaat’, onder leiding van Tjipke Pasma, op zondag 20 december 2015 een kerstconcert.

We spelen een potpourri van populaire en geestelijke kerstliederen.

Naast prachtige kerstmuziek kunt u genieten van mooie fanfare muziek zoals onder andere music for a solemnity van Jan de Haan. Een prachtig werk waarin de componist een huldebetuiging geeft aan John Williams

U bent van harte welkom om samen met ons, door de muziek, in de sfeer van kerst te komen.

Want muziek is wat ons bindt.

Bewoners uit Berltsum die vervoer nodig hebben, kunnen contact opnemen met :

J. Terpstra 0518461320

Datum: 20 december 2015

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Kruiskerk

### **Bern mei in ferhaal: Reza Kroese**

In deze “Bern mei in ferhaal” het woord aan Reza Kroese. Zij is leerling van de Fûgelsang en zit in groep 8. Het is een belangrijk schooljaar waarin ondermeer de keuze wordt gemaakt voor de vervolgstudie. In het onderstaande verhaal vertelt zij ons iets over zichzelf.

Ondermeer horen wij iets over haar hobby's, school en hoe hij het vindt om in Berltsum te wonen. Kortom veel leesplezier gewenst met het verhaal van Reza Kroese!

Ik bin Reza Kroese en bin âlve jier. Myn heit hyt Hendrik en myn mem hyt Geertje.

Ik ha ek noch in broerke, hy hyt Hidde.

Ik wenje yn Berltsum oan de Hofleane 73.

Myn mem wurket by “Timpaan Welzijn” en myn heit hat no efkes gjin wurk.

Ik mei hiel graach tekenje, dûnsje en ek make up fyn ik prachtich!

Ik sit dêrby ek op gymnastyk en doch oan toaniel. Ik bin yn myn frije tiid ek hiel graach by myn freondinnen en wy gean dan wolris nei de boarterstún ta.

Ik sit no yn groep 8 fan de Fûgelsang yn Berltsum.

Ik fyn it in hiele moaie skoalle en it is ek hiel gesellich. We leare in protte op skoalle en ha dêrby ek noch tiid foar ûntspanning.

Myn moaiste learfakken binne gymnastyk en crea, ma in learsum fak fyn ik taal.

Ik wit no noch net nei hokker skoalle ik nei groep 8 sil, dêr is it noch wat te betiid foar. Hiel wierskynlik wurdt it HAVO as VWO.

Ek fan myn lettere oplieding bin ik noch net wis. Miskien wol in moade- as dûnsoplieding. Fan moade as dûns soe ik letter ek wol myn wurk meitsje wolle.

Wat lekker iten oanbelanget: Ik hâld fan spaghetti, macaroni en lasagne. Italiaansk iten sa't jim lêze kinne! Mar ik hâld net fan pizza!

Ik ha ek in knyn. Hy hyt Flappie! Ek ha ik twa fisken: Bluppie en Spikkel. We krije wierskynlik ek noch in hamster. Ik ha ek in protte favorite kleuren mar oranje en brún hearre dêr net by!

Oant no ta fyn ik it hiel moai yn groep 8. Ik ha in protte freondinnen, sa it is hiel gesellich! Ik ha ek “super” protte sin yn de musikal en yn it skoallekamp nei Skiermûnseach ta!

Ik ha oars net in protte sin oan de Cito en de ein-repetysje fan dit skoaljier..... Mar ja, it moat!

Ik fyn Berltsum in prachtich doarp om yn te wenjen. Ik fyn alles wol moai yn ús doarp. We hawwe hjir genôch foarsjennings lykas op it gebiet fan sport en winkels. De SPAR bygelyks fyn ik in moaie winkel. Sa ik it sjoch hoecht der neat oan Berltsum feroare te wurden. Ik fyn it hjir allegear goed!

Ik wit noch net as ik letter ek yn Berltsum wenje blieuw. Dat sjoch ik dan wol wer.

Ik hie wol fan “Op 'e Roaster” heard want ús mem moat ek wolris wat foar de krante dwaan.

Ik lês altiden “Bern mei in ferhaal”.

It is ek goed dat de jeugd frege wurdt foar dizze jeugdrubryk. Se kinne sa wat oer har sels fertelle!

Tot zover de bevinding van Reza Kroese in deze jeugdrubriek. Volgende maand mogen we weer een ander jeugdig persoon uitnodigen voor een vervolg!

**+foto Reza Kroese met onderschrift: *Reza Kroese uit groep 8***

### **Nieuwjaarsloop SC Berlikum**

Loopgroep Berlikum organiseert samen met SC Berlikum op zaterdag 2 januari 2015 een Nieuwjaarsloop. Iedereen kan deelnemen aan de afstanden 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 10 km. Inschrijven kan vanaf 14.30 uur. Meer informatie staat op [www.scberlikum.nl](http://www.scberlikum.nl)

**+ foto nieuwjaarsloop**

### **Bestrating hersteld bij de urnenmuur**

De bestrating rond de urnenmuur op het kerkhof van de Koepelkerk is kortgeleden opnieuw aangelegd. Het ziet er piekfijn uit. De urnenmuur is geplaatst door de kerk in samenwerking met de begrafenisvereniging De Laatste Eer en zij heeft voor dit initiatief het predicaat Kern waar pit in zit ontvangen van de Nederlandse Heidemij. Indien u na een crematie de urn een plek wilt geven om te gedenken, dan geeft deze urnenmuur een goede mogelijkheid. U kunt daarvoor contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, Cor van Dijk.

**+foto urnenmuur met onderschrift: “*De opgeknapte urnenmuur*”**